

De Vader en De Zoon

Dag Rijk,

Ik geloof dat alleen de Vader geest is, en dat de Vader een geest heeft (het denkvermogen/de persoonlijkheid van God de Vader), en ook kracht van zijn geest geeft, m.a.w. de geest laat werken in mensen, aan mensen, al dan niet aangegeven als zijnde van de Zoon of van Gods geest afkomstig.

Hij, Yahweh alleen, is de Almachtige God, de monotheos (de enige god), die anderen, zoals b.v. Jezus, kan verhogen en hen de positie kan geven als zijnde een god (Filip. 2:9-11; Hand. 2:36; Mat. 28:18).

Jezus zelf haalt ter verdediging dan ook uit de wet aan wanneer de mensen hem beschuldigen zich aan God de Vader gelijk te maken door zichzelf Zoon van God te noemen, dat mensen, b.v. de koningen, door God goden werden genoemd (Joh. 10:31-38). Maar de mensen begrepen Jezus' redenering niet. Zij dachten kennelijk dat Jezus zich voorstelde als Yahweh, maar dat deed hij niet. Hij kwam en stelde zich voor als boodschapper die al leefde vóórdát Abraham geboren werd. Hij kwam als vertegenwóórdiger van Yahweh, en hij zei niet dat hij Israëls God in persoon was, maar dat de God van Israël zijn eigen Váder en zijn eigen God was. Hij was de gezalfde apostel of uitgezondene die de mensen in Gods naam vroeg om zich te bekeren, zodat zij alle on vervulde beloften zouden kunnen en mochten beërven.

De titel Zoon van God was ook een titel voor koningen (2 Sam. 7:14, de tekst die naast Ps. 2:7 ook in Heb. 1:5 wordt aangehaald). Jezus kon zich ook Zoon van God noemen omdat hij bij zijn doop tot koning gezalfd was doordat de heilige geest op hem kwam.

We weten uit Op. 3:21 dat Jezus heeft overwonnen en dat hij sinds de 1e eeuw samen met God de Vader op Gods troon zit, en dat hij ook dezelfde eerbewijzen ontvangt die de Vader ook ontvangt (Op. 4:11 vergeleken met 5:11-14) en Joh. 5:22-23.

Jezus is dus wat positie betreft, ook God, en hij heeft ook de goddelijke bestaanswijze (eeuwig leven en onsterfelijkheid, enz) en de goddelijke natuur in een verheerlijkt menselijk lichaam, zijn opstandingslichaam.

Ook wij hebben de belofte de goddelijke natuur te ontvangen (2 Pet. 1:4) en de titel zoon van God te ontvangen (Op. 21:7) als wij getrouw zijn en overwinnen. Wij belijden nu al door de werking van Gods geest dat God onze Abba is, onze Papa (Rom. 8:15-17 en 23-24)

De Zoon heeft nog steeds zijn menselijk lichaam wat verheerlijkt is, waardoor het andere kenmerken heeft. Paulus zegt dat ons lichaam wordt zoals het lichaam van Jezus (Filip. 3:20-21).

De Vader en De Zoon

Jezus zegt na zijn opstanding dat God de Vader zijn God is (Joh. 20:17), waardoor hij uitsluit dat hij een deel van de Almachtige God, de monotheos, de enige God, is. God de Vader staat boven Jezus. Het is niet zo dat er drie personen of entiteiten samen de Almachtige God vormen.

Het woord "godheid" of "goddelijkheid" is abstract van betekenis en is niet als vorm voorstelbaar, maar is iets wat men bezit, nl. goddelijke kenmerken/hoedanigheden die zich in een persoon bevinden en merkbaar zijn. Het heeft de ganse volheid (van godheid) behaagd om op een bepaald moment in Hem/Jezus woning te maken (Kol. 1:19), waardoor er dan ook door Paulus in Kol. 2:9 gezegd kan worden dat in Jezus de volheid der godheid lichamelijk woont.

De goddelijke hoedanigheden waren min of meer al in Jezus zichtbaar op aarde doordat God door krachten, wonderen en tekenen dit liet zien in Jezus door de werking van Gods geest (Hand. 2:22), maar worden en werden ten volle zichtbaar en merkbaar bij zijn verheerlijking en verhoging. In Jezus is alles wat Yahweh in zich heeft en wie en wat Hij is, zichtbaar. Men zou kunnen zeggen: "Zo Vader, zo Zoon". En dat zei Jezus eigenlijk ook in Joh. 14:7-8.

De Vader en de Zoon hebben hetzelfde vóór met de mensen en met de schepping, en ze hebben dezelfde goddelijke hoedanigheden en positie (in Jezus' geval een verkregen positie met een naam en autoriteit die ver verheven is boven alle naam), en zijn één in voornemen en in streven, nl. dat Jezus en degene die bij hem horen, de nieuwe schepping zullen beërven, en ook dat Jezus, nadat hij zijn werk volledig heeft voltooid en het koningschap met als doel alle vijanden te onderwerpen (1 Kor. 15:20-28) en alles onder één hoofd te verzamelen (Efeze 1:3-14), aan God teruggeeft, voor altijd met ons in persoon zal zijn, en dat God de Vader dan "alles in allen" zal zijn.

Mijn gedachten, voor wat het waard is.

Groet,

Elle