

R.A.M. Janssen

***** **

36** ** Maarssen

Tel: 06-*****

rijkianssen@wanadoo.nl

Amnesty International

Postbus 1968

1000 BZ Amsterdam

Maarssen, 12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Rijk Janssen ik ben een getrouwde man van 43, vader van twee kinderen en ik woon in Maarssen. Ik ben al vanaf januari 1985 een gedoopte getuige van Jehovah.

Zoals u ziet heb ik u behalve deze brief een nogal volle envelop gestuurd. In acht jaar heb ik meer dan veertig brieven geschreven naar het bijkantoor van het Wachttore Genootschap in Emmen en de plaatselijke ouderlingen. Brieven waarin ik om hulp vroeg voor onze interne problemen. Wereldwijd hebben verschillende van mijn broeders en zusters ook geprobeerd aandacht te vragen betreft onze behandeling door de ouderlingen van het Wachttore Genootschap. Het Wachttore Genootschap zelf is echter doof voor dit hulpgeroep, en velen van ons die hier openlijk over praten of schrijven worden uiteindelijk als "een afvallige" uitgesloten, met alle gevolgen van dien. Familiebanden en vrienden kringen worden vaak van de ene op de andere dag verbroken. Voor veel van die broeders en zusters die hun leven lang al getuigen van Jehovah zijn is dit een regelrechte ramp. Emotioneel zijn er vele kapot aan gegaan. Ik kan dit niet in een paar zinnen beschrijven. Op Internet zijn veel site's te vinden waarop een hoop waarheid maar ook onzin verteld word over Jehovah's getuigen. Jammer genoeg zijn veel zaken daar niet overdreven al is het voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen hier een echt helder beeld van te krijgen. De meeste getuigen van Jehovah leggen zich neer bij het beleid van het Wachttore Genootschap en zoals zij zeggen en geloven "wachten ze op hun God Jehovah" die voor hen de interne problemen zal gaan oplossen. Sommige andere getuigen - waaronder ikzelf - geloven juist dat onze God Jehovah verwacht dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor ik verder ga, om u twee ernstige problemen onder de aandacht te brengen waarvan ik hoop dat u deze zaken eens serieus wil onderzoeken, wil ik opmerken dat de meeste getuigen van Jehovah oprechte en nette mensen zijn. Ze zouden niemand kwaad willen doen en met hun wereldwijde prediking willen ze mensen werkelijk helpen. Jammer genoeg zijn vele in hun gehoorzaamheid aan het Wachttore Genootschap te ver gegaan en hebben daarmee mensen veel verdriet gedaan. Ook ik ben hard geweest voor mensen die niet aan de regels van het Wachttore Genootschap konden voldoen. Ik was een echte 'Wachttore Getuige', hoewel ik dacht mijn God Jehovah te dienen.

Het eerste punt wat ik u onder de aandacht wil brengen en waarvan ik me afvraag of de rechten van een mens niet geschonden worden is 'de rechtspraak' die er onder leiding van het Wachttore Genootschap op na word gehouden. Hoewel ikzelf (nog) niet uitgesloten ben, en nog nooit voor een echt comité heb hoeven te verschijnen, die mij eventueel zouden 'uitsluiten', weet ik door het aanhoren en lezen van ervaringen dat het er daar vaak onmenselijk aan toe kan gaan. Mijn vele gesprekken die ik - op één keer na - alleen tegenover twee of meer ouderlingen gevoerd heb, hebben mij in die tijd emotioneel zeer veel energie en verdriet gekost. Op de audio-cd die ik in de envelop meestuurde kan u een indruk krijgen hoe er naar elkaar geluisterd word. Dit opgenomen gesprek is geen doorsnee gesprek omdat ikzelf al aardig veel ervaring heb in dat soort gesprekken en de twee ouderlingen in werkelijkheid zachtvaardige broeders van mij zijn, die niemand kwaad zouden willen doen. Onder dwang en druk van het Wachttore Genootschap zijn echter dit soort vriendelijke mannen vaak "rechters, aanklagers en advocaten zonder oren". De "Jantje Moet Hangen" methode wordt vaak toegepast als de belangen van het Wachttore Genootschap of haar vertegenwoordigers geschaad word. Op de website <http://www1.tip.nl/~t661020/uitsluiting/inleiding.htm> kunt u een uitgebreide uitleg vinden betreft het uitsluitingbeleid van het Wachttore Genootschap. Zou u alstublieft de moeite willen nemen daar eens te lezen hoe mensen behandeld worden?

Een ander probleem onder Jehovah's getuigen waar veel getuigen zich voor schamen en er een eind aan zouden willen zien komen is het beleid dat gevoerd wordt door het Wachttorens Genootschap betreffende pedofielen. Ook daar is al veel over geschreven en in de media besproken. Het Wachttorens Genootschap sluit hiervoor hun oren. Tijdens het schrijven van dit gedeelte van deze brief heb ik de tweede cd gebrand – die ik als bijlage bij deze brief heb meegestuurd - en daarna meteen nog eens bekeken. Het is een programma gemaakt door Betsan Powys van de BBC. Ik heb het programma opgenomen toen het in 2002 in België werd uitgezonden. Enkele andere Europese landen hebben hetzelfde programma uitgezonden. In Nederland heb ik het nog nooit op de televisie gezien. Ik heb de dag nadat ik het programma opgenomen en op cd gezet heb, het bijkantoor van het Wachttorens Genootschap in Nederland een cd gestuurd. De ouderling die de cd voor zijn gemeente Utrecht-Maarsse aanname heeft ook een cd ontvangen voor persoonlijk gebruik. Deze ouderling gruwelijk net zoals vele andere ouderlingen van het pedofielen probleem onder ons. Jammer, dat dit soort mannen de moed en kracht niet bezitten het Wachttorens Genootschap aan het verstand te brengen dat het beleid te slap is. In Europa wordt het pedofielen niet toegestaan met kinderen te werken. Niemand zou het bijvoorbeeld in zijn hoofd halen een pedofiel toe te staan bij iedere deur aan te bellen en zo van het ene huis naar het volgende huis te gaan, straat voor straat. Elke week opnieuw. De kans dat de pedofiel een kind thuis treft waarvan de volwassen huisgenoten (even) afwezig zijn - zoals zo vaak gebeurd – is groot. De gelegenheid maakt de dief. Een alcoholist laat je ook niet alleen met een fles sterke drank. En een drugsverslaafde die af wil kicken, laat je niet alleen met drugs. En een roker die ervan af wil niet met een sigaret. En daarom mogen pedofielen in Europa niet met kinderen werken. Het risico voor de kinderen is te groot misbruikt te worden. *Maar voor pedofielen die aangesloten zijn bij het Wachttorens Genootschap gelden in Europa blijkbaar andere regels.* Deze pedofielen trekken wekelijks of dagelijks in 'de velddienst' uit. Van deur tot deur en van huis tot huis werkend lopen ze de kans met 'alleen thuis zijnde kinderen' in aanraking te komen. Deze pedofielen krijgen de unieke gelegenheid vaak "als op een dienblaadje voorgeschoteld". Onder de neus van de openbare gemeenschap worden ze bloot gesteld aan een kans zichzelf te vergripen aan een 'alleen thuis zijnd kind'. Alle ouders in Europa die hun kinderen alleen thuis laten, lopen de kans dat een vriendelijk en net uitzijnde Jehovah's Getuige bij hun kinderen aanbellen. En door het slappe Wachttorens beleid betreffende pedofielen, die door het Wachttorens Genootschap toegestaan wordt van huis tot huis te gaan, lopen deze ouders de kans dat hun kinderen slachtoffer zouden kunnen worden door de nalatigheid van een organisatie die haar eigen belangen boven dat van kinderen stelt. En iedereen kijkt erna, en doet niets. In Nederland kunnen ze zich bijvoorbeeld druk maken over het vissen met een levende aasvis en de pijn en het leed wat zo'n dier wordt aangedaan. Maar zo'n kleine ingreep om het Wachttorens Genootschap te verplichten hun ouderlingen de instructies te geven pedofielen te weigeren van huis tot huis te gaan, is blijkbaar te moeilijk. Het Wachttorens Genootschap weigert wel meer mensen die hun vergaderingen bezoeken van huis tot huis te gaan omdat ze volgens het Genootschap 'niet aan de vereisten voldoen'. In mijn gemeente presteerde een pedofiel het – na net uit de gevangenis ontslagen te zijn – een velddienst actie te leiden, waarbij twee getuigen zich knap opgelaten voelden en met de situatie geen raad wisten. Om misverstanden te voorkomen wil ik opmerken dat deze pedofiel in 1992 al eens eerder is veroordeeld maar de laatste keer uit de gevangenis is ontslagen na vrij gesproken te zijn. Ik wil met dit voorbeeld aantonen dat de ouderlingen in de plaatselijke gemeente het slappe beleid van het Wachttorens Genootschap in praktijk brengen. Op mijn site www.jehovah-getuige.nl kunt u meer vinden betreffende dit onderwerp. Ik hoop u met bovenstaande inlichtingen een beeld te geven waar oprechte getuigen van Jehovah mee te kampen hebben. En vooral voor al de kinderen die het slachtoffer zijn of kunnen worden van seksueel misbruik zou ik u willen vragen hier eens aandacht aan te willen besteden.

Ik heb een kopie van deze brief gestuurd naar de bijkantoren van het Wachttorens Genootschap in Nederland en België, de plaatselijke ouderlingen in Utrecht en omgeving en ik heb de brief op mijn site geplaatst. Veel van mijn broeders en zusters willen graag op de hoogte gehouden worden, ik hoop uw goedkeuring hiervoor alsnog te krijgen. Ik wil u alvast bedanken voor het lezen van deze brief.

Ik zend u mijn vriendelijke groeten,

Rijk Janssen

Bijlagen: cd (audio) gesprek ouderlingen + cd (svcd) met het programma van BBC Jehovah's getuigen à charge (PANORAMA).
Speel op een PC het bestand AVSEQ01.DAT af in de map MPEGAV of speel de cd af in een DVD-speler.