

GIJ ZULT DE WAARHEID KENNEN EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN

L.S.

Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.

Wat is die waarheid waarover Jezus in het evangelie van Johannes spreekt?

In Joh. 8:31-36 staat:

31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij. 32 En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

In Joh. 14:6 staat:

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De waarheid waar Jezus over spreekt is hijzelf. De zoon die de waarheid is, maakt vrij. De zoon heeft nl. de waarheid, het waarachtige, het echte van God, nl. de boodschap die hij brengt. Daardoor, door het aanvaarden van die boodschap, wordt men uit water en geest geboren en is men vrijgemaakt van de gevolgen van de zonde, de altijd durende dood.

Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw in Joh. 4:13-15 en het volgende in 19-26:

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 15 De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

19 De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. 20 Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil (de redding) is uit de Joden; 23 Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons

GIJ ZULT DE WAARHEID KENNEN EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN

alles verkondigen.26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

Alles komt dus bij elkaar in de zoon van God, Jezus, die de door God gezonden profeet en verlosser is, en wat Jezus over zichzelf predikt, nl. dat niemand tot de Vader kan komen dan door middel van hem omdat hij alleen de weg tot God is vanaf die tijd, en dat het aanvaarden en het doen van wat hij predikt, nl. dat hij de waarheid van God is en het altijd durende leven is wat God door middel van Jezus aan de gelovigen in hem verschaft via het verzoenoffer wat deze zelfde Jezus op Golgotha aan het kruis verschaft voor een ieder die in hem, in wat hij is en bewerkstelligt, gelooft.

De waarheid waar Jezus over spreekt is naar mijn mening dus niet een juiste uitleg van alle teksten van de bijbel, maar dat zijn door God veroorzaakte geboorte, zijn zalving met heilige geest en aanstelling tot koning-hogepriester en zijn bediening dien ten gevolge ten doel heeft de straf van de zonde, de altijd durende dood die door de zondeval en de wet werd opgelegd, weg te doen door zelf de doodstraf te dragen met als gevolg het sterven als een vervloekte die aan het hout werd gehangen. Het bloed van bokken en stieren kon uiteindelijk geen altijd durende vergeving bewerkstelligen. Er moest een volmaakt offer gebracht worden die het gevolg van de zondeval, de dood, zou opheffen.

Jezus was het einddoel van de wet, nl. om de altijd durende dood van mensen weg te doen door hem te aanvaarden als de oplossing van het probleem van het slaaf zijn van de zonde en de onontkoombare dood die daarop zou volgen.

Jezus zette door zijn volmaakt offer en zijn koninklijk- hogepriesterschap naar de ordening van Melchisedek zowel de aanbidding van de Samaritanen in de tempel op de berg Gerizim als de aanbidding van de Joden in de tempel in Jeruzalem samen met al de rituele voorschriften van de wet betreffende de aanbidding opzij. Dat was allemaal niet meer nodig.

Men moest in het vervolg aanbidden in geest en in waarheid, anders gezegd men moest in het vervolg op een geestelijke manier aanbidden in echtheid en niet meer de wet in dat punt volgen die slechts een schaduw was van de werkelijkheden. De werkelijkheid was de boodschap en het werk van de koning-hogepriester die zichzelf opofferde als een overeenkomstige losprijs voor de zonden en de gevolgen van de zonden.

De waarheid waarover Jezus het heeft is naar mijn mening dus de aan hem verbonden waarheid in persoon, de echte waarheid, en de waarheid kennen is het reddingsplan kennen dat God door het leven en de woorden en het sterven en opstaan van Jezus heeft geopenbaard.

Voor wat het waard is....

Groet,
Elle

GIJ ZULT DE WAARHEID KENNEN EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN

In het door mij geschreven stuk heb ik de NBG-1951 gebruikt, en die gebruik ik ook het meest naast ook de Herziene Naardense bijbel. De oude of de herziene Statenvertaling gebruik ik zelden. Vind jij dan de NBV 2004 een goede vertaling? Daar is men ook al weer mee aan het herzien.

Zowel de Herziene NW-vertaling 2017 als de meeste moderne vertalingen hebben dacht ik de Westcott and Hort of de Nestle-Aland 27 tekst, maar die laatste heeft ook al weer een 28 uitgave, wel interessant. Welke heb jij het liefst, of switch je ook heen en weer tussen allerlei "bron/grondteksten" en ook de Aramese tekst?

Groet,
Elle

Ik snap je wel, maar ik bedoelde dat het niet louter tekstkennis is/moet zijn, maar ook het geloofsvertrouwen in het geheel in de praktijk. Er zijn genoeg "bijbelgeleerden" die precies kunnen zeggen wat er in een tekst staat/wordt bedoeld, zonder echter **te geloven** in de geestelijke inhoud en dat ook te belijden aan God en Jezus, en aan medegelovigen, dus slechts het hoofd zonder het hart en slechts de geleerdheid.

Ook een groet van gemeenschappelijkheid.
Elle
