

VOORMENSELIJK BESTAAN VAN JEZUS

Dank voor je reactie. Een aantal jaren geleden zou ik net zo gereageerd hebben als jij nu, dus ik begrijp je volkomen.

Daarbij komt nog dat ik de juiste uitleg nooit in pacht heb. Ik blijf echter "snuffelen" en kom via nadenken en graven in de manieren van uitleg en hoe het in Gods Woorden verwoordt is, steeds verder. De Hebreeën-brief helpt mij o.a. daar bij. Zo af en toe gaat er bij mij een licht op, wat voor anderen als een dwaallicht wordt gezien 😊. Alles is met elkaar verbonden in de bijbel, en als het ene niet klopt wat uitleg betreft, dan klopt het andere wat daarmee geralateerd is dan ook niet. En dat is voor iedereen hetzelfde patroon. De zaken neutraal beschouwen helpt mij zeer. En dat is met het beschouwen van de JG-leer begonnen 38 jaar geleden. Mij houdt geregelde grondige bijbelstudie in ieder geval van de straat 😊.

De mens leeft niet van brood alleen, zei Jezus. 😊.

Groetjes,
Elle

Voor de Engelssprekenden/lezenden een link waarin over de historische Jezus wordt gesproken en over meerdere oude buitenbijbelse boeken worden genoemd die over Jezus spreken.

<https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/>

Je schrijft:

"heeft een historische jesus ooit bestaan? het is verbazingwekkend dat religieuze gelovigen zich dat nooit hebben afgevraagd".

Deze uitspraak is niet juist, want vele gelovigen hebben zich dat juist wél afgevraagd en zijn een onderzoek begonnen. Zo heb ik minstens drie boeken over de historiciteit van Jezus.

Het ene boek heeft als titel: "De historiciteit van Jezus", geschreven door Wolfgang Trilling. De andere is: "Wie is toch Jezus van Nazareth", geschreven door Dr. E. Flesseman-van Leer. De derde is onder redactie van Patrick Chatelion Counet en heeft als titel: "De werkelijke Jezus". Patrick Chatelion Counet schrijft het eerste hoofdstuk met als titel: "Jezus: historisch of werkelijk?" waarin hij vermeldt dat er al een wetenschappelijke zoektocht plaats vindt naar de historische Jezus sedert 1778. Daarna komen Jacob Slavenburg die publiceerde over de Gnosis en andere spirituele stromingen waaronder "De geheime

VOORMENSELIJK BESTAAN VAN JEZUS

woorden, een ontdekkingsstocht door 25 eeuwen Gnosis" (hij is ook bekend van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands), Peter Tomson, Cees den Heyer, en nogmaals Patrick Chatelion Counet aan het woord.

Daarnaast zullen er nog vele boeken zijn die door geleerden/onderzoekers zijn geschreven over de zoektocht naar de historische Jezus in de door mij geplaatste link.

Je schreef:

"er is geen enkel romijns document te vinden dat aantoonst dat ene pontius pilates een man met de naam jesus liet executeren".

In de link wordt er wel over gesproken, en dat er wel degelijk een Pontius Pilatus is geweest in Jezus' tijd.

Voor wat het waard is 😊.

Groetjes,
Elle

Als Jezus nooit bestaan heeft, hoe kan men dan over een nooit bestaand hebbend persoon schrijven als geschiedschrijver? 😊.

Dan heeft de gnosis en haar aanhangers ook geen poot om op te staan, want ook zij hebben het over Jezus, alleen vanuit een andere gezichtshoek en met evangelieën die nooit over hem hebben kunnen schrijven, want hij bestond immers niet?

Enz. enz. enz. 😬

Groetjes,
Elle

Door ontmoetingen en online lezen ben ik mij aan het verdiepen hoe de uitleg van allerlei schriftplaatsen over de zogenoemde pre-existentie van Jezus door de "Broeders in Christus", ook wel Christadelphians genoemd, en ook de Biblical Unitarians en Non-trinitarian Christians, worden uitgelegd.

Daarbij heb ik, net als jij en anderen, ook zo mijn eigen zienswijze over bepaalde uitleg van teksten, de exegese of eisegeese voorgekauwd of niet voorgekauwd of voorgekookt door synodes, concilies, apostolische kerkvaders, theologen, pausen, priesters, voorgangers, en door zichzelf aangestelde gezalfde

VOORMENSELIJK BESTAAN VAN JEZUS

hedendaagse apostelen, herders en leraars, of uit eigen onderzoek (1 Thess. 5:19-21), enz.

Zo heb ik b.v. de boeken ter beschikking:

"Der Logos - Das universale göttliche Grundprinzip und der Mensch gewordene Gott", schrijver Hilmar Gumbrecht;

"Christology in the Making-An Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation", schrijver James D.G. Dunn;

"The Origines of New Testament Christology", schrijver I. Howard Marshall;

"De Christologie van het Nieuwe Testament", schrijver Prof. Dr. G. Sevenster;

"De oudste credo's van het christendom, hun ontstaan en hun functie", schrijver Frances Young;

"The Expiration of the Trinity in the Light of the Harmony of the Holy Scriptures", schrijver Michael Barber;

"Understanding the Trinity", schrijver Alister McGrath;

"Early Christian Doctrines" en "Early Christian Creeds", beiden geschreven door J.N.D. Kelly;

"The Doctrine of the Trinity"- Christianity's Self-Inflicted Wound", schrijvers Antony F. Buzzard en Charles F. Hunting;

"Textbuch zur Altchristlichen Christologie", schrijver Heinrich Karpp, en nog een paar boeken over Jezus van dezelfde strekking.

Daarbij natuurlijk in de 1e plaats de OT en NT betekenis van wie nou eigenlijk de Schepper van alles is, JHWH of Jezus; wie de monotheos van het NT is; wie "de enige ware God is", en wie de "ho $\hat{\text{O}}\text{n}$ " is in het Griekse OT en NT.

Dus ik ben daar nog wel even zoet mee, het geeft mij voldoening daarmee bezig te zijn en ik blijf erdoor bezig met God de Vader en met Jezus de Zoon van God en met de heilige geest van God.

Voor wat het waard is.....

Groet,
Elle

11/8/2021, 23:21:11