

WIE IS DE WERKELIJKE HEERSER VAN DE WERELD?

Wat te denken bij het lezen van Dan. 4:25 waar o.a. in staat dat Nebukadnezar, nadat hij zo had opgescheept over zijn koningschap en de reikwijdte er van, 7 tijden bij de dieren moest verblijven, totdat hij zou erkennen dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil.

Het is m.i. echter wel zo dat God bepaalde dingen toelaat in de mensenwereld, ook wat heerschappij en koningschap betreft. Dat de satan tot Jezus zegt dat de koninkrijken aan hem waren gegeven, kan ook betekenen dat de satan nog de macht had om de koninkrijken der mensen te misleiden totdat God daar een stokje voor steekt.

Jezus wist dat niet satan de onbeperkte macht had om koninklijke macht te geven aan wie hij wou, maar God (Dan. 4:17 en 32).

We weten ook dat Jezus zegt dat alle autoriteit in zowel de hemel als op aarde hem gegeven is (Mat. 28:18). Hij wacht in de hemel totdat hem opdracht wordt gegeven naar de aarde te komen en de laatste vijand, de dood, te vernietigen door zowel de opstanding der doden als door het stervensproces wat alle mensen ondervinden door de zondeval, te stoppen, en degenen die van hem zijn onsterfelijkheid en onvergankelijkheid te geven (1 Kor. 15:20-28 en 42-58).

"Vlees en bloed", de mens zoals hij nu is in zijn onvolmaakte sterfelijke staat, kan het koninkrijk wat bereid is voor degenen die van Jezus zijn, niet binnengaan. Men moet eerst veranderd worden en het lichaam ontvangen zoals Jezus dit ook heeft voordat men het koninkrijk kan binnengaan (Filip. 3:20-21).

Voor wat het waard is.....

Groetjes,
Elle

De situatie blijft niet altijd hetzelfde. Een schepsel is in kracht nooit gelijk aan degene die hem schiep, hoe dat schepsel ook opspeelt. Uiteindelijk is God de overwinnaar, terwijl hij aan de schepping heeft laten zien dat hij dat schepsel de gelegenheid heeft gegeven te bewijzen wat dit schepsel uitkraamde. Het schepsel dacht overwonnen te hebben, maar faalde en faalt, terwijl God de triomfator is en mensen van onder zijn juk binnenhaalt (Kol. 1:13-14; Hand. 26:15-18). Terwijl de geestelijke strijd dus nog steeds doorgaat kunnen schepselen nog steeds kiezen bij wie ze willen horen, bij God, of bij zijn tegenstander, iets wat inderdaad ook blijkt uit de geschiedenis van Mozes en Farao en uit de geschiedenis van Ruth en Naomi.

Groetjes,
Elle

WIE IS DE WERKELIJKE HEERSER VAN DE WERELD?

Hoi Lambert,

http://bijbelaktueel.nl/bijbelstudie/aioon_olam.pdf

[https://www.christipedia.nl/wiki/Aioon,_aioonios_\(Grieks\)](https://www.christipedia.nl/wiki/Aioon,_aioonios_(Grieks))

En verder weet ik het ook niet 😞.

Groeten,
Elle

Dag Lambert,

Ik denk er al heel lang over na 😊.

Maar ik kan van de zeven tijden (7 jaar?) die Nebukadnezar krankzinnig was, niet de hele wereldgeschiedenis maken naar mijn mening. Hij werd krankzinnig gemaakt omdat hij, om het even heel kort samen te vatten, opschepte over wat hij zoal voor elkaar had gebracht, zonder God daarbij de eer te geven. En toen werd hij door God zo vernederd dat hij aan de dieren gelijk werd gemaakt, totdat hij erkende dat God de macht heeft in het koningschap over de aarde, en niet een mens zoals Nebukadnezar.

Jij kunt natuurlijk voor je zelf uitgaan van een bepaalde gebeurtenis of van een bepaald tijdstip van wat er in de gehele bijbel beschreven is en ook zelf een eindpunt daarvan bepalen. Ik kan dat niet.

God zelf bepaalt de aionen en hun tijdsduur, ook gezien wat het woord aion in de loop van het gebruik van dat woord in de bijbel laat zien. Door een studie hoe deze uitdrukking in Griekenland door de tijd heen werd gebruikt en waar het op werd toegepast, is het naar mijn mening mogelijk om meer inzicht te krijgen in de betekenis van het woord.

Ik weet niet of er zeven aionen of zeven bedelingen zijn, ofschoon het wel zo door allerlei uitleggers wordt gepromoot, hoewel er ook zijn die zeggen dat het er vijf zijn.

En zo heeft ieder z'n eigen opvattingen, net als met de meeste onderwerpen, ook op dit DB 😊😞.

Groeten,
Elle

WIE IS DE WERKELIJKE HEERSER VAN DE WERELD?

De zes schriftplaatsen die jij aanhaalt, gaan over mensen/schepselen die tegenstrevers, anders gezegd dwarsliggers zijn. In de Griekse Septuaginta is het woord satan hier ook aanwezig.

Er is volgens de bijbel ook een niet menselijk schepsel wat zich volgens de bijbel van God afkeerde. Dit niet-menselijk schepsel kreeg in de bijbel dezelfde omschrijving als die zes personen die jij noemt, nl. satan, anders gezegd.

Dit niet menselijk schepsel wordt ook omschreven als een lasteraar, duivel.

Het gaat hier volgens hoe ik het begrijp niet over de verpersoonlijking van een abstract iets, maar het zijn mensen en een engel, schepselen die iets abstracts doen, nl. tegenstander zijn. En in het geval van de engel komt er naast de omschrijving dat deze een dwarsligger of tegenstander is, ook nog de omschrijving lasteraar en slang bij, slang kennelijk omdat hij zich gedroeg als een slang, sluw en listig terwijl hij God lastert door te zeggen dat God een leugenaar is in wat hij tegen Adam en Eva had gezegd over het eten van de vrucht van de boom.

Hetgeen deze gevallen engel deed, nl. dwarsligger, lasteraar en zich gedragen als een slang en als een draak, wordt gebruikt als een naam. In de bijbel geldt een naam vaak ook als een beschrijving of omschrijving van hoe iemands karakter is, dus de abstracte kenmerken van een bestaand iemand, maar nooit van een niet bestaand persoon of schepsel.

Als dit laatst genoemde schepsel geen persoon is, maar een abstract gegeven is wat niet werkelijk bestaat, hoe kan zoiets dan, zoals ook al door andere posters is aangehaald, samen met zijn engelen door Michaël de aartsengel uit de hemel worden geworpen zoals in Op. 12:7-12? En in Judas vers 9 staat dat Michaël de aartsengel in twist gewikkeld was met de duivel over het lichaam van Mozes, en over dat Michaël geen smadelijk oordeel over de duivel durfde uitbrengen, doch zei: De Heer straffe u.

Hoe kan een aartsengel in twist geraken met een niet bestaand persoon over een dood lichaam van een voornaam persoon, Mozes in dit geval, als die persoon die duivel wordt genoemd, niet zou bestaan?

Voor wat het waard is....

Groetjes,
Elle

Een jaar geleden hoorde ik van Rud, zijn vriend in Zweden, dat Carl inderdaad niet lang meer had. Hij was niet meer in staat om wat te kunnen doen. Het is

WIE IS DE WERKELIJKE HEERSER VAN DE WERELD?

zo'n lieve man. Ik heb hem en ook Rud ontmoet toen we van 26-29 Juni 1990 in Dalfsen een lang weekend hadden in "De Bron" samen met brs en ztrs uit diverse landen, ook uit de VS, zelfs uit Cyprus en Griekenland. Dat was de International "Christian Renewal" Conference. Jim Penton was daar ook. Toen was er nog geen internet voor ons 😞

Dat is:

MY BELOVED RELIGION — AND THE GOVERNING BODY



R.J. FURULI PH.D

Dat boek werd medio 2020 via een PDF met een link gepubliceerd door Rolf. Hij had een ultimatum gesteld aan het Best. L., met de mededeling als het niet werd

WIE IS DE WERKELIJKE HEERSER VAN DE WERELD?

veranderd wat hij aan aanmerkingen maakte over het Comité boek, hij zijn boek zou publiceren.

En nu is het dus gedrukt en kan men het bestellen.