

'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?'

Deze vraag heeft waarschijnlijk een reden. Men zou kunnen denken in bepaalde christelijke stromingen dat Jezus slechts de koning van Israël zou zijn, maar niet van de christelijke gemeente. Er zou volgens hen een "lichaam"-gemeente of een "bruid"-gemeente zijn, afgescheiden van Israël, met ook een andere bestemming. De christelijke gemeente zou er slechts kunnen zijn en gevormd zijn omdat in de 1e eeuw Israël als geheel Jezus niet heeft aanvaard als koning. Daarom hebben sommige uitleggers bedacht dat de gemeente een soort tussenoplossing is van God, een gebeuren die slechts er gekomen is omdat men b.v. denkt dat Israël uiteindelijk bij de wederkomst van Christus zich massaal tot Jezus als de Messias zal bekeren en dan alsnog het koninkrijk zal ontvangen. Het Israël van de 1e eeuw geloofde als geheel volk niet in Jezus omdat Jezus volgens hen niet de verwachte Messias was en zelfs niet zal zijn. Zij verwachten een andere Messias dan Jezus. De messiasbelijdende Joden geloven echter wel in Jezus als zijnde de koning van Israël en de Messias. En ook in de 1e eeuw was er een overblijfsel bij Israël die wel in Jezus geloofde als Israëls koning/messias, zoals die er nog steeds is in de personen van de messias-belijdende Joden.

Voor mij is, net als voor Nathanaël in Joh. 1:50, Jezus de Zoon van God en de Koning van Israël! Bij zijn intocht in Jeruzalem werd Jezus door een grote menigte ook met palmtakken tegemoet gekomen en zij riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël (Joh. 12:12-16). Pilatus schreef op het bord wat boven Jezus' kruis werd geplaatst: "Jezus de Nazoreeër, de koning der Joden" (Joh. 19:19-22). Jezus ontving zijn koningschap en zijn koninkrijk feitelijk bij zijn opstanding. Door zijn opstanding door God werd bewezen dat hij getrouw was geweest tot aan het einde en tot in de dood. Hij had de mensenwereld en wat er in die wereld was, overwonnen. Als de gelovigen dat ook doen, dan ontvangen zij ook het voorzegde koningschap en het voorzegde koninkrijk en ook macht over de ongelovigen/heidenen om hen te oordelen (Joh. 16:33; Openb. 2:26-27 en 3:21).

Trouwens, overal waar Jezus in het NT Heer wordt genoemd, betekent dat tevens dat hij vanaf de 1e eeuw de door God aangestelde koning van Israël is, die als het ware Gods Huis Israël, de gemeente van het oude verbond, overnam van Mozes die knecht was, maar Jezus als Zoon in hetzelfde Huis, nl. het volk Israël (Heb. 3:1-6). God zalfde hem (hij werd de Messias of de Christus) tevens als koning-hogepriester en profeet bij zijn doop in de Jordaan. En dat moest Israël te weten komen door Jezus' prediking en door de prediking van hen die Jezus uitzond tot de steden in Israël in de 1e plaats, maar het evangelie van het koninkrijk en het koningschap van Jezus moest ook tot alle volken worden gepredikt tot een getuigenis **voor alle volken** en niet slechts aan Israël, Judea en Samaria (Hand. 2:32-36; Mat. 24:14; Hand. 1:6-8).

Mensen uit alle volken stammen talen en natiën zouden in de tijd tussen de 1e en de 2e komst van Christus en ook uiteindelijk de heilige natie en het volk van God, het Israël gezalfd met de Geest, het zaad van Abraham, vormen die redding toeschrijven aan God en Jezus (1 Pet. 2:4-10; Openb. 7 geheel, nl.

'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?'

gelovigen uit zowel Israël alsook uit de overige volken volgens o.a. Hand. 15:12-18 en Efeze hoofdstuk 2-3 waar de gelovigen uit de overige volken het burgerschap van Israël ontvangen en huisgenoten Gods worden en samen met het overblijfsel uit Israël tot een nieuwe mens worden geschapen, en tot een nieuwe tempel zoals in Efeze 2:11-22 staat).

Jezus kwam volgens wat hij zelf zegt "in de naam van zijn Vader" (Joh. 5:43), en ook degenen die hij uitzond, zijn discipelen en apostelen. Hoe kan dat? Jezus zegt het zelf in Joh. 13:20 waar staat: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft". Trapsgewijs dus. Jezus werd uitgezonden door God de Vader. Daarom wordt Jezus in Heb. 3:1 ook zelf de apostel genoemd, de uitgezondene. Jezus zelf zend zijn discipelen en apostelen uit. Wie Jezus ontvangt, ontvangt God de Vader die Jezus heeft uitgezonden. Men ontvangt God de Vader als men Jezus en de door hem uitgezondenen ontvangt. Dat heeft te maken met het bodenrecht, daar een door God gezonden bode en ook engelen steeds God zelf vertegenwoordigen, doch niet God zelf zijn.

Paulus zegt hierover ook iets in 2 Kor. 5:17-21: "17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. **20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.** 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Gezien wat Paulus in Kol. 1:13-14 zegt over het koninkrijk/koningschap van de Zoon van Gods liefde, was en is dat koningschap van Jezus tevens het koninklijk hogepriesterschap van Jezus naar de orde van Melchizedek (Ps. 110:1-7; 1 Kor. 15:20-28). Onder dat koning-hogepriesterschap van Jezus wordt zowel het goede zaad als het onkruid gezaaid waar Jezus over spreekt in Mat. 13:24-30 met de uitleg in 36-43. Jezus verklaart de gelijkenis van het koninkrijk der hemelen, anders gezegd het koninkrijk Gods, anders gezegd het koninkrijk wat voor Israël bereid was en is met Jezus als koning, maar wat niet allen die Israël beweren te zijn, zullen ontvangen of omvatten (Rom. 2:25-29; Rom. hoofdstuk 9-11), doch slechts zij die de door God gezonden erfgenaam/koning aanvaarden (Mat. 21:33-46; Marc. 12:1-12; Luc. 20:9-19; Hosea 2:22, Hosea 1:10, Jes. 10:22-23 en Jes. 1:9, geciteerd in Rom. 9:24-29; Hosea 1:10 geciteerd in 1 Pet. 2:10).

Jezus de Mensenzoon begon zijn bediening tot Israël met te zeggen dat het koninkrijk en het koningschap van God was nabijgekomen (Marcus 1:14-15). Het was nabijgekomen doordat Jezus door God de Vader bij zijn doop was gezalfd met Gods Geest en waarbij God hem "mijn Zoon, de geliefde in wie hij zijn

'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?'

welbehagen had" noemde (Luc. 3:21-22). In Mat. 13:1-9 gaat het ook over de zaaier en zaad, met de uitleg in vers 18-23, nl. dat het zaad het woord van het koninkrijk is, waar in Mat. 13:24-30 en 36-43 ook over wordt gesproken. De akker waarop het goede zaad zowel als het onkruid wordt gezaaid, is de mensenwereld, niet slechts het Israël van Jezus' tijd in de 1e eeuw (Mat. 13:38). Het zaad komt overal terecht, langs de weg, op steenachtige plaatsen, op de dorens, en ook een deel in goede aarde waar het vrucht gaf, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig.

Het goede zaad en het onkruid uit Mat. 13: 36-43 wordt beide gezaaid op de akker, de mensenwereld. Het goede zaad wordt gezaaid door Jezus de mensenzoon, en het bestaat uit de kinderen van het koninkrijk, kinderen, zonen en dochters van God die uiteindelijk bij de wederkomst van Jezus Christus het koninkrijk Gods/koninkrijk der hemelen en het koningschap beerven. Het onkruid wordt door de duivel gezaaid op dezelfde akker, de mensenwereld. Het onkruid bestaat uit de kinderen van de boze, de duivel. Dit gebeurt dus tussen de 1e en 2e komst van Jezus Christus. Jezus geeft op een bepaalde tijd, nl. bij de voleinding der mensenwereld, de opdracht aan zijn engelen om te oogsten en om uit zijn koninkrijk alles te verzamelen wat tot zonde verleidt en hen die onrecht bedrijven. Dit onkruid, dit soort mensen wat onder het koningschap van Jezus leeft wat hij verkreeg (Mat. 28:18-20; Kol. 1:13-14; Ps. 110), de vijanden van God en Jezus, zullen volgens de gelijkenis als onkruid in de vurige oven worden geworpen. Bij de scheiding tussen de schapen en de bokken zien we hetzelfde gebeuren (Mat. 25:31-46). Jezus is immers koning-hogepriester te midden van zijn vijanden, en haalt mensen weg van onder de autoriteit van satan en brengt ze onder zijn eigen autoriteit als koning door God aangesteld, als het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13-14).

De rechtvaardigen (de gezegenden van de Vader) zullen bij de oogst stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader, het koninkrijk wat ook in hetzelfde stuk over het oordeel over de schapen en de bokken in Mat. 25:34 wordt genoemd en wat deze gezegenden zullen beerven, nl. het koninkrijk wat sedert de grondlegging der mensenwereld voor hen was bereid. Dat is hetzelfde koninkrijk en koningschap waarover Jezus het heeft in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters in Mat. 21:33-46; Marc. 12:1-12; Luc. 20:9-19. Jezus als de Zoon des Mensen of Mensenzoon is de broeder van ons volgens Mat. 25:40 en Heb. 2:5-18, en de gelovigen vormen met hem uiteindelijk het zaad van Abraham en volgens de belofte aan Abraham ook erfgenamen van Abraham waarbij het niet meer uitmaakt of men wel of niet Jood of Griek (heiden) is, wel of niet slaaf of vrije is, wel of niet mannelijk of vrouwelijk is (Gal. 3:6-14, 26-29).

Voor wat het waard is.....

Groetjes,

Elle

'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?'

Dank voor je reactie.

Het lijkt me ook wel interessant om de resultaten van deze conferentie te vernemen. De voertaal zal wel Engels of Duits zijn denk ik. Misschien komt er wel nog een brochure uit over wat er besproken is en hoe men er tegenover staat als niet-messiaanse Jood. Neemt men de inhoud van de Schrift als richtsnoer of zijn het de diverse theologische uitleggingen die men heeft geproduceerd, dat is de vraag naar mijn mening.

<https://www.tjcii.nl/wp-content/uploads/2022/03/Uitnodiging-webinar-8-april-2022-Jezus-Koning-van-de-Joden-1.pdf>

<https://www.tjcii.nl/publiciteit/nieuwe-brochure-jesus-king-of-the-jews/>

<https://www.tjcii.nl/wp-content/uploads/2022/02/TJCII-brochure-Jesus-King-of-the-Jews.jpg>

<https://www.tjcii.nl/wp-content/uploads/2022/02/Jesus-King-of-the-Jews-BACKCOVER.pdf>

Groetjes,
Elle

Jezus zegt in het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de bron o.a. in Joh. 4:22 tegen haar dat redding (heil) uit de Joden is, maar dat zij en de Samaritanen en ook de Joden niet meer op hun berg en in Jeruzalem moeten aanbidden, maar in het vervolg "in geest en in waarheid", dus zonder speciale kleren en zonder rituelen en gebruiken, offers en speciale dagen, want Hij die uit de Joden stamt, zal het echte en ultieme offer gaan brengen op Golgotha aan het kruis waardoor het oude zal ophouden en het nieuwe en echte in het Licht komt en verschijnt.

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

15 De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef

'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning van de Joden is?'

te gaan om te putten.

16 Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.

17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man.

Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man;

18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

19 De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden;

23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid

25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.

Groet,
Elle

Natuurlijk is Jezus koning-hogepriester en zit hij naast God de Vader op Vaders troon, want hem is alle autoriteit gegeven in zowel hemel als aarde.

Of alle hedendaagse Joden, seculier of religieus, hem echter zien als hun koning is de vraag.

De vraag die gesteld wordt is of het in de kerk zichtbaar mag zijn dat Jezus Koning van Israël is. Ik denk van wel. Als dat niet zo zou zijn, wie zou anders hun koning zijn?

Maar of alle gelovigen Christus als koning in alles proberen te gehoorzamen, is

**'Mag het in de kerk zichtbaar zijn dat Jezus de Koning
van de Joden is?'**

nog maar de vraag naar mijn mening.....

Groet,
Elle
