

WIE IS WERKELIJK DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF

Die vraag is niet door ons te beantwoorden, maar slechts door Hem die de Heer van het Huis van God is, en die ook de geveer van het werk en de geveer van de ponden en talenten is.

Dat is de persoon die "buitenslands" ging om na verloop van tijd terug te keren om te inspecteren en rekenschap te vragen aan degenen die opdrachten kregen dingen te doen.....

De beantwoording van deze vraag volgt wanneer die Heer van het Huis van God onverwachts terug komt voor degene die niet waakzaam zijn (geweest).

En voor degenen die in de verwachting van de terugkomst van de Heer van het Huis van God wel waakzaam zijn (geweest) en op de uitkijk stonden en staan, en daardoor dus voor hen niet onverwachts komt, zal het dan ook duidelijk worden.

Ondertussen moet iedereen het werk doen wat haar en hem is opgedragen door de Heer van het Huis van God.

Hiervoor zijn diverse verwijzingen in de Schrift waardoor het heel duidelijk wordt beschreven voor de goede lezer, vooral in Mattheüs, Marcus en Lucas.

Vooraf verschillende gelijkenissen/illustraties over het Huis van God en de slaven/werkers daarin, ook die met de ponden en de talenten, de gelijkenissen/illustraties die uiteindelijk hetzelfde beogen te zeggen, maar elk in andere bewoordingen, zijn voor een nuchtere verstaander meer dan duidelijk, vooral als men het op zichzelf betreft.

Groetjes,
Elle

Dag Elle, dankjewel voor jou duidelijke reactie.

Maar zeggen JG dan, Jezus Christus is wedergekomen in 1914.
En Hij heeft de Slaafklasse aangesteld in 1919.

Wat duidelijk mag zijn, is dat hen gehele autoriteit hierop in gebaseerd.

Ik post nog even een andere duidelijke uitleg:

https://www.freedom4all.net/Beleidvolle_slaaf.html

groetjes Rhode.

WIE IS WERKELIJK DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF

Dag Rhode,

Bedankt voor de link naar Freedom for ALL van Ukkie/Tom dacht ik. Hij was ook op Paradise Cafe ooit 😊.

Inderdaad hun autoriteit is gebaseerd op de aanname dat God 7 tijden nodig had om het koningschap te herstellen.

Dit terwijl Jezus in de 1e eeuw mensen aanstelde in het huis waarover hij was aangesteld (Heb. 3:1-6).

De gelijkenissen tonen in beelden een bepaalde gang van zaken, en in de overige geschriften zien we ook dat er in het huis van God orde moest zijn.

Vandaar dat er regels werden verschaft door inspiratie, waaraan men zich moest houden.

Ieder had wat te doen tot opbouw van elkaar, toen al in de 1e eeuw.

Er zou zich inderdaad ook afvalligheid voordoen in woorden en daden.

We wachten maar totdat de Heer terugkomt om te zien hoe we het gedaan hebben.....

Groetjes,
Elle

Dag Lambert,

Inderdaad, je hebt gelijk in die zin dat JHVH altijd koning is, al is er ook geen door hem aangestelde koning over zijn volk. Hij is de koning der aionen. Hieronder heb ik wat dingen door elkaar geschreven of in herhalingen getreden, sorry.

Zoals je weet gebruiken de JG de 7 tijden van de krankzinnigheid van Nebukadnezar om daarmee de jaar voor een dag uitleg te verklaren vanaf het afbreken van het koningschap van een door God aangestelde koning in (voor hen) 607 voor GT (gewone tijdrekening) tot en met 1914 GT, het moment waarop het koningschap weer zou zijn hersteld doordat God opnieuw een koning aanstelde. Koningen regeerden in naam van God en als representanten van God zelf. Van die 7 tijden van Nebukadnezar zijn 2520 jaar gemaakt dóór de jaar voor en dag uitleg.

Uiteindelijk staat in het OT in Ps. 90:2 LXX dat de Kurios JHVH van aion tot aion God is. En in Ps. 145:13 LXX staat dat Het koningschap van JHVH van alle aionen is. Er is geen tijd geweest dat JHVH geen koning of soevereine Heer was, maar duurt in alle generaties. In 1 Tim. 1:17 staat: De koning der eeuwen/aionen

WIE IS WERKELIJK DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF

(meervoud dus), de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God (monotheos), zij eer en heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen (aionen der aionen).

De door de JG gebruikte 7 tijden staan in Dan. 4:16 in de NBG en NWV, en in de LXX in Dan. 4:13, nl. 7 kairos tijden, dus "bestemde tijden" en geen bestemde aionen, hoewel aionen natuurlijk ook tijdperken zijn.

In Lukas 21:24 staat niet het aantal tijden (de tijden van de verdrukking van Jeruzalem), maar wel zijn het net als bij Nebukadnezar kairos tijden, dus bestemde of bepaalde tijden waarin iets moet gebeuren. Toen Jeruzalem verdrukt en verwoest werd was er helemaal in Israël geen aardse koning die z'n koningschap werd afgenomen. Het koningschap voor wat de stad Jeruzalem betreft als symbool van Gods koningschap, werd ook niet vertrapt vanaf 70 GT, want in 33 GT werd er een nieuwe koning-hogepriester, de verheerlijkte mens Jezus Christus, aangesteld.

Toch is JHVH zoals bovenaan gezegd steeds koning/soeverein gebleven en waren er alleen geen door JHVH aangestelde mensen koningen over het volk van God vanaf 587/586 voor GT tot aan 33 GT, maar vanaf die datum was er juist wel een koning die regeerde te midden van zijn vijanden, al was Jezus in de hemel. De 2520 jaar of zeven tijden van 360 jaar gaan niet op.

In de 1e eeuw werd Jezus echter aangesteld als koning-hogepriester rond ongeveer het jaar 33 GT, en dat nog vóórdat Jeruzalem door de Romeinen werd verwoest in/rond 70 GT.

Dus die 7 tijden van Nebukadnezar kunnen nooit gebruikt worden om daarmee een menselijk koningloos tijdperk aan te duiden van 2520 jaar. Dus 607 voor GT tot 1914 GT klopt van geen kant.

JHVH is altijd koning, en stelt een mens aan als koning op zijn tijd en van zijn keuze, in dit geval Jezus, de Zoon van Gods Liefde (Kol. 1:13-14).

De aanstelling van de zogenoemde "slaaf" in 1919 klopt dus ook van geen kant. Men geloofde zelfs voor 1919 al dat Russell de "slaaf" was en dat bleef tot zelfs na zijn dood, maar dan vanuit de hemel. In de publikaties werd er dacht ik tot midden 30-ger jaren als ik het goed heb, gesproken over Russell als "de slaaf".

Groet, ook aan Meiske,
Elle

Dag Pucka,

Persoonlijk vind ik de reeks uitleggingen van de JG leiding in de loop der tijd over de 144.000 en vooral de laatste uitleg alsof er nu slechts 8 slaven zouden zijn die een samengesteld persoon zou vormen, niet kloppen.

WIE IS WERKELIJK DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF

Iedere christen is naar mijn begrip een slaaf of mooier gezegd een dienstknecht in het huis van de Heer en van God. De eerder genoemde 8 zouden volgens de JG-uitleg min of meer zowel de slaaf (Mat. 24:45-51) alsook de beheerder of rentmeester (Lucas 12:41-48) zijn in het huis. In Marcus 13:33-37 wordt echter aan iedere slaaf zijn eigen werk te doen gegeven, en niet slechts 8.

In het beeld of de metafoor van de gemeente van Christus als een lichaam in Efeze 4:11-16 zien we duidelijk dat het lichaam zelf door alle leden van het lichaam door de dienst van al zijn geledingen (alle ledematen dus) opgebouwd wordt in de liefde.

Als er niemand die ooit aangesteld zou zijn, afvallig zou (kunnen) worden, waarom wordt er dan juist ook veel over de afval gesproken in het NT en over lieden die afvallig worden en zijn van het geloof?

Er wordt verwacht dat een christen tot aan het eind van zijn leven volhardt in het geloof, maar we zien alleen al in de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Openb. 2-3 al dat er afval bestond in die gemeenten en dat is tot op heden doorgegaan. Sommigen hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood, zegt Jezus.

Dus de slogan: "Eens gered, altijd gered" gaat naar mijn mening niet op.....

Inderdaad, het was/is niet Tom, maar Ton die de site "Freedom for All" heeft, bedankt 😊 .

Groetjes,
Elle
