

# Wie zijn de geringsten?

Men moet ook in ogenschouw nemen dat Jezus hier als Zoon des Mensen wordt neergezet. Daardoor wordt het duidelijk dat Jezus het niet over zijn geestelijke broeders heeft, maar over iedere medemens in zijn situatie van ziekte, honger, dorst enz. Dat is de "geringste broeder" in vleselijke zin.

Het is ook zo dat Jezus geestelijke broeders heeft, wat blijkt o.a. uit Hebr. 2:11-18 en andere teksten.

De geestelijke broeders zijn in dit geval het zaad van Abraham, nl. allen die tot geloof zijn gekomen zoals Abraham die de vader is van alle gelovigen van alle tijden.

De JG krijgen slechts voorgesc hotelde dat ze het zelfbedachte overblijfsel moeten helpen in hun uitleg van Mat. 25:31-46.

Groetjes,

Elle

---

Sommigen halen aan dat het in het verband waarin Mat. 10:23 staat, gaat over vervolging van de discipelen, en niet dat het hier gaat om de prediking en dat deze zware vervolging in Hand. 8:1 wordt genoemd, waarbij ze toen pas werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. De verstrooiing ten gevolge van die zware vervolging zorgde er voor dat men het hele land doortrok en het evangelie verkondigde (Hand. 8:4 en verder, waar het gaat over de prediking in het gehele land). Ze moesten kennelijk met harde hand (de vervolging) er toe gebracht worden om overal in Israël en haar steden te prediken . . .

Dus vóóordat er in alle steden van Israël was gepredikt, werd Jezus koning. Het "komen" van de Zoon des Mensen in Mat. 10:23 is het komen tot de oude van dagen om koning te worden, het koning worden van Dan. 7:13-14 en ging toen in de 1e eeuw in vervulling, en daarom kon hij als Gods koning en oordeelsvoltrekker ook ten oordeel over Jeruzalem komen.

Vóóordat Jezus naar de hemel ging en zijn koningschap kreeg, was er nog niet veel vervolging geweest en waren zijn discipelen nog niet verstrooid over het land en was het evangelie nog niet overal gepredikt in het land.

Dat Jezus echter in 70 GT óók "kwam", en wel in het oordeel over Israël vanwege het overtreden van het verbond waardoor de verbondswraak werd uitgevoerd en alles wat er aan waarschuwingen in het OT geschreven stond over de gevolgen van het zich niet aan het verbond houden, is buiten kijf.

In 70 GT was het echter niet "de tweede komst" ten oordeel over alle levenden en doden waarbij állen worden geoordeeld, dus niet slechts zoals in 70 GT dat er slechts één volk werd geoordeeld. De tweede komst heeft globale impact en niet een lokale impact zoals in 70 GT voor alleen slechts de Israëlieten.

De verbondswraak werd in 70 GT uitgestort over het volk Israël (niet over de gehele wereld) zoals ook door Jezus werd voorzegt in Lukas 21:20-24.

Dus vóóordat er in alle steden van Israël was gepredikt, werd Jezus koning/ontving hij het koningschap. Dan. 7:13-14 ging toen in de 1e eeuw in vervulling, en daarom kon hij als Gods koning ook ten oordeel over Jeruzalem komen.

## Wie zijn de geringsten?

Als Jezus in de 1e eeuw géén koning was zoals velen denken, en dat hij aan de rechterhand van God slechts zat te wáchten op dat koningschap, hoe kan hij dan deze verbondswraak in Gods naam uitvoeren?

Het is andersom. Paulus maakt duidelijk dat Jezus bij de overwinning van de dood als laatste vijand, en niet de duivel dus, hij zijn koningschap terúg geeft aan God, en niet dat hij het dan pas krijgt!!

Hoe kan hij zijn koninkrijk/koningschap teruggeven als hij het nog niet heeft ontvangen en vanaf zijn verschijnen aan de oude van dagen in Dan. 7:13-14 slechts uit z'n neus heeft zitten peuteren naast God, of anders gezegd als Dan. 7:13-14 pas bij de wederkomst in vervulling ging? Dat is toch onmogelijk?

Nee, Jezus regeert vanaf zijn gang naar de oude van dagen te midden van zijn vijanden als koning-hogepriester totdat alle vijanden zijn vernietigd (Ps. 110), met als laatste vijand de dood bij de opstanding (1 Kor. 15:23-28 en 50-57), waarna hij zijn koninkrijk/koningschap teruggeeft opdat God zij alles in allen.

Het mooie is dat Jezus echter bij het oordeel van de schapen en de bokken een ander soort koninkrijk weggeeft aan degenen die aan zijn rechterhand staan, de gezegenden mijns Vaders zegt Jezus (Mat. 25:34), een koningschap over de nieuwe schepping waarin nooit meer vijanden opstaan om de boel te verpesten, omdat God weer alles in allen is geworden. Dat koningschap is een eeuwig koningschap waaraan Jezus kennelijk zelf ook deel heeft als de tweede Adam.

Voor wat het waard is . . . . .

In Vrede,

Groet,

Elle