

## "Wie is Jezus" door Anthony F. Buzzard, MA (Oxon.)

Dag allemaal,

De vraag "Wie is Jezus" is hier vaak voorbij gekomen.

Ik vond op internet een PDF bestand met de vraag: "Wie is Jezus?" 29 blz.

Een pleidooi voor een terugkeer naar het geloof in Jezus, de Messias.

Een korte studie als bijdrage tot een herstel van het Bijbels geloof.

<https://eeniggod.com/wp-content/uploads/2021/01/Wie-is-Jezus-Een-pleidooi-voor-een-terugkeer-naar-het-geloof-in-Jezus-de-Messias-Prof.-A.-Buzzard.pdf>

<https://eeniggod.com/wie-is-jezus-terugkeer-naar-de-eerste-leer/>

=====

Een tegengeluid op het bovenstaande van Marc Verhoeven (ooit ook JG, voor zover ik weet).

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/eeuwigeZoonschap.pdf>

Groet,  
Elle

---

Dag Leprechaun,

Zo heeft ieder z'n opvattingen in de loop der tijd georganiseerd en/of gereorganiseerd volgens de kennis, de wijsheid en het onderscheidingsvermogen wat ieder afzonderlijk heeft, wel of niet door anderen daartoe beïnvloed.

Vorig jaar had ik een echtpaar wat ex-JG is, die nu geloven mede via wat de Apostolische Vaders en die na hen kwamen en die vóór het Concilie van Nicea hun gedachten op schrift hebben gesteld, opgenomen in de reeks boeken : "The Ante Nicene Fathers". [https://en.wikiversity.org/wiki/Ante-Nicene\\_Fathers](https://en.wikiversity.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers)

[https://en.wikipedia.org/wiki/David\\_Bercot](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Bercot)

[https://youtu.be/RBi2x\\_T1sok](https://youtu.be/RBi2x_T1sok)

**Nederlands ondertiteld op you.tube.**

Hij is ook ex-JG en noemt zijn groep Kingdom Christianity en heeft een website met veel video's over allerlei onderwerpen.

## "Wie is Jezus" door Anthony F. Buzzard, MA (Oxon.)

<https://www.youtube.com/channel/UC12uJsCgkmvHgbxnaaXN8ew>

Anderen hebben ook weer gedachten over deze man en wat hij te zeggen heeft, net wat ik bovenaan zei:

Zo heeft ieder z'n opvattingen in de loop der tijd georganiseerd en/of gereorganiseerd volgens de kennis, de wijsheid en het onderscheidingsvermogen wat ieder afzonderlijk heeft, wel of niet door anderen daartoe beïnvloed.

Groet,  
Elle

---

De meeste orthodoxe gelovigen geloven echt dat Jezus óók God is samen met de Vader en de Heilige Geest. Samen vormen zij de ene Almachtige God.

Je hebt gelijk dat er een dilemma (= het moeten kiezen tussen twee mogelijkheden die allebei hun nadelen hebben) voor ons is.

Vele gelovige ex-JG geloven nog dat Jezus een aartsengel was/is.

Anthony gelooft dat niet, noch gelooft hij dat Jezus God is in een drie-eenheid, en ook gelooft hij niet in een pre-existentie van Jezus. Anthony gelooft wél dat Jezus wordt geprofeteerd in Gen. 3:15 en vele andere teksten in het OT als antwoord op de zondeval en dat Jezus is geopenbaard als een door Gods geesteskracht voortgebracht volmaakt mens **na** de boodschap van de profeten, en de vervulling van de boodschap van de profeten, zoals in Heb. 1:1 staat.

Marc gelooft wel in een drie-eenheid.

De link die jij (Rhode) plaatste geeft een mooi overzicht van de verschillende standpunten, dank je wel.

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Pre-existentie\\_van\\_Christus](https://nl.wikipedia.org/wiki/Pre-existentie_van_Christus)

Zoveel hoofden zoveel zinnen 😞 .

Groetjes,  
Elle

---

De door jou benadrukte woorden: "*Een pleidooi voor een terugkeer naar het geloof in Jezus, de Messias*" zijn niet van mij Rhode, maar van Anthony Buzzard, de schrijver van het artikel in de PDF, op blz. 1 😊. Het is dus ook niet MIJN uiteenzetting, net als dat jij wel stukken plaatst die ook niet jou uiteenzetting bevatten, maar ook van een ander die jou ondersteunt in jou visie 😊.

## "Wie is Jezus" door Anthony F. Buzzard, MA (Oxon.)

Wat het posten op dit DB betreft zijn er wel meer stukken of berichten die geen enkele zin hebben om te posten 😞. Het ligt er maar net aan wat een ander belangrijk vindt om te posten, en niet aan degene die het aantreft en het onzin vindt.

Die kan het gewoon ter zijde schuiven als men er geen belang aan hecht om het te lezen. Jij hoeft het ook niet te lezen omdat ik het toevallig vond op het internet, als je het nutteloos vindt en/of niet geïnteresseerd bent. Even goeie vrienden hoor! 😊.

1 Kor. 3:7, inderdaad komt de geloofsgroei en de wasdom door onze lieve hemelse Vader. Wat Efeze 2:8-9 betreft, de genade die men ontvangt wordt door God gegeven omdat men tot geloof komt door brengen, het horen, en het uitleggen van het evangelie (Rom. 10:14-18).

De genade wordt niet gegeven of spruit niet voort uit werken der wet of uit eigen verdienste. Volgens Rom. 12:3 deelt God elk in het bijzonder geloof en geloofsvertrouwen (de betekenis van het woordje pistis) toe, blijkbaar speciaal in het dienen van elkaar door de gaven die God ook aan elk in het bijzonder heeft toebedeeld (zie het verband van Rom. 12:1-8), terwijl de liefde ongeveinst moet zijn, vers 9 a, dus niet geforceerd of net doen alsof.

Liefde is ook een gave die men van de Vader ontvangen heeft en in onze harten is uitgestort (Rom. 5:5) om te gebruiken naar naar God en mensen toe, althans hoort te gebruiken naar mijn mening (1 Kor. 12:31-14:1).

Groetjes,  
Elle

---

Jezus zei: Gezegend zijn de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Mat. 5:9).

Aan de andere kant zei Jezus in Mat. 10:34-35 het volgende:

*"34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.*

*35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn".*

Jezus predikte de vrede met God door het aannemen van Jezus' boodschap van berouw en omkering, terugkeer tot God.

Daardoor zou ook de vrede met elkander tot stand moeten komen.

## **"Wie is Jezus" door Anthony F. Buzzard, MA (Oxon.)**

Jezus wist echter dat het **niet** aannemen van zijn boodschap, in de gezinskring, de familiekring en in de maatschappij in het algemeen, juist ook gevolgen zou hebben. De vrede met God en met elkaar zou door die beslissing van het aannemen van Gods vrede, tweedracht te weeg brengen.

Het komt dan ook geregeld voor dat er tussen gelovigen en ongelovigen moeilijkheden ontstaan. Zelfs tussen gelovigen onderling kan er tweedracht ontstaan over geloofszaken.

Groetjes,  
Elle