

OVER DE TWEEDE DOOD EN OVER DE ERFENIS VAN HET KONINGSCHAP

Dag Pucka,

De dood die wij sterven vanwege de zonde van Adam en Eva en ook het "rijk waar de doden zich bevinden" (de Hades), en de duivel en zijn demonen, en het wilde beest en de valse profeet worden in de poel van de tweede dood geworpen.

Als de tweede dood betekent dat alles wat daarin wordt geworpen, tot verbetering en/of reiniging is van wat en wie erin worden geworpen, dan dient de tweede dood dus ook tot redding, net als wat de bijbel zegt over Jezus' dood aan het kruis. Dan zal alles wat en wie erin is geworpen weer eruit komen en weer opnieuw kunnen beginnen God te dwarsbomen, even doen alsof en dan weer beginnen? En gaat het dan weer fout dan maar even weer een aioontje in de poel en hup, klaar is kees tot de volgende rit.

Dan had Jezus zijn leven ook niet hoeven te geven om te redden, want dat had met de tweede dood dan ook gekund, of toch niet?

Groetjes,
Elle

Openbaring is voor mij ook wel verwonderlijk, maar als men zich erin verdiept dan staan er veel aanhalingen in uit het OT en ook nog b.v. wat er met Jezus gebeurde en wat, waar en hoe Jezus nu is.

Het is ook een troostboek voor de eerste ontvangers. Zij leefden in de tijd dat de apostelen hun het evangelie brachten. Zij zagen wat er in het Romeinse rijk gebeurde, iets wat ook in de Openbaring wordt genoemd. Er is troost doordat wordt verklaard dat het kwade definitief wordt opgeruimd en dat er een nieuwe/vernieuwde schepping ontstaat door bevrijding van de slaverij aan de vergankelijkheid.

Inderdaad, voor een amateur violist kan er elk eigen gecomponeerd deuntje worden gespeeld. Een violist met wat meer ervaring ziet waar de kruizen, mollen, het tempo en de noten staan, al heeft hij en moet hij nog steeds moeite doen om de viool gestemd te krijgen en te houden 😊.

Veel anderen willen zelfs geen vioolles nemen en willen ook geen viool kopen noch het partituur bestuderen 😊.

Maar alles wat er in de Openbaring-profetie staat, staat met andere woorden zowel in het OT als in het NT, daar ben ik al wel zo langzamerhand achter gekomen 😊.

OVER DE TWEEDE DOOD EN OVER DE ERFENIS VAN HET KONINGSCHAP

Groet,
Elle

Onze handicap als 20e- en 21e eeuwse lezers en denkers is m.i. ook dat wij ons maar moeilijk kunnen verplaatsen in de schrijf- en denktrant van de 1e eeuw en van daarvoor 😞. Daar moet men kennelijk moeite voor doen en dan nog is het geregeld "zoveel hoofden, zoveel zinnen" 😊 😞.

Er is ooit een film op TV geweest waarin de leerlingen in een klas bekend werden gemaakt met taalstijfiguren. Dat verrijkt ook de woordenschat en het begrip van veel zaken in de bijbel. In onze tijd gebruiken wij ze ook, veelal zonder dat we het zelf beseffen 😊.

In mijn boekenkast staat een bijbel waarin de stijlfiguren geregeld ook worden aangegeven, wel jammer genoeg niet in het Nederlands. Dat is "The Literary Study Bible" van de English Standard Version.

Groet,
Elle

Net zoals Rhode ook zegt, een mooi onderwerp,
vooral de onderstaande link.

<https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18520/met-hem-heersen/>

Het antwoord van deze dominee heb ik met min of meer gelijke argumentatie hier al vaak op het DB geplaatst. Wel heb ik de bedenking dat het heersen over de schepping niet ook het universum inhoudt, doch slechts de aardse schepping, net als Adam en Eva. Het geheel is uiteindelijk de vervulling van de landbelofte aan Abraham door het zaad van Abraham, Jezus Christus.

Wat betreft het koningschap, nu is er het koning-hogepriesterschap van Jezus te midden van zijn vijanden. Volgens Ps. 110 duurt dit koning-hogepriesterschap in de Griekse Septuaginta (de vertaling van de Hebreeuwse Geschriften in naar het Grieks) een aion (geen aionen in het meervoud, hoewel de meeste uitleggers er "de eeuwigheid" van hebben gemaakt). Bij de toekomstige wederkomst wordt immers volgens Paulus het koningschap teruggegeven aan God de Vader opdat God de Vader zij alles in allen.

OVER DE TWEEDE DOOD EN OVER DE ERFENIS VAN HET KONINGSCHAP

Volgens Jezus zelf is er bij de wederkomst een oordeel tussen de rechtvaardigen en onrechtvaardigen, anders gezegd een scheiding tussen schapen en bokken, nog weer anders gezegd een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Het gaat in deze drie gevallen over hetzelfde, maar gezien vanuit verschillende gezichtshoeken.

Als het bovengenoemde gebeurd is, volgt een erfenis, gegeven door God via Jezus aan de rechtvaardigen, de schapen, aan mensen die de opstanding ten leven ervaren. Die erfenis is waarover deze dominee het ook heeft, nl. dat deze opgestane en tot eeuwig leven beoordeelde mensen het koningschap ontvangen over de aardse schepping, maar niet over de medemensen die elk dezelfde erfenis hebben ontvangen (Mat. 25:34).

Bedankt!
Groetjes,
Elle

BRON: <https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18520/met-hem-heersen/>

VRAAG

Ik las pas in de catechismus (zondag 12, vraag en antwoord 32) het volgende. Het gaat om de vraag, "waarom wordt gij een christen genaamd?" Vervolgens worden er enkele belangrijke zaken genoemd; door het geloof een lidmaat van Christus, Zijn Naam belijdt, strijden tegen de zonde en de duivel, enz. Vervolgens staat er "en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere." Ik heb de verwijsteksten erbij gepakt, maar daar staat het ook niet duidelijk in. 2 Timotheus 2:12: "... wij zullen ook met Hem heersen..." Hoe kunnen wij nu met Hem regeren over alle schepselen, hoe kunnen wij met Hem heersen? Wij die toch hier op aarde ook vol zonde zitten. Stel dat jij dan over je eigen familie, vrienden moet regeren/heersen... Moeten wij straks dan misschien tegen bekenden getuigen? Wat moet ik mij hierbij nu precies voorstellen? Of zie ik nu iets helemaal verkeerd?

ANTWOORD

Om te begrijpen wat het "heersen" zoals dat staat in 2 Timotheüs 2 en ook in Openbaringen 20:6, betekent, dan moet je terug naar het begin van de Bijbel. Lees Genesis 1:27-28 er eens op na: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de

OVER DE TWEEDE DOOD EN OVER DE ERFENIS VAN HET KONINGSCHAP

dieren die over de aarde kruipen!" Hier vindt je ook het woord "heersen" en dat heeft te maken met de rol van de mens in de schepping.

God is de Schepper van de hemel en de aarde en ook van de mens. Maar nu mag de mens deze schepping gaan bewerken. Die mens is, zowel man als vrouw, geschapen naar het beeld van God. Mede in het creatieve en scheppende vermogen van de mens zie je dat beeld van God terug. Wij mensen kunnen niet iets uit niets scheppen; dat kan God alleen. Maar met datgene wat God geschapen heeft mag de mens werken en bouwen.

Helaas heeft de zonde veel kapot gemaakt. De mensheid gebruikt haar creatieve vermogen vaak om dingen te maken die Gods Koninkrijk niet dienen. Maar dat verandert! Gods kinderen mogen straks weer hun positie innemen op de nieuwe schepping – de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zij zullen bevrijd zijn van zonde en de macht van het kwaad om volmaakt God te dienen in de wijze waarop zij op de nieuwe schepping leven. Hoe dat precies zal zijn, over die vraag tasten we nog voor een deel in het duister. Maar Gods kinderen zullen betrokken worden in het oordeel over de ongelovigen en de gevallen engelen (1 Korinthe 6:1-4).

Maar dit is maar een klein deel van het heersen. Gods kinderen zullen straks heersen over de nieuwe schepping waarin, naar mijn mening, ook het oneindige universum betrokken zal zijn. Dat is de erfenis die wacht voor al Gods kinderen, die de roepstem van de Heere Jezus hebben gehoord, hebben geluisterd en volgen. In dit gehoorzaam volgen mag overigens al iets van dat nieuwe Koninkrijk zichtbaar worden in ons persoonlijk leven, de gemeente en de invloed die dat heeft op onze omgeving (Mattheüs 5: 13-16). Jezus Christus staat als de tweede Adam (Rom. 5: 12-15 ; 1 Korinthe 15: 20-26; 45-49) aan het hoofd van de nieuwe schepping en allen die Hem vertrouwen en volgen, mogen daarin delen (Romeinen 8:17).

Ik hoop dat deze gedachten je verder helpen in je vragen.

Met een hartelijke groet,

Ds. P. van de Voorde, Wijngaarden