

NOVEMBER 2022

Dag Leprechaun,

Amen, Amen, Amen!

Het positieve nieuws wordt vaak overspoeld door het negatieve nieuws..... precies zoals de tegenstrever en de lasteraar het wil, nl. zich bezig houden met wat hij aan ellende, verdriet, enz. veroorzaakt i.p.v. zich bezig te houden met wat God en Jezus aan positief nieuws hebben.....

Mvg,
Elle

Dag Boldraad,

Het echte nieuws en fakenieuws in de gaten houden om het te kunnen identificeren als waarheid of als fake is ook niet verkeerd. Je er door van de wijs te laten brengen door zogenoemde bijbeluitleggers van het nieuws, dat is het probleem..... We hebben dat zelf meegemaakt in de JG beweging.....

De vraag voor mij is dan ook eerst: Wat is het merkteken van het beest? En wat of wie is het "beest"? En is hetgeen wat door wie dan ook ons verteld is over "het beest" wel geheel of gedeeltelijk juist, of helemaal onzin voor onze tijd, terwijl het in de tijd dat het boek Openbaring geschreven is, wél van belang was voor de ontvangers van de brief omdat zij in de tijd van het Romeinse rijk leefden.....

Tegenwoordig wordt nl. door bepaalde bijbeluitleggers en leraren uitgelegd dat zo ongeveer heel Openbaring over ONZE tijd zou gaan. Is daar bewijs voor, of is dat allemaal slechts een aanname zonder werkelijk fundament? M.i. gaat het soms óók over ons, maar niet alleen over ons in onze tijd van bestaan....

Daarnaast is wat ons op bepaalde websites wordt verkocht als waarheid, maar helemaal de vraag of dat echt zo is. In ieder geval, ik geloof dat soort zaken niet omdat deze mensen op het eerste gezicht van die mooie blauwe eerlijke ogen hebben. Veel van dat soort websites zijn "broodetende profeten", niet geïnspireerd door God..... Veel is slechts speculatie in mijn begrip..... Laat men eerst maar eens met keiharde bewijzen komen dat hetgeen zij profeteren, ook daadwerkelijk is uitgekomen.....

Satan is er juist op uit om ons logisch redeneren door misleiding in de war te brengen en mensen en mensengroepen tegen elkaar uit te spelen zodat het juist één grote warboel wordt en hij mensen van God en Christus weg trekt.....

Natuurlijk moet ieder zelf uitmaken wie en wat hij wil geloven als waarheid of als verzinsels, dat weer wel. En ook daarbij is het onze eigen verantwoordelijkheid of wij een ander bewust of onbewust wat wijsmaken..... Dat kan "in een vloek en een zucht"..... en daar zijn alleen slechts horden onwetenden voor nodig zo blijkt uit de wereldgeschiedenis.....

Voor wat het waard is.....

NOVEMBER 2022

Mvg,
Elle

Helemaal mee eens Leprechaun!

We weten wel waartoe de mensenwereld in staat is met dictatoriale en democratische machten min of meer tegenover elkaar, beiden mogelijk gemaakt door de mensenzee. Wat de mensenwereld, bijbels waarschijnlijk beschreven als "woeste zee" ook doet en uitvindt om hun wereld te redden, ze delven bijbels gezien uiteindelijk het onderspit.....

Daarom is het ook beter om het goede nieuws en de inhoud ervan te verkondigen, i.p.v. zich bezig te houden met wat die wereld allemaal aan onheil brengt.

Mvg,
Elle

Dag Boldraad,

Ik maak een verschil tussen wat de bijbel in de brieven van Johannes zegt over wie en wat een "anti-christ" is en wat er door niet door God geïnspireerde gelovigen wordt gemaakt van het begrip "anti-christ".

In de bijbel in de Johannes-brieven gaat het dus over een leer van afvallige christenen over de Christus en was dit een valse leer binnen de gemeente van Christus, een gnostische leer die de benaming Docetisme kreeg.

Docetisme: <https://nl.wikipedia.org/wiki/Docetisme>

Docetisme (van het Griekse: dokein = lijken of schijnen) is de opvatting die beweert dat Jezus Christus slechts een schijnbare lichamelijke bezat. Volgens de doceten was het lichaam van Christus slechts schijn, niet werkelijk aanwezig.

*Er zijn al in de 1ste eeuw docetische leerstellingen aanwijsbaar. Meer intellectuele christenen werden zich bewust van het probleem hoe de vereniging van het goddelijke en menselijke in de historische Jezus denkbaar was. In de Griekse filosofie en het Griekse denken werd een scherp onderscheid gemaakt tussen de onveranderlijke goddelijke wereld van het **Zijn** en de veranderlijke wereld van het **Worden**. Die twee konden zich ook niet verenigen. Dat maakt de eenheid van God en mens in Jezus in dat denken onbestaanbaar. Een van de oplossingsrichtingen was de formulering dat Jezus geen reëel menselijk lichaam had gehad maar een schijnlichaam.*

De aanwezigheid van die opvatting wordt al verwoord in de brieven van Johannes. In de Eerste brief van Johannes staat: Iedereen die gelooft dat Jezus Christus als mens op de aarde gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God: dat is de antichrist. In de Tweede brief van Johannes staat: Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist.

NOVEMBER 2022

In de proto-orthodoxie ging men ervan uit dat Jezus tegelijk waarachtig God en waarachtig mens was geweest die geleden had en gestorven was. De innerlijke tegenstellingen nam men op de koop toe. Tertullianus beschreef in zijn Adversus Praxean als een van de eersten een formulering hiervoor. Wij zien een dubbele status, niet vermengd, maar verbonden in één persoon; Jezus: God en mens.

Het docetisme was vooral aanwezig binnen de gnostiek. In een aanzienlijk aantal van de Nag Hammadigeschriften wordt dat duidelijk. De Tweede verhandeling van de grote Seth verdedigt het gnostische standpunt over de kruisigingsdood, dat de goddelijke Christus de mens Jezus voor de dood aan het kruis heeft verlaten. De gekruisigde Jezus is dus slechts een lichamenlijk omhulsel. Christus zegt in de tekst Ik heb in het geheel niet geleden. Zij bestrafden mij, ik stierf niet echt, maar slechts in schijn.

In de gnostiek wordt de kruisiging gezien als een nederlaag van de demiurg en zijn boze machten. Zij zijn niet in staat geweest de Verlosser te doden. Dat is ook het belangrijkste thema in geschriften als Gnostische Openbaring van Petrus, en de Eerste openbaring van Jacobus. In het evangelie van Judas spreekt Jezus over zijn lichaam als degene die mij draagt en tegen Judas zegt hij jij zult de mens die mij draagt offeren.

Omdat het christendom lijden, sterven en de verrijzenis van Christus als het centrale punt van de christelijke boodschap beschouwt, is het docetisme steeds bestreden als ketterij. De omlijning van wat tot het wezen van Christus en de christologische perichorese behoort, kwam geleidelijk en grotendeels tot stand tussen het Eerste Concilie van Nicea (325) en het Concilie van Chalcedon (451).

Verwante zienswijzen bleven echter lange tijd aanwezig, ook in de Kerk. Zo hingen bijvoorbeeld de Katharen (12de - 14de eeuw) een docetische interpretatie van Christus' aanwezigheid op aarde aan en eind 16de eeuw werd Giordano Bruno door de kerkelijke rechtbank aangeklaagd wegens onder meer docetisme en ter dood gebracht.

=====
=====

Dit terwijl veel christenen tegenwoordig Op. 13:11-18 gebruiken om een beest-mens met een getalswaarde wat naam betreft van 666 of 616, net wat voor manuscript men gebruiklt om uit te citeren, de anti-christ noemen..... BTW, in Daniël 7 zien we dit soort koningen of heersers als beesten beschreven..... en vooral de laatste, het Romeinse wereldrijk past in de beschrijving van Op. 13:11-18. In de tijd dat dit rijk er was, werd Jezus ook koning-hogepriester en ging van de aarde naar de hemel om, nadat hij had overwonnen (Op. 3:21), volgens Dan. 7:13-14, voor de Oude van Dagen te verschijnen met als doel heerschappij en koninklijke macht/autoriteit te ontvangen, iets wat Jezus zelf ook zegt in Mat. 28:18 en in Kol. 1:13-14 door Paulus ook wordt beschreven, naast in de Hebreeën-brief in Heb. 5:1-10 en andere teksten.

Er waren dus twee vijanden van Christus de Heer (kurios), het ene was een valse leer binnen de christelijke gemeente, en het andere was een keizer van Rome die ook kurios, heer, werd genoemd.

Ik blijf er op hamerren dat men het éne niet moet verwarren met het andere.

Deze leer van afvalligen was en is een gevaar voor de gemeente.

De in Op. 13:11-18 was in de 1e eeuw en daarna nog een paar eeuwen een vijand van

NOVEMBER 2022

Christus en de christenen totdat kort gezegd het christendom een staatsreligie werd.

Mvg,
Elle

Hoi Boldraad,

"De wereldse dingen goed in de gaten houden" betekent inderdaad niet "er helemaal in op gaan en je alleen daar mee bezig houden". Dit te meer omdat we van te voren zijn ingelicht over de plannen van God en satan.

Als ik dan dus nieuws hoor of zie voor wat betreft de zaken van de wereld in de macht van satan, dan ben ik niet verwonderd en ga niet steigeren en mijn tijd verder daaraan besteden.

Wél als ik dingen ontdek over van alles en nog wat bij bijbelstudie, dan verheug ik mij daarover. De profetieën gaan met of zonder ons op de daarvoor bestemde tijd in vervulling en zijn óf al vervuld óf zijn bezig in vervulling te gaan óf moeten nog in vervulling gaan. Daarin ben en wil ik nuchter zijn en blijven.

Ik geloof ook dat God en Jezus en de apostelen tot ons spreken in de bijbel die door geestwerking is opgeschreven. Daarom is het m.i. goed om teksten steeds in hun verband te lezen en te vergelijken met wat in andere tekstgedeelten/verbanden staat om een globaal en dieper inzicht van het geheel te krijgen.

Zich daarmee bezig houden naast het werken voor voedsel, kleding en onderdak en in onze levenstijd ook als een onderdaan in Jezus' koninkrijk te leven (Kol. 1:13-14), hetgeen ook inhoudt dat men met brs en ztrs bijeen komt tot opbouw en aanmoediging van elkaar, is wat ik nastreef 😊.

Mvg,
Elle

Dag Pucka,

Als in die tijd van Joh. 4:25-26 Jezus aan de Samaritaanse vrouw duidelijk maakt dat hij de Messias, de Christus, de gezalfde van het OT is die voorzegd was, dan is het zeker duidelijk dat het koningschap van God in de persoon van Jezus, onder het volk Israël aanwezig was. En ook deze Samaritaanse vrouw werd het duidelijk.

Niet voor niets profeteert Jezus dan ook dat men hem als de Christus zal moeten aannemen, in hem zal moeten geloven, om de toorn te ontvlieden die klaar stond om over het volk Israël gebracht te worden in het jaar 70 GT.

Hij was nl. de uitweg die God verschaftte om behouden te worden van de toorn die over het volk Israël zou komen (Joh. 3:14-21).

NOVEMBER 2022

Maar ook over de rest van het mensdom zou er een oordeel komen. Vadaar ook dat Jezus zijn discipelen en apostelen niets slechts tot Israël zond, maar ook tot de overige volken (Hand. 17:21-31; Hand. 1:1-11; Hand. 26:18; Kol. 1:13-14; 1 Pet. 2:9 en context 4-10).

Jezus bracht een boodschap van vrede en een boodschap van oordeel als men geen vrede met God wou sluiten, de twee zijden van de boodschap van Jezus. Men spreekt meestal slechts over de boodschap van vrede en geloofsvertrouwen, en vergeet moedwillig te vertellen dat er ook een keerzijde is in de boodschap.....

Men sprak vrede toe aan de inwoners als zij de boodschap van vrede met God aannamen bij het van stad tot stad gaan van de discipelen die door Jezus werden uitgezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar als men die vrede niet aannam, dan nam de discipel de vrede terug en bleef er slechts de toorn over totdat men uit eigen beweging of op de prediking de boodschap toch nog aannam (Lucas 10:1-20).

Groetjes,
Elle

Dag RAM,

Op. 17 heeft zoveel van elkaar verschillende uitleggingen bezorgd dat men door de bomen het bos niet meer ziet en de van elkaar verschillende uitleg heeft er voor gezorgd dat iedere uitlegger zijn of haar volgelingen had en heeft.

Speculaties en aannames zijn aan de orde van de dag, met het gevaar dat de meesten door hun speculaties en aannames valse profeten kunnen worden wanneer de ware en juiste uitleg door Jezus zelf zal worden gegeven..... Het is immers voor een groot deel in tekentaal en symboliek geschreven. Dus m.i. ligt "het voor onze beurt spreken" op de loer.....

Voor de 1e ontvangers in de 1e eeuw van de profetie zal het duidelijk of duidelijker zijn geweest dan voor ons als 20ste en 21ste lezers. Stellige beweringen uiten zonder 100 % kennis van zaken is riskant voor gelovigen..... Dan loopt men voor de troepen en voor de commandant uit.....althans dat is mijn gedachte, voor wat het waard is.....

Men (de uitleggers) weet niet te duiden of het "uit de zeven" of "uit de zevendé" moet zijn (Op. 17:9-11), terwijl dat een groot verschil in betekenis is en ook heel veel uitmaakt voor wat de betekenis van het geheel betreft.....

En het is de vraag wat er met Babylon de Grote wordt bedoeld. Ook daar hebben uitleggers verschillende gedachten over..... Maar doordat bepaalde uitleggers graag alles op een rijtje willen hebben en denkt alles te weten om dat voor hun volgelingen als leer tot voedsel te geven, doet men stoutmoedige uitspraken en uitleggingen die dan weer na verloop van tijd gecorrigeerd moeten worden, waardoor men door de eigenzinnigheid van zichzelf tot valse profeet wordt gemaakt.....

Er is een gezegde: "Voorzichtigheid is de moeder van de porselijnkast".....

Voor wat het waard is. We moeten er voor waken niet in hetzelfde schuitje terecht te

NOVEMBER 2022

komen als van degenen die we denken te moeten/kunnen corrigeren.....

Mvg,
Elle

Dag RAM,

Ik schreef aan Boldraad:

<https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1669477980.html>

"De wereldse dingen goed in de gaten houden" betekent inderdaad niet "er helemaal in op gaan en je alleen daar mee bezig houden". Dit te meer omdat we van te voren zijn ingelicht over de plannen van God en satan.

Als ik dan dus nieuws hoor of zie voor wat betreft de zaken van de wereld in de macht van satan, dan ben ik niet verwonderd en ga niet steigeren en mijn tijd verder daaraan besteden.

Wél als ik dingen ontdek over van alles en nog wat bij bijbelstudie, dan verheug ik mij daarover. De profetieën gaan met of zonder ons op de daarvoor bestemde tijd in vervulling en zijn óf al vervuld óf zijn bezig in vervulling te gaan óf moeten nog in vervulling gaan. Daarin ben en wil ik nuchter zijn en blijven.

Ik geloof ook dat God en Jezus en de apostelen tot ons spreken in de bijbel die door geestwerking is opgeschreven. Daarom is het m.i. goed om teksten steeds in hun verband te lezen en te vergelijken met wat in andere tekstgedeelten/verbanden staat om een globaal en dieper inzicht van het geheel te krijgen.

Zich daarmee bezig houden naast het werken voor voedsel, kleding en onderdak en in onze levenstijd ook als een onderdaan in Jezus' koninkrijk te leven (Kol. 1:13-14), hetgeen ook inhoudt dat men met brs en ztrs bijeen komt tot opbouw en aanmoediging van elkaar, is wat ik nastreef.

=====
=====

Ik ben mij bewust dat al Gods kinderen vanaf Abel geloofsverdrukking hebben verduurd en ook in onze tijd gebeurt dat. Wat er dus ook gebeurt aan dwang, vervolging en verdrukking enz. in de wereld wat veroorzaakt wordt door satan en zijn onderdanen, kan mij niet afhouden van vertrouwen stellen in hetgeen God heeft voorzegt en belooft aan hen die God en Jezus liefhebben.

Verdrukking hoort bij het christenleven..... *Kijk wat er geschreven staat in Jes. 53 als profetie over Jezus als "de lijdende Knecht". God liet het toe omdat ook Jezus gehoorzaamheid moest leren, net als dat wij dat ook moeten leren onder verdrukking.*

Christenen roemen in de verdrukking omdat het iets heel belangrijks uitwerkt in ons leven!

Rom. 5:1-6 zegt daarvan:

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade,

NOVEMBER 2022

waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), **maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, 6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.**

Rom. 8:18-39 zegt:

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

24 Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? 25 Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 **Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.**

Dus waarom moet ik mij dan van elk geval wat zich voordoet in de wereld of in Nederland door wie of wat dan ook aan misleiding, verdrukking, dwang of wat dan ook nog aantrekken of verwonderd erover zijn of mij moet verzetten ertegen? Ik weet toch

NOVEMBER 2022

dat het zal gebeuren en dat het door zal gaan en erger zal worden totdat de mensen bezwijmen van vrees over de dingen die ze zien gebeuren, maar dat God er op zijn bestemde tijd een eind aan maakt bij de wederkomst van Christus?

Eerder houdt het niet op RAM, maar wordt het steeds meer en erger!! Ondertussen neem ik zo het komt en blijf ik vertrouwen op Gods beloften en de troost en sterkte die God geeft onder verdrukking om te kunnen volharden in het geloof.

En als ik beslissingen moet maken over iets wat van wie dan ook komt op wat voor manier en over wat voor zaak of probleem of wet of dwangmaatregel dan ook, dan zal ik daarin op DAT moment een beslissing moeten nemen die in overeenstemming is met Gods wil, zelfs als men christenen opnieuw in de arena voor de wilde dieren wil of zal gooien.

De 1e eeuwse en latere, maar ook eerdere gelovigen hebben het allemaal meegemaakt (Heb. 11 waar de geloofsgetuigen en martelaren worden beschreven). Wij zullen daarvan niet verschoond blijven. De duivel en zijn demonen gaan rond als een briesende leeuw, op zoek om mensen en gelovigen te verslinden op allerlei manieren.....

God wreekt de martelaren, niet de martelaren zelf..... zij laten zich net als Jezus als een lam ter slachting leiden.....tot hun eigen voordeel..... God zal de machten bestraffen en vernietigen voor de verdrukking die zij hebben gebracht, en die zij op het moment brengen, en nog zullen brengen.... (Ps. 2).

Het Griekse woord 'martyr' heeft zowel de betekenis 'getuige' als 'martelaar zijn vanwege het gegeven getuigenis'.....

Wat moet ik er verder nog over zeggen..... ieder staat voor zichzelf in zijn doen en laten ten opzichte van wat er gebeurt en zal zijn loon of zijn straf ervoor ontvangen al naar gelang of hij Gods wil nastreeft of de wil van zichzelf, eventueel daartoe aangespoord door verleiders of door Gods Woord!

Voor wat het waard is.....

Groetjes,
Je broeder in Christus,
Elle

Dag Drie,

Er wordt vanaf de 1e eeuw al gewaarschuwd, zowel door Jezus als door de bijbelschrijvers wat er zoal zou gaan gebeuren in de stroom van de tijd. We hebben in onze levenstijd denk ik al gezien dat hetgeen waarvoor gewaarschuwd werd, op allerlei manieren plaats vindt. De bijbelschrijvers waren geïnspireerd en schreven geen onzin. Ik ben daarom en daarbij niet nieuwsgierig naar de werken van satan en zijn wereld..... misschien naïef volgens anders denkende gelovigen en mensen..... het zij zo.....

Nu dat, voor mij althans, duidelijk is, heb ik verder geen behoefte om mijn leven daardoor anders in te richten dan hoe ik het vooral na mijn JG-tijd altijd gedaan heb, nl. de geestelijke zaken de 1e plaats te geven in het leven met Jehovah en Jezus, en met de

NOVEMBER 2022

werking van Gods geest, dat alles met vallen en weer opstaan, mij bewust zijnde van mijn afhankelijkheid van Jehovah en Jezus en van de werking van Gods geest in een christen.

Na mijn exit bij de JG heb ik net als jullie doen over de wereldtoestanden, veel verteld over de manier van werken van de leiding van de JG in de hoofden en harten van brs, ztrs en kinderen die denken dat ze de waarheid, de juiste bijbeluitleg in hun geval, denken te hebben gevonden. En nog geef ik daarover voorlichting zo hier en daar als het zo uitkomt, daarbij beseffende dat ik niet voor 100 % de juiste bijbeluitleg in pacht heb, trouwens een ander ook niet..

Tussen "werelds worden" (ik bedoel opgaan in de wereld en meedoen met hun gekte en satanische invloeden en beïnvloeding en je laten beïnvloeden), of over de mistoestanden in de wereld spreken, is een groot verschil. Wat in de wereld plaats vindt, valt niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen op. Dat het ook ongelovigen opvalt, is een mooie gelegenheid hen te vertellen wat de bijbel er over schrijft en hoe men zich aan de gevolgen van die satanische beïnvloeding kan onttrekken door de boodschap en de beloften van Christus' koningschap te proclameren en te aanvaarden, dus volop te doen te hebben in en met het werk van de Heer, dus de positieve boodschap in gesprekken met anderen de boventoon te laten voeren, i.p.v. het negatieve van de wereldtoestanden te benadrukken (Ps. 2; 1 Kor. 15:58).

Zoals eerder gezegd op dit DB, wij zijn niet onkundig van wat het doel en de middelen van satan zijn om ons van Jehovah, Jezus en de geestwerking in ons, vandaan te houden. We zijn ook niet onkundig wat er met ons zal gebeuren wanneer we onze verhouding met Jehovah, Jezus en de werking van Gods geest verontachtzamen. Ons geloof zal de wereld moeten overwinnen net als Jezus de wereld heeft overwonnen (Op. 3:21), i.p.v. dat de wereld ons geloof zal overwinnen en verwoesten.

De wereld wordt niet gered door de werken van de wereld bekend te maken aan de wereld, maar door de werken van Jezus aan de wereld bekend te maken zodat de wereld kan kiezen tussen deze twee uitersten. Ik besef best dat jullie je waarschuwingen doen omdat de mensheid jullie aan het hart gaat, net als dat God de mensheid ook aan het hart gaat, de reden ook dat hij Jezus heeft gegeven om de mensheid te redden door geloof in Jezus en in zijn offer en wat en wie hij is en doet en nog zal doen.

Maar net als dat we gewaarschuwd worden om alles wat geprofeteerd wordt in de christelijke gemeente te toetsen (o.a. 1 Thes. 5:19-21), moeten we dan in mijn visie ook, **als we denken dat het een plicht is te waarschuwen voor wereldtoestanden op allerlei vlak in de politieke arena van satanische staatsbeïnvloeding door allerlei staatsvormen**, dan ook toetsen wat er zoal wordt geroeptoeterd door die staatsvormen, maar ook wat er geroeptoeterd wordt door de tegenstanders ervan.

Satan probeert de gehele mensenmassa tegen elkaar op te zetten door de misleide mensen weer tegen anderen op te zetten om ook weer te misleiden totdat het een totale verwarring veroorzaakt en hij in z'n vuistje het uitgiert van het lachen..... We moeten oppassen geen boodschapper te worden van satans propaganda en ons onbewust van het gevaar alles aannemen wat er binnen het gehele spectrum van vóór- en tegenstanders wordt geroeptoeterd, en ons voor iets gaan inzetten zonder te weten of het allemaal voor 100 % klopt en waar is.

Omdat de hele toestand in de wereld, het hele spectrum van misleidingen, meningen, speculaties, de koninkrijkswaarheid, naast de oorlog, de honger, ziekte en pestilentie, de

NOVEMBER 2022

dood en het dodenrijk, anders gezegd "de vier ruiters van Op. 6", enz, gewoon zichtbaar, merkbaar en hoorbaar is, richt ik mij op het positieve deel, nl. het deel waarin het evangelie wordt benadrukt en bekend gemaakt en span mij daarvoor in, althans dat probeer ik. In mijn leven wil ik "het geloof, de hoop en de liefde" bekend maken als tegenhanger van de satanische misleiding van wie, wat of waar en wanneer dan ook, ook dat met falen, vallen en opstaan..... Wanneer gij al deze dingen ziet gebeuren, richt dan uw hoofden omhoog, wetende dat uw redding nabij is.....

Zo sta ik in deze zaken Drie.....

Nog een nadenkertje: Mat. 5:1-16

1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.

2 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

10 Zalig de vervolgdten om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mij nentwil.

12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden?

Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

My two cents.....

Mvg en zegenwensen in het doen van wat Gods wil is,
Elle

Dag Leprechaun,

NOVEMBER 2022

David Pawson wordt niet overal gewaardeerd voor wat z'n opvattingen en leer betreft.....

<https://dossiers.tk/josephprince-opwekking-david-pawson.htm>

Mvg,
Elle

Dag Leprechaun,

Hierbij een video van de prediker David Pawson, over "Back to the New Testament Church Part 1".

Er zijn 5 video's van hem over dit onderwerp "terug naar de Nieuw Testamentische gemeente".

<https://youtu.be/i06FjKavvPk>

Dit onderwerp heeft mijn belangstelling al heel wat jaren.....

Mvg,
Elle

Dag Pucka,

Terug kijken in het leven heeft twee kanten, vreugde voor wat geweest is, en weemoed dat het voorbij is, althans zo is het voor mij. Maar we beseffen dat er ook een toekomst is bij de wederkomst van Jezus en de opstanding der doden..... daar kijken we naar uit.....

Groetjes,
Elle

Dag Boldraad,

(ik gebruik de NBG-1951 vertaling meestal).

Ik begrijp uit wat Petrus zegt in zijn citaat uit Joël 2:28-32 dat de uitstorting op Pinksteren die zij (de apostelen en hun toehoorders) merkten doordat zij (de apostelen) in talen spraken om de mensen die met het Pinksterfeest daar in Jeruzalem waren, te kunnen bereiken, toen in vervulling begon te gaan.

Het citaat uit Joël 2:28-32 is uit de Griekse vertaling van het OT (de Septuaginta, of

NOVEMBER 2022

afkorting LXX, in mijn boekenkast). In de Griekse tekst staat inderdaad niet: "En het zal zijn in het laatst der dagen", maar ongeveer "en het zal daarna gebeuren" enz. De vraag is dan : Waarna? Dat moet dan zijn wat er voor vers 28-32 wordt geschreven. En ook wat erna wordt gezegd is goed om te lezen. En daar kan dan ook weer een hele grote boom over worden opgezet wat bespreken en discussie betreft, maar dat op een andere keer dan).

Hetgeen Petrus zegt is slecht een aanhaling uit een profetie die aan het 2 stammenrijk Juda was gericht. En dat 2 stammenrijk was waar Jeruzalem in lag, nl. in Judea.

In Hand. 1:8 staat dan ook dat zij (de apostelen) getuigenis moeten geven van Jezus evangelie over zijn dood en opstanding en hemelvaart waarbij Jezus voor de Oude van Dagen verschijnt in de hemel om zijn koningschap en heerschappij te ontvangen volgens Dan. 7:13-14, het koningschap/de heerschappij te midden van zijn vijanden, war weer in Ps. 110 werd geprofeteerd, te ontvangen), iets wat zij (de apostelen) zelf hebben gezien en meegemaakt. Dat moesten zij doen eerst te Jeruzalem, dan in geheel Judea en Samaria (waar de Samaritanen woonden, maar waar eerst het 10 stammenkoninkrijk Israël was geweest maar die in ballingschap waren gevoerd en over de heidense volken waren verspreidt), en tenslotte tot het uiterste der aarde.

Daarmee zou dan ook tevens de afstammelingen van het 10-stammenrijk wat zich onder de heidenen had verspreid, bereikt worden. Want uiteindelijk zouden alle ware gelovigen van alle tijden (de geloofskinderen van Abraham) de beloften die gegeven werden aan Abraham en aan Israël vervuld en uitgevoerd worden door Jezus, het ware Zaad van Abraham. Degenen die "van Christus zijn", anders gezegd "zij die het offer van Christus aanvaardden", delen in de zegeneningen die aan Abraham en aan Israël werden voorzegd in de profetieën (Gal. 3:26-29, eigenlijk heel Gal. 3 t/m 4:7 en ook Rom. 4 helemaal).

Dat getuigenis is hetzelfde getuigenis als wat in Mat. 24:14 staat, nl. het evangelie van het koninkrijk wat aan Jezus was gegeven en waarover Paulus spreekt in Kol. 1:13-14. Dat is een geestelijk koninkrijk/koningschap van Jezus en in of onder dat koningschap worden alle volgelingen van Jezus ondergebracht totdat hij terug komt om oordeel te houden zoals in veel schriftplaatsen wordt beschreven, ook in illustraties zoals b.v. Mat. 13:26-30 met uitleg in 36-43, waarbij de engelen op het einde van het zaaien en de oogsttijd is aangebroken, het onkruid en de tarwe zullen oogsten (het onkruid is de oogst van de zonen van de duivel en de tarwe zijn de zonen van het koninkrijk van Jezus).

Het koninkrijk moest dus overal gepredikt worden en dan pas zou het einde komen en het oordeel plaatsvinden (Mat. 24:14; Mat. 25:31-46). Daarom was het nodig dat ook aan alle volgelingen van Jezus de heilige geestwerking zou plaatsvinden, vandaar dat Petrus daar ook over spreekt in Hand. 2:17-21, waar overigens ook het oordeel over Jeruzalem in 70 GT naar voren komt in de verzen 19-21, kennelijk ook als een voorbeeld voor gelovigen die het niet zo nauw nemen, want dat had het volk Juda en Israël wel getoond. Lucas laat ook zien in Lucas 21:20-24, de dagen der vergelding.

Om kort te gaan, het predikingswerk met hulp van Gods geest gaat vanaf de 1e eeuw, de 1e komst van Jezus dus, tot aan zijn 2e komst. Er is niet opnieuw een uitstorting van de geest, maar degenen die zeggen een volgeling van Jezus te (willen) zijn, moeten zich openstellen voor de werking en de leiding van Gods geest, en dat niet slechts een klein beetje, maar geheel, want DAN PAS kan de werking van de geest wat doen in ons leven..... En op het eind bij de wederkomst en het oordeel wordt dan duidelijk wie zich aan de geestwerking en het gevolg daarvan (b.v. de vrucht van de geest ontvangen) hebben overgegeven, en hebben gedaan wat opgedragen is aan hen.....

NOVEMBER 2022

Voor wat het waard is.....

Mvg,
Elle

Dag Boldraad,

Petrus had kennelijk intussen begrepen wat Jezus profeteerde over Jeruzalem en de tempel die verwoest zouden worden door de Romeinen, wat het einde zou betekenen van de tempelregeling en het oude Jereuzalem. Dus hoe het was, zou eindigen in het jaar 70 GT.

In Heb. 1:1 zien we ook de uitdrukking "in het laatst der dagen" en dat betrokken op het feit dat God vóór de komst van Jezus steeds sprak door al de profeten in verschillende tijden, maar dat God op of aan het einde der dagen (van het volk wat in het land Israël woonde) gedurende de bediening van Jezus, had gesproken door of in de Zoon.

Er was dus een eindtijd voor de regeling die sinds het sluiten van het Wetsverbond met geheel Israël op Sinai was gesloten. Toen Jezus zijn offer had gebracht op Golgotha en hij stierf en weer werd opgewekt na drie dagen, begon er een nieuwe periode van de omgang van God met zijn volk, nl. met het volk wat Jezus als de messias, de christus, had aangenomen.

Er was vanaf die tijd een nieuw en beter verbond gesloten op het laatste pascha wat Jezus hield met zijn apostelen, waarbij Jezus sprak over zijn lichaam en zijn bloed wat gebruikt zou worden om dat nieuwe verbond in te laten gaan bij zijn dood.

En hetgeen de profeten hadden gesproken begon vanaf die tijd in vervulling te gaan en dat zou duren tot en met zijn wederkomst, ook een einde der dagen, maar dan in absolute zin voor wat betreft de algehele vervulling van alles wat zowel in het OT als in het NT was en is beschreven. De wederherstelling of wederoprichting van alle dingen, die in Hand. 3:21 wordt beschreven, en waarover Jezus sprak in Mat. 19:28, de herschepping, zou dan plaats vinden. Daarop wacht de gehele schepping zoals Paulus ook beschrijft in Rom. 8:18-24, hetgeen gebeurt wanneer Jezus wederkomt en waarbij het duidelijk wordt wie de zonen of kinderen Gods zijn en wie niet, net als in Mat. 25:36-43 op het eind in vers 43.

Mvg,
Elle
