

# FEBRUARI 2023

Dag John,

Ik ben "het koninkrijk God en zijn gerechtigheid zoeken" eens gaan overdenken en onderzoeken wat daar mee bedoeld zou kunnen zijn. Daarbij kwam bij mij in gedachten dat het woordje 'koninkrijk' vaak wordt begrepen alsof het een land is met een regering en met grenzen rondom. Dit terwijl het, zo blijkt m.i. uit de context, dat het in dit geval daar helemaal niet over gaat. Het gaat over het doen van wat in de Bergrede staat, dus hetgeen Jezus vertelt. Het is een onderdeel van de Bergrede die begint bij Mat. 5:1 tot aan Mat. 7:29.

De "gerechtigheid" zoeken in je leven, is iets wat Jezus ook zei vlak voordat hij gedoopt werd door Johannes de Doper in Mat. 3:15 (13-17). In het leven en doen en laten moest hij de weg gaan die God voor hem had uitgestippeld, en daar hoorde ook zijn doop bij. Het is eigenlijk het pad gaan wat God geboden heeft.

Dat werd ook tot Israël gezegd bij de verbondssluiting bij Sinai. Als zij zich hielden aan de afspraak (het verbond), dan zouden zij gezegend worden. Hielden zij zich niet aan het verbond dan zouden ze niet gezegend worden, erger nog, dan zou het niet goed gaan met hen.

Naar mijn begrip gaat het over het koningschap van God wat in iemand leven zichtbaar moet worden, met andere woorden, het moet te zien en te merken zijn dat in alles wat iemand doet en/of nalaat, de raad van God, bestaande in de raadgevingen die God en Jezus in de bijbel geven, beter is om op te volgen, waardoor er ook zegen komt voor wat betreft "dit alles zal u geschonken worden" (Mat. 6:25-34). Ze moesten in alles op God blijven vertrouwen en zijn raad opvolgen, en als ze dat deden dan zou God voor hun zorgen en hen zegenen.

Er wordt vaak gedacht dat het over het 1000-jarige rijk van Op. 20 gaat, het koninkrijk of koningschap van Christus waarbij volgens de context het gaat over het laatste deel van Jezus' regering te midden van zijn vijanden, wat begon toen hij het koningschap of de heerschappij of het gezag ontving bij zijn opstanding op grond van het opvolgen van wat God van hem verlangde en wat zelfs al in het Oude Testament over hem was geprofeteerd, nl. dat hij zou sterven en weer zou leven (Jes. 52:13-53:12). Daarna zou hij tot Heer worden aangesteld en om te regeren temidden van zijn vijanden. Het oordeel is het laatste deel van Jezus' koningschap te midden van zijn vijanden.

God zou zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten maken, met andere woorden, hij zou Jezus de kracht en de autoriteit geven om hen te overwinnen (Ps. 110 geheel, vergeleken met Mat. 28:18-20). Er zouden mensen uit de duisternis van satan tot hem worden getrokken en in het koninkrijk of onder het koningschap van Jezus worden geplaatst (Kol. 1:13-14). Dit gebeurde en is nog steeds bezig wanneer mensen Jezus en wat hij gedaan heeft en wat hij is, aanvaarden en het met de mond en door hun manier van leven laten zien, b.v. het liefde hebben voor de naaste, al is het je vijand, al is het een onbekende, denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan..... Het hebben van liefde voor de naaste is naast het doen ook de boodschap van het koninkrijk laten zien en verkondigen in het leven, denk aan de "zaligsprekingen" door Jezus in Mat. 5:1-12 en de verdere Bergrede tot aan Mat. 7:29.....

Dat oordeel waarbij de zegen en de vloek voor een ieder duidelijk wordt, wordt o.a.

# FEBRUARI 2023

besproken in Mat. 25:31-46. In vers 34 gaat het over wat de schapen uiteindelijk ontvangen aan koninkrijk of koningschap, nl. het koninkrijk of koningschap wat sedert de grondlegging der mensenwereld (dus niet de schepping van de aarde!!) voor hen is bereid, dezelfde heerschappij die Adam en Eva kregen over de schepping **op** aarde (Gen. 1:26-28) maar wat zij verloren wegens de zondeval. Dat koningschap of de heerschappij wordt teruggegeven aan degenen die zich hebben gehouden aan wat God aan raad aan hen gaf, te beginnen met Abel (Op. 21:1-8; 20:12; 13:8; 17:8 het boek des levens vanaf de grondlegging der mensenwereld, zie ook Heb. 11). Dat in Mat. 25:34 is het uiteindelijke koningschap/koninkrijk wat alle ware gelovigen van alle tijden ontvangen vanwege hun getrouwheid aan de raad van God (Heb. 11:39-40).

Voor wat het waard is.....

Groet,  
Elle

---

Dag Pucka,

Zoals altijd in het leven van een mens, ook van de gelovige, is het zaak te kiezen wat het beste is.

Het beste proberen te vinden betekent onderzoek doen en blijven doen naar de gevolgen van zowel het één als het ander. In het gedeelte wat jij aanhaalt gaat het over het volk Israël wat vlak voor het binnengaan van het beloofde land staat. Zij waren een verbond aangegaan met JHWH God en zouden daaraan moeten voldoen.

Zo is het min of meer ook met de gelovigen in deze tijd. In Rom. 10:6-8 haalt Paulus de tekst van Deut. 30:11-14 aan en brengt het van toepassing op de situatie van de gelovigen onder het nieuwe verbond wat door Christus is gekomen als het einddoel der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het geloof van en het geloof in Jezus Christus en alles wat en wie hij is en heeft volbracht redt iemand van de doodstraf van de wet die slechts volmaakt is nageleefd en kon worden gehouden en daardoor vervuld door Jezus Christus.

Het stuk wordt aangehaald in zijn betoog vanaf Rom. 9:30 t/m 11:36.

Jezus was en is dan ook de belichaming van het zoeken naar het koninkrijk/koningschap van God en de gerechtigheid die daarmee gepaard gaat en tot rechtvaardig-verklaring door God leidt, anders gezegd tot gevolg heeft. Jezus moest ook aan alle !!! gerechtigheid van God voldoen, met andere woorden het pad volgen wat nodig was om aan de wil van God te voldoen, en met geest gezalft te worden bij zijn doop en zoon van God in geestelijke zin te worden verklaard (Mat. 3:13-17; Joh. 1:12-13; 1 Joh. 5:1).

"De gerechtigheid zoeken of doen en navolgen" is met zoveel woorden "het pad gaan wat door God bepaald is om tot eeuwig leven te komen", anders gezegd "het overige wat dan door God door geloof van en in en via Jezus wordt toegevoegd aan het leven van een gelovige, nl. de rechtvaardig verklaring die leidt tot het eeuwige leven".

Zie ook Rom. 5:1 t/m 6:23 waar alles ook duidelijk, maar met andere woorden, wordt

# FEBRUARI 2023

geschreven en besproken.

Groetjes,  
Elle

---

Dag Rhode,

Bij deze twee in de video genoemde organisaties kunnen nog onnoemelijk meer worden genoemd, dit terwijl Jezus de Weg tot God, de Waarheid van God en het Leven is wat God in zijn Liefde aan de mensheid heeft gegeven.

In Jezus als de Gezalfde van God de Vader wordt de Waarheid van God geopenbaard, naast dat ook de Kracht en de Wijsheid van God in Jezus tot uitdrukking wordt gebracht, anders gezegd geopenbaard (Joh. 14:6, 15-30; 1 Kor. 1:18-25; 1 Tim. 3:16).

Groetjes,  
Elle

---

Dag Reagluurder,

Op een Amerikaans Forum heeft men er wel een reden voor 10 pagina's

<https://www.jehovahs-witness.com/topic/5068920948523008/breaking-news-anthony-morris-iii-no-longer-serving-on-governing-body>

---

Hoi Boldraad

1 Kor 11:26 is geregeld op 1914 toegepast. Maar de JG kunnen alle kanten op, want ze hebben een drie-fasen komst, eerst 1914. dan 1918 en ten slotte armageddon.

Maar het avondmaal hoeft niet speciaal op 14 nisan gevierd te worden. Er waren in de 1e eeuw 3 tradities, nl. Polycarpus vierde in klein Azië het wel op de 14e Nisan en de opziener van Rome vierde het van op de eerstvolgende zondag na de 14e nisan en Justinus Martyr vierde het op elke zondag, gedachtig aan het feit dat Paulus schreef dat "zo dikwijls gij het brood eet en de beker drinkt, doet dit tot mijn gedachtenis zegt Jezus.

Dus wanneer men de behoefte voelt om het avondmaal te vieren, mag men dat doen. Het is geen wet van meden en perzen om het precies op de 14e nisan te vieren. Dat (het wettische hebben de JG leiders er van gemaakt. Ook het niet mogen eten van de gewone JG is een wettische instelling, met in het achterhoofd dat degenen die zeggen gezalfde te zijn een andere hoop hebben dan de gewone JG. Alle christenen zijn zaad van Abraham in Christus (Gal 3;26-29) en erfgenamen van de beloften aan Abraham, nl. het land de nieuwe schepping beërven wat God beloofd heeft aan Abraham.

# FEBRUARI 2023

Gelovigen in Jezus als zijnde de beloofde Messias/Christus met andere woorden we zijn erfgenamen door het geloof in Jezus van wat Jezus erft als zoon van Abraham!!!!

groetjes,  
Elle

---

Dag Pucka,

Jezus stelde de herdenking van zijn sterven in, nl. het in herinnering houden wat Jezus voor de mensen heeft gedaan niet zijn geboorte dag.

groetjes,  
Elle

---

Dag Boldraad,

In Gal. 3:26-29 staat dat allen die in Christus gedoopt, anders gezegd op zijn konto staan of overgezet zijn in hem. nl. degenen die in hem geloven. Ook dezen zijn erfgenamen van de beloften aan Abraham omdat zij geloven in Christus die de erfgenaam van de beloften aan Abraham is en de vervulling ervan heeft mogelijk gemaakt. Hij is het zaad en de Zoon van Abraham. Daarom erven de gelovigen in Christus dan ook met Christus. Ook zij zijn geloofskinderen van Abraham Rom.4, heel het hoofdstuk.

groetjes,  
Elle

-----