

MAART 2023

Moordende ex-jehova Hamburg fantaseerde over Hitler en Poetin.

<https://www.telegraaf.nl/nieuws/81162112/moordende-ex-jehova-hamburg-fantaseerde-over-hitler-en-poetin>

Groetjes,

Elle

Hoi Rhode,

Hierbij een video over jou vraag 😊

<https://youtu.be/oi73nLRmU0I>

en mijn gedachten over die vraag hieronder.

Persoonlijk geloof ik dat Mat. 24 over twee zaken gaat. nl én de wederkomst op de wolken van de Heer Jezus én over Jeruzalem met haar tempel en priesterschap die zou ophouden te functioneren doordat het zou worden verwoest. Hun "tempelhuis" zou in de nabije toekomst "verlaten" worden binnen een generatie of geslacht.

Nadat Jezus dit zegt is Jezus nog Jeruzalem gaan bezoeken nl. op een ezelsveulen waarbij de menigte uitbundig roept hetgeen in Ps. 118:26 staat, nl. "Gezegend is hij die komt in de naam des Heren".

Dit wordt beschreven vanaf Lucas 19:28-44 waar hij wordt bejubeld met deze tekst, waarbij hij ook spreekt over hen en over de verwoesting van Jeruzalem waarbij hij ook de tempel (de voorhoven ervan) betrad om deze tempel te reinigen voordat hij zelf wordt gedood. Zij hadden niet de tijd opgemerkt dat God in Jezus naar hen had omgezien en hen had geïnspecteerd (Lucas 19:45-48).

Er moet daarbij ook echter worden gezegd dat aan het in Jezus gelovende overblijfsel van Israël nog bepaalde profetieën moeten worden vervuld, b.v. de landbelofte die niet door veroveringen van een hedendaags leger van de democratische staat Israël van het land wordt of zal worden bewerkstelligd, maar door Jezus bij zijn wederkomst, en waarbij ook de gelovige mensen uit de volken delen (Gal. 3:26-29) daar zowel gelovigen uit Israël alsook gelovigen uit de overige volken delen in de beloften van God aan Abraham en aan zijn Zaad, Christus. Door zich aan Jezus over te geven in geloof zijn alle ware gelovigen immers erfgenamen van de vervulling van de beloften aan Abraham (Gal. 3:26-29).

MAART 2023

De Zaadbelofte is vervuld door God, en wel door de geboorte, lijden en sterven en opstanding van Jezus, maar de landbelofte wordt vervuld door God en Jezus bij de wederkomst en het oordeel over alle volken naar mijn mening (Mat. 25:31-34).

Groetjes,

Elle

Dag Boldraad,

Het probleem met het binden van satan bij het begin van de wederkomst en dat zogenoemde 1000-jarige rijk en loslaten van satan op het eind van die duizend jaar, is dat Paulus zegt dat bij de wederkomst de laatste vijand, de dood, wordt overwonnen door de opstanding der doden. Als echter satan pas wordt gebonden bij het begin van die 1000-jarige regering en losgelaten wordt op het eind, dan is satan de laatste vijand in plaats van de dood..... Daar is geen speld tussen te krijgen.

Dus satan moet ver voor de wederkomst gebonden zijn en vlak voor de komst van Jezus worden losgelaten om Gog en Magog te kunnen verleiden (Op. 20:7-10), waarbij hij in de 2e dood wordt geworpen zodat niet hij de laatste vijand is die verslagen en vernietigd wordt, maar de dood die bij de wederkomst wordt vernietigd en leeggemaakt door de opstanding die Christus veroorzaakt bij het roepen van zowel de doden die een opstanding ten leven krijgen als een opstanding ten oordeel op de laatste dag, zoals Joh. 5:28-29 zegt, samen met Joh. 6:40, 44, 54; Joh. 11:24 en 12:48 op de laatste of jongste dag.

God heeft een dag bepaald waarop hij de bewoonde aarde zal oordelen door de opgestane Jezus (Hand. 17:30-31, een dag dus, en dat is de oordeelsdag waarop er geoordeeld wordt en men tot leven wordt opgewekt of tot oordeel, precies zoals de teksten hierboven in Joh. 5, 6, 11 en 12 zeggen, nl. de jongste of laatste dag. Er is geen dag genoemd waarin ieder het nog een mag/kan proberen. Heb. 9:27 zegt dat ook, men sterft eenmaal, en daarna, op de genoemde oordeelsdag is er het oordeel zoals ook blijkt uit Mat. 25:31-46 waar de bokken geen tweede kans krijgen en de schapen hun beloning, nl. het koninkrijk wat de zegen van de Vader is, nl. het koninkrijk wat vanaf de grondlegging der mensenwereld voor hen was bereid (vers 34).

De laatste of jongste dag is dus de oordeelsdag, en dat wordt in feite ook van de 1000 jaar waarbij de 1e opstanding plaatsvindt maar ook de opstanding van de onrechtvaardigen die geoordeeld worden door Jezus EN de gelovigen gezegd (1 Kor. 6:2-3 de mensenwereld en bepaalde afvallige engelen die nu onder banden van dikke duisternis om voor het oordeel bewaard te worden; Mat. 19:28 en Lucas 22:28-30 de twaalf stammen worden gericht of geoordeeld door de twaalf apostelen). En de mannen van Nineve en de koningin van het zuiden oordelen mede ook het geslacht waar Jezus tot predikte

MAART 2023

(Lucas 11:29-32 en Mat. 12:38-42). Er wordt nl. in Op. 20:4 gezegd dat er tronen worden geplaatst met personen die de macht gegeven is om te oordelen in die 1000-jarige oordeelsdag. Kennelijk gaat het oordeel ook over het hebben van geloof en het niet hebben van geloof, zo ook met Noach in Heb. 11:7 en dat met de mannen van Nineve en de koningin van het zuiden. Zij veroordeelden de ongelovigen wegens hun ongeloof. Dit terwijl gelovigen in dezelfde omstandigheden en WEL geloof hebben getoond, terwijl de ongelovigen hebben geweigerd om de boodschap aan te nemen en daarom niet te verontschuldigen zijn.

De binding van satan staat Op. 12 waarin gezegd wordt dat de duivel uit de hemel wordt geworpen en hij gaat dan te keer op de aarde, wetende dat hij dan een korte tijd heeft (de korte tijd vóór hij gebonden wordt). En ook de loslating om Gog en Magog (de volken der aarde die dan nog bestaan omdat dan nog geen oordeel is geweest en Jezus nog niet is teruggekomen) is een korte tijd. Vóór de wederkomst wordt Gods volk omsingeld (de legerplaats der heiligen en de geliefde stad (het nieuwe Jeruzalem wat bestaat uit de gelovigen die op dat moment leven en getrouw zijn gebleven aan God en Jezus). Het nieuwe Jeruzalem is in de plaats gekomen van het oude Jeruzalem in de 1e eeuw met een nieuw verbond, een nieuwe koning-hogepriester, nieuwe koninklijk priesterschap en geestelijke tempel, de gemeente enz. zie 1 Pet. 2:4-10.

Kort gezegd is er een tijd vóór de wederkomst waarin satan een lange tijd (een symbolische 1000 jaar waarin de mensheid aan zichzelf is overgeleverd) gebonden is, EN er is de "1000-jarige oordeelsdag" van Jezus met de martelaren en koninklijke priesters uit Op. 20:4 en 6. Vers 5 staat tussen () teksthaken (ook in de NW-vertaling en sommige andere Bijbelvertalingen) en staat niet in alle manuscripten maar is een ingevoegde mening die is binnengeslopen net als 1 Joh. 5:7 over de drie-eenheid. Op.20:5 staat niet in de oudste manuscripten en ook niet in de Aramese of Syrische Peshitta !! Slechts de frase "dit is de eerste opstanding" van vers 5 blijkt echt te zijn. Ik heb daarover een boek waarin commentaar wordt gegeven op de invoegingen in het NT, geschreven door een bijbelwetenschapper die ook mede-vertaler is van de grondtekst naar het Engels. Zijn naam is Philip Wesley Comfort. Hij heeft meerdere boeken gepubliceerd over de manuscripten die er bestaan van het Nieuwe Testament. Je kunt zijn boeken op amazon.nl of amazon.com opzoeken.

De 1000 jaar van satans binding loopt niet parallel met de "1000-jarige oordeelsdag", maar gaat eraan vooraf.

Voor wat het waard is.....

Groetjes,

Elle

Dag Boldraad,

MAART 2023

Mijn gedachten op jou vragen en gedachten zijn hieronder cursief tussen de regels weergegeven, mijn gedachten dus voor wat ze waard zijn natuurlijk 😊. Ik heb je raad opgevolgd en het rustig aan gedaan. Mijn bestaan is nog wat trillerig 😞, al gaat het al aardig redelijk. Ik moet bedacht zijn dat ik mijn hoofd niet weer stoot want dan kan ik weer naar het ziekenhuis, dus ben ik wat onzeker en gauw moe in mijn benen bij het lopen van langere afstanden in de stad.

Groetjes,
Elle

Hoi Elle ,

Dank je wel voor je uitgebreide uiteenzetting.

Denk jij dat Satan al gebonden is voor "1000 jaar"

Dat zou m.i. wel kunnen want die symbolische 1000 jaar moet toch wel een behoorlijke periode zijn want hij werd uit de hemel geworpen toen het kind werd weggerukt (Jezus' en zijn koninschap) en de hemel was daarbij opgeruimd en Jezus' ging aan de rechterhand van God zitten (wat min of meer door Op. 12:10 wordt weergegeven). Er staat echter niet dat zijn engelen ook gebonden werden die met hem naar de aarde werden geslingerd bij zijn nederlaag tege Michaël en zijn engelen, dus die engelen of demonen kunnen altijd wel invloed over de mensenzee uitoefenen zonder dat satan hen hoeft aan te sturen. Dus als het zo is dat slechts de satan al gebonden is, betekent dat hij niet de volken Gog en Magog zelf kan verleiden voor een gecombineerde aanval, maar zijn demonen kunnen wel afzonderlijk mensen verleiden neem ik aan. De aanval van de satan met Gog en Magog is m.i. dan de climax van de christenvervolging (de geliefde stad en de legerplaats der heiligen)

Ik denk zelf van niet namelijk , mijn inziens misleid hij op dit moment velen.

De demonen doen dat kennelijk wel wanneer satan gebonden is. Als hij vlak voor de wederkomst wordt losgelaten om Gog en Magog te verleiden aan te vallen, dan is dat de laatste fase van alles wat de satan kan doen want dan wordt Gog en Magog door door vuur uit de hemel verslonden, waar trouwens het wilde beest en de valse profeet al waren, die in Op. 19:20 terwijl ze levend zijn, dus nog bestonden, werden geworpen. Dat wilde beest en die valse profeet worden trouwens ook in Op. 16:13 genoemd en die valse profeet is kennelijk het beest uit de aarde van Op. 13 vanaf vers 11 die wil dat er m.i. kijzeraanbidding moet worden gedaan, de reden dat hij aanstuurt op een beeld van de keizer die daarmee wordt bedoeld. De Openbaring is volgens mij geen chronologisch verslag (dus dat niet alles netjes op een rijtje waarin een goede volgorde worden aangegeven van de gebeurtenissen die in en na de 1e eeuw gingen plaatsvinden tot aan de wederkomst en daarna.

Als Satan voor een bepaalde tijd gebonden zou zijn is het aannemelijk dat mensen niet meer zo wreed zijn tegen elkaar , want zijn invloed is dan weg.

Zoals gezegd, de demonen kunnen ook zonder satan satanische invloed uitoefenen op de mensenzee.

Of zou het kunnen dat hij op dit moment gebonden is en dat de mens zonder zijn invloed zo goddeloos is.

Ik geloof dus dat de mens, al is satan gebonden voor een bepaalde tijd die door God is vastgesteld, zodanig goddeloos is dat dit niet verwonderlijk is, mede omdat er niet

MAART 2023

gezegd wordt dat zijn engelen gebonden werden.

Ik denk zelf namelijk dat Satan op dit moment ons allemaal probeert te misleiden.

Zijn demonen kunnen dat m.i. ook doen wanneer satan gebonden is en satan hoeft hen daarbij niet aan te sturen

Hij is mi ook nog niet losgelaten en naar de aarde geslingerd.

Ik geloof zoals gezegd hierboven dat Jezus het koningschap verkreeg toen hij opstond en naar de hemel ging. In Rom 1:4 staat dat Jezus bij zijn opstanding verklaard werd Gods zoon in kracht, en niet in zwakheid dus. Hij werd door God volgens de prediking van Petrus in Hand. 2:34-36 tot Heer en tot Christus (gezalfde) gemaakt, dus de gezalfde Heer en koning-hogepriester naar de ordening van Melchisedek van Ps. 110 het hele hoofdstuk.

Ben benieuwd naar je antwoord.

Doe rustig aan dat doe ik ook .

Groetjes Boldraad

Dag Pucka,

Een mooi stukje.

De ongehoorzame "snijd zichzelf in de vingers" en wordt geoordeeld op de jongste dag door hetgeen Jezus heeft verkondigd (Joh. 12:44-50).

Groetjes,
Elle

Dag Pucka,

Het paradijs zoals wij dat geleerd hebben bij de JG zou het 1000-jarige rijk zijn.

Jezus zegt dat het koninkrijk of koningschap wat sedert de grondlegging van de mensenwereld voor de rechtvaardigen is bereid (Mat. 25:34). Zij beërven dat samen met Jezus, de mensenzoon. Dat is de heerschappij over de schepping op aarde, de heerschappij die in Gen. 1:26-28 staat beschreven en die Adam en Eva en hun nakomelingen zouden ontvangen, niet over mensen. Zij verloren die heerschappij door de zondeval en zij gingen over elkaar heersen daarna, b.v. door Nimrod. Het liep geheel in het honderd. Volgens Paulus wordt de schepping bevrijd van de slavernij aan het verderf, de aftakeling van de schepping die er nu is en sterfelijk is (Rom. 8:18-24).

Groetjes,
Elle

MAART 2023

Hoi Rhode,

De paralleltekst van Mat. 24:32 is Lucas 21:29 waar niet slechts over de olijfboom wordt gesproken, maar ook over alle bomen die uitspruiten als de zomer er aan komt.

Velen geloven dat de olijfboom dan het teken voor Israël in 1948 zou zijn toen de democratische staat Israël werd uitgeroepen door David Ben Goerion.

Als dat zo zou zijn, wat betekenen al die andere bomen dan wat die "zomer" betreft?

De daarop volgende tekst zegt dan ook (Lucas 21:31) "Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is". Vers 32 zegt dan ook: "Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat alles geschiedt".

Ik probeer het in het verband te zien waarin het staat 😊. Mij hebben de twee onderstaande video's wel geholpen mijn visie te bevestigen die ik al had.

Misschien helpt het jou ook wel. Uiteraard heeft iedereen z'n eigen gedachten over dit gegeven 😊.

De Olijfbergrede - "Dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat al deze dingen gebeurd zijn"?

<https://youtu.be/oI73nLRmU0I>

De Olijfbergrede en "Kosmische Deconstructie" taal - Zonsverduistering en vallende sterren

<https://youtu.be/I7UAH60rRsQ>

Voor wat het waard is.

Groetjes,
Elle

Dag RAM,

In Efeze 6:12 gaat het niet over de "hemelse gewesten" alsof de demonen zich nog in die hemelse gewesten zouden bevinden. Men wordt door de toevoeging van het woordje "gewesten" op het verkeerde been gezet! Er staat in het Grieks slechts "hemelse" ZONDER "gewesten" er bij, net als in de paar andere teksten in Efeze. Gewesten is een aanvulling door de vertalers naar hun eigen overtuiging. Efeze toont Jezus Christus als overgeplaatst vanuit de aardse sfeer en realiteit naar de hemelse sfeer en realiteit. God

MAART 2023

geeft ons gedurende de tijd dat Jezus in hemel is, hemelse "goederen" of zaken, zegeningen die wij IN Christus verkregen, door de overwinning van Christus en zijn verhoging die daarmee gepaard ging. Deze bestaan volgens Gal. 5:22 en ook Ef. 1:3-14 en 17-23 uit de vrucht of het resultaat ervan door de werking van die heilige geest in ons. In Ef. 2:4-10 ook staat met zoveel woorden dat Jezus verheven is boven de engelen, of ze nu van God of van satan zijn. Wij zijn als gelovigen in Christus in dezelfde hemelse realiteit geplaatst als Christus.

Die hemelse gaven zijn we ons vaak niet bewust, maar God heeft ons die realiteit gegeven, de reden dat wij niet meer "voor het lieve vaderland weg mogen leven", maar een godvruchtig leven moeten leiden. Er is daarnaast ook het lang verborgen geheim van God nl. het feit waar Paulus in Ef. 3:1-12 over spreekt, dat het volk van God niet slechts uit ware Israëlieten zou bestaan, maar tevens ware gelovigen uit de overige volken (Ef. 3:1-21) om daarmee de veelkleurige wijsheid van God te tonen die bestaat uit wat men IN Christus als gemeente aan hemelse geestelijke zegeningen heeft ontvangen en die ten toon gespreid moeten worden dóór de gemeente aan de overheden en machten (engelenmachten) en wel door deze hemelse zegeningen en het werk te doen waarover in Ef. 2:10 wordt gesproken, wat betekent dat men uitleeft wat God aan geestelijke hemelse zegeningen aan de gemeente heeft gegeven.

De gemeente, oftewel het zaad van Abraham (niet te tellen als het zand der zeeoever en als de sterren aan de hemel) wat uit een grote, in de zin van een langdurige verdrukking komt tijdens het levenstijd die men heeft (Op. 7:9 en 13-14 waar het eindresultaat van Gods en Jezus' reddingswerk wordt uitgedrukt in een grote schare, bestaande uit de geloofsgetuigen vanaf Abel en de ware gelovigen van onder het wetsverbond van b.v. Heb. 11 en tevens de getuigen van Christus onder het nieuwe verbond). De gemeente die tevens het huis Gods is (Heb. 3:1-6) toont de engelen wat voor hemelse zegeningen ze hebben ontvangen. De profeten van het OT en de engelen waren nieuwsgierig naar het wanneer en het hoe van deze dingen (1 Pet. 1:3-12).

In Efeze 6 wordt gesproken over de wapenrusting Gods. Deze dient om zich te verdedigen tegen de boze geesten die ons onze geestelijke en hemelse zegeningen willen proberen te ontfutselen. Satan en zijn engelen die nog overgebleven waren, zijn na de strijd tussen Michaël en satan en hun beider engelen in Op. 12, de strijd die satan verloor, door de overwinnaar Michaël naar de aarde en de mensenzee geworpen (zee is vaak een beeld van de mensenmassa op aarde). Het gaat in Efeze 6 om de geestelijke zaken die de gelovigen hebben verkregen, b.v. de positie van het losgekocht zijn en als geestelijke zonen aangenomen zijn door God en de geestelijke gaven die zij daarmee hebben ontvangen. Die zijn hemels, uit de hemel gegeven.

Zo probeerden satan en zijn engelen de mensen in grote grimmigheid, de "overgeblevenen van het zaad van de vrouw" (de gelovigen), aan te vallen, maar de vrouw werd beschermd gedurende 3 1/2 tijd zegt Op. 12. Hij had maar een korte tijd om te verleiden, en dat wist hij, voordat hij gebonden zou worden voor die symbolische tijd van 1000 jaar die voor hem vaststond. Die korte tijd wordt in Op. 20:1-3 beschreven en ook wat er daarna moest gebeuren, en dat staat in 20:7-10.

Er wordt dus gesproken over 2 korte tijden, 1) die in Op. 12 totdat hij gebonden zou worden voor "1000 jaar" (een lange tijd dus). En er wordt in Op. 20 gesproken over een 2e korte tijd waarin hij opnieuw zijn aanval inzet op het zaad van de vrouw die gelegerd zijn en beschreven worden als de geliefde stad, door te proberen de volkeren van de vier windstreken der aarde te mobiliseren om die heiligen aan de vallen. Die stad is het

MAART 2023

nieuwe Jeruzalem, wat ook in de 1e eeuw in de plaats kwam van het oude Jeruzalem (Gal. 4:21-5:1; Op. 3:12). De inwoners daarvan bevinden zich ook overal op aarde en zijn de christenen, ook bekend als de christelijke gemeente, bestaande uit zowel de gelovigen uit Israël die Jezus hebben aangenomen, alsook uit de overige volken (Efeze 2 het hele hoofdstuk). Het zaad van de vrouw bestaat uit degenen die zich aan de geboden van God houden en die getuigen zijn van de boodschap van en over Jezus (Op. 12:17).

Ik geloof dat bij de wederkomst en het daarbij horende oordeel, Jezus en de gelovigen zowel de ongelovige wereld alsook de engelen van satan worden geoordeeld. Dit blijkt uit 1 Kor. 6:2-3 en ook uit Mat. 25:31-46 in de gelijkenis van de schapen en de bokken. De teksten die over het oordeel gaan en waarbij ook engelen van Jezus betrokken zijn, zij zijn de oogsters volgens Mat. 13:24 -30 en 36-43 en 47-50 en de degenen die scheiding maken tussen de bozen en de rechtvaardigen.

Ingewikkeld misschien wat ik nu weer schrijf, of misschien onvolledig, maar als men de moeite neemt om de teksten te lezen en te overdenken, dan wordt het misschien wel wat duidelijker.

Voor wat het waard is,

Groetjes,
Elle

Inderdaad 62,

De boze geesten zijn volgens de Peshitta niet meer in de hemel, maar onder de hemel, net als Op. 12 zegt, nl. naar de aarde en de mensenzee geworpen. Maar de verschillende Engelse vertalingen van de Peshitta die ik heb, verwoorden het doel van de wapenrusting verschillend, zo lijkt het.

Wat het "hemelse" betreft, in het boekje van J.H. Veefkind, getiteld "Hoe leest U..." wordt op blz. 43-45 over het "hemelse" uitgeweid, nl. dat het hemelse zaken zijn die vanuit de hemel gegeven zijn aan de gelovigen op aarde.

Groetjes,
Elle

Dag Leprechaun,

Het is ook niet zo eenvoudig om opeens wat we geleerd hebben bij de JG, anders te verstaan. Daar gaat een tijd overheen om het te overdenken en het met allerlei andere teksten die over hetzelfde onderwerp gaan, te combineren zodat het begrijpen zich uitbreidt. Daar is inspanning bij betrokken en alles nog opnieuw weer grondig te lezen in verschillende vertalingen en nog eens, enz.

MAART 2023

Groetjes,
Elle

Hoi RAM,

Volgens hoe ik het begrijp kom hij NIET terug. Het zogenoemde 1000-jarige rijk is geen vreedrijk, maar de oordeelsdag of de laatste dag die volgt op de wederkomst en dus begint met de wederkomst van Jezus.

Het "paradijs" is het koninkrijk wat in Mat. 25:34 aan de schapen, de rechtvaardigen wordt gegeven. Dat is het voor altijd herstelde paradijs, met Jezus bij ons en de voortzetting van de heerschappij over de schepping op aarde die Adam en Eva werd ontnomen vanwege de zondeval.

De laatste vijand is de dood en die wordt overwonnen door de opstanding van alle mensen die wegens de zondeval de dood in Adam stierven en het geven van onsterfelijkheid/eeuwig leven aan de rechtvaardigen.

Als satan NA de opstanding der doden weer zou terugkeren, dan is hij de laatste vijand, en niet de dood en de Hades die door de opstanding der doden wordt leeggemaakt en dan niet meer bestaat

Dus satan en zijn engelen kunnen niet ergens in de eeuwigheid terug komen, want dat koninkrijk is voor altijd, maar zoals gezegd, het z.g. 1000-jarige rijk is dat niet maar slechts een periode van oordeel, waarin de opstanding der rechtvaardigen en onrechtvaardigen plaats vindt met een opstanding ten leven en eentje ten oordeel voor de onrechtvaardigen. Die 1000 jaar waaraan het begin de 1e opstanding plaats vindt, is het laatste deel van Jezus' regering vanaf de 1e eeuw.

Als de dood is vernietigd dan geeft Jezus het universele koningschap terug aan God de Vader en hij onderwerpt zich daarbij weer aan de Vader opdat de Vader alles in allen weer moet worden. Ook het Rechterschap van Jezus houdt dan op wanneer allen berecht zijn want er is dan niets meer om recht te spreken of te oordelen tot iets.

De engelen en de ongelovige mensenwereld wordt geoordeeld door Jezus en de gelovigen bij de wederkomst zoals Paulus in 1 Kor. 6:2-3 zegt, maar de satan wordt kennelijk vóóóór de wederkomst bij de aanval van God en Magog in de 2e dood geworpen waar het wilde beest (wie dat dan ook voorstelt) en de valse profeet al waren geworpen daarvóóóór al, dus voordat de satan daarin wordt geworpen.

De dood die men in Adam sterft is definitief de laatste vijand, en die komt niet terug als hij in de 2e dood wordt geworpen (Op. 20:11-15), noch de satan.

Korter kan ik het niet zeggen 😊. Ik moet het onderbouwen.

Groetjes,
Elle

MAART 2023

Dag Boldraad,

De dood die wij in Adam sterven wordt door de opstanding der doden vernietigd (1 Kor. 15:23 die van Christus zijn, krijgen de opstanding ten leven of worden tijdens hun leven bij de wederkomst in een punt des tijds veranderd 1 Kor. 15:42-58; zie ook 1 Thess. 4:13-18).

De opstanding ten oordeel heeft tot gevolg dat de opstanding van de onrechtvaardigen niet deze bovengenoemde dood opnieuw sterven, maar zij gaan zonder een tweede kans de tweede dood in waaruit geen opstanding meer mogelijk is, al degenen die niet in het boek des levens van het Lam staan, anders gezegd die niet bij hem horen (Op. 20:11-15). De dood die in Adam gestorven wordt, wordt ook vernietigd in de tweede dood. Die is er dan ook niet meer.

De Adamitische dood wordt opgeheven voor alle mensen door de opstanding uit de dood. Die dood bestaat dan niet meer.

In een andere posting <https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1679157027.html> heb ik geschreven over de JG en jou gedachte dat er een tweede kans zou zijn.

Ik citeer:

Er is geen periode waarbij iedereen het nog een keer mag proberen om te gaan geloven in God en in Jezus. Daarvan wordt getuigd in de Romeinenbrief waarbij door Paulus wordt gezegd dat ongelovigen in God niet te verontschuldigen zijn (Rom. 1:20). En ook de heidenen kunnen zich niet verontschuldigen bij het oordeel wat Paulus zegt in Rom. 2:14-16. Het geweten is hun tot wet gegeven. En ook de prediking van het evangelie is een voorziening voor zowel de Joden als de heidenen. Zij die het evangelie niet gehoord hebben gedurende hun leven, hadden het boek der natuur en hun geweten wat hun tot God moest brengen. Men wordt als ongelovige "heiden" niet geoordeeld op iets wat men niet heeft gehoord of gezien, maar op grond van de reactie op het scheppingswerk van God en het gebruik van hun geweten, zegt Paulus.

Dus men moest in de tijd die en waarin men leefde en leeft de keuze maken voor God voordat Jezus kwam, maar ook toen Jezus gekomen was terwijl het evangelie wordt gepredikt tot alle volken in de periode van de prediking. Degenen die het niet horen, worden teruggeworpen op de schepping en hun geweten en zijn niet onschuldig als ze Gods kracht en godheid of goddelijkheid niet wilden zien in de natuur en HEM niet verheerlijkt of gedankt hebben, zegt Paulus. Kennelijk heeft ieder mens dat geleefd heeft en leeft, zijn eigen criteria op grond waarvan hij wordt geoordeeld. Er is dus helemaal geen extra tijd nodig om ieder nog de gelegenheid te geven om alsnog in God of ook in Jezus te gaan geloven.

Daarom zien we dat ook nergens in het NT in de gelijkenissen. Slechts gedurende de tijd die men leeft, kan men zich tot God keren en krijgt de gelegenheid op z'n daden terug te keren. Kijk b.v. naar de gelijkenissen van Mat. 13 over het sleepnet en de tarwe en het onkruid. De slechte vissen en het onkruid wordt niet een nieuwe tijd gegeven om zich alsnog bij de wederkomst en de oogst uit het sleepnet aan vissen en van de oogst van het onkruid en de tarwe wat gezaaid werd en wordt in de wereld even een gedaante of gedachten en werken-wereld aan te meten.

MAART 2023

Ook bij de wederkomst van de bruidegom mogen de dwaze maagden die hem niet tegemoet gingen omdat zij eerst nog naar de winkel moesten om olie te kopen, alsnog het huis binnengaan. De bruidegom kent hen niet.....

Voor wat het waard is.

Groetjes,
Elle

Hoi Rijk,

Het koningschap van Jezus is eeuwig, maar verdeeld in fasen. Tot de wederkomst heerst hij temidden van zijn vijanden waarvan er inmiddels enigen niet meer bestaan. Dan is er de oordeelsdag waarbij de koninklijke priesters (de opgestane gelovigen) MET Jezus heersen om te oordelen over de mensenwereld en de engelen van satan. De laatste vijand, de dood, wordt vernietigd in de 2e dood bij de opstanding van de doden die in het boek des levens van het Lam staan (Op. 20:7-10). En tevens wordt het boek waarin de werken van de mensen staan, geopend en er wordt geoordeeld naar de werken die men gedaan heeft. Als dat oordeel gedurende die "1000-jaar" van oordeel is afgelopen, geeft Jezus zijn autoriteit over de hemel en het rechterschap terug, want er is niks meer om over te oordelen en recht te spreken, maar ontvangt het koningschap wat in o.a. Jes. 9:5-6 en Lucas 1:32-33 staat.

Althans dat is voor mij logisch en begrijpelijk 😊.

Groet,
Elle

Dag Ram,

Jezus ontving de autoriteit in hemel en op aarde. Jezus ging naar de hemel om het koningschap te ontvangen (Da. 7:13-14). Daarom zou je kunnen zeggen dat de eerste persoon met aanhang en al zou worden bestreden en uit de hemel geworpen. Op. 12:10-12 heeft het ook over koningschap van God en de autoriteit van zijn gezalfde. Het ene is gelijk aan het andere, ik bedoel Mat. 28:18 en Op. 12:10 samen met Ps. 110 over het zitten van Jezus aan Gods rechterhand te midden van zijn vijanden (zie ook Op. 3:21 vergeleken met Op. 2:26-28).

De komst naar de hemel was in de 1e eeuw, de wederkomst is nog toekomst en dan is de laatste vijand de dood, dus satan moet voor die tijd verdwenen zijn, hetgeen dan ook wordt gezegd in Op. 20:7-10 waarbij hij wordt geworpen in de tweede dood. Vlak na zijn vrijlating is er de aanval van Gog en Magog op de heiligen in de geliefde stad op aarde.

Dus voordat hij gebonden werd was er de oorlog in de hemel waarbij hij en zijn engelen naar de aarde geworpen werden met grote grimmigheid, want hij heeft maar een korte tijd voordat hij gebonden zou worden. Daarbij zet hij alles op alles, maar kan in feite weinig doen want de vrouw die het kind voortbrengt, wordt beschermd. Hij probeert dan tegen de overgeblevenen van haar zaad (de gelovigen) oorlog te voeren, dus ze te

MAART 2023

vervolgen, hetgeen ook gebeurd is want Jezus spreekt daarover in Mat. 23:32-36.

Zij werden martelaren, hetgeen naar mijn mening in overeenstemming is met Op. 6:9-11. De wraak van God op de vervolgers en de moordenaars moest nog even wachten. De maat moest volgemaakt worden, anders gezegd het getal van de mededienstkechten van de martelaren en hun broeders moest volgemaakt worden die gedood zouden worden evenals zij, voordat er de wraak genomen kon worden door God. Die verbondswraak werd rond 70 GT naar mijn mening voltrokken met de verwoesting van de stad en de tempel van Jeruzalem, iets wat Jezus ook in Mat. 23:37-38 en Lucas 21:20-24 zegt met andere woorden.

De profetie over Babylon de Grote heeft ook dit soort woorden van Jezus in zich, nl. die van Mat. 23:34-36. Die worden herhaald in Op. 18:24. En in Op. 18:20 wordt in profetische zin daarbij ook de rechtzaak van de heiligen, apostelen en profeten beslecht door de verwoesting van Babylon de Grote, kennelijk een andere naam voor het oude Jeruzalem die in het OT ook ergens Babel wordt genoemd, naast dat ze ook Sodom en Egypte wordt genoemd in Op. 11 waar in de stad waar hun Heer werd gekruisigd, de twee martelaren, de twee getuigen die gedood werden in Jeruzalem, in Op. 11:7-8.

Elia moest komen vóór de grote en doorluchtige dag, zegt Mal. 4:5-6. Jezus zegt in Mat. 11:13-15 en 17-10-13 en andere verzen dat deze Elia Johannes de Doper is. Hij werd martelaar omdat hij de boodschap van berouw en bekering en van de wraak bracht. Jezus deed dat ook en werd ook vermoord en dus martelaar. In het Grieks is het woord getuige ook martelaar. Jezus was ook de getrouwe en waarachtige getuige of martelaar (Op. 3:14) die de profeet was gelijk Mozes volgens Deut. 18:17-19. Zowel Elia als Mozes deden de dingen die in Op. 11 door de 2 getuigen worden gedaan waardoor ze op hen lijken.

Zowel de Wet en de profeten getuigden tegen Jeruzalem vanwege dat zij trouweloos was en de profeten had vermoord zodat zij martelaren werden. Elia was de grote profeet uit de profeten, en Mozes was de profeet in de Wet gelijk Jezus. Beiden, zowel Elia als Mozes deden wonderen. Kennelijk is het zo dat zij beiden dus ook gezien kunnen worden als Johannes de Doper en als Jezus. Zij brachten beiden een boodschap van hoop en van wraak. Daarom zie ik in de twee getuigen die tegen Jeruzalem profeteerden en daarom beiden stierfen in de stad, althans daar werden plannen voor gemaakt en uitgevoerd.

Tot slot nog 3 video's die betrekking hebben op het bovenstaande en waarom de Openbaring veel over zaken schrijft die gaan over Jeruzalem vóór en rond 70 GT.

Voor wat het waard is.
Groetjes,
Elle

De Olijfbergrede en "Kosmische Deconstructie" taal - Zonsverduistering en vallende sterren

<https://youtu.be/I7UAH60rRsQ>

MAART 2023

De Olijfbergrede - "Dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat al deze dingen gebeurd zijn"?

<https://youtu.be/oI73nLRmU0I>

Wanneer is het boek Openbaring geschreven?

<https://youtu.be/DCKUtsP5U8Q>

De eindtijd - Is jouw eschatologie te pessimistisch?

Interessant!?

Groetjes,
Elle

<https://youtu.be/oMZbTijW9oI>

Dag 62,

Dank je wel voor deze link! Overzichtelijk ook wat de standpunten betreft 😊.

Groet,
Elle

👉*Previous Message*

Handig pdf bestand om vier verschillende visies over de 70 weken in Daniel 9:24-27 in 1 oogopslag te begrijpen.

Het grootste verschil betreft Daniel 9:27. Waar degene in een gat van 2000 jaar , en een eindtijd van 7 jaren vanuit het bijbehorende fysieke herstel van Israel, Jeruzalem en eventueel ook herbouw van een tempel geloven, begrijpen zij dat die tekst over zoiets als een anti-christ gaat. Daar waar vanuit andere visies wordt begrepen dat het in die tekst juist om de messias zelf gaat. Of anders zoals volgens de Critical Scholarship interpretatie om geen van beide. Omdat bij hen de tempel, de verwoesting daarvan, en andere historische figuren centraal staan.

https://www.cityreformed.org/uploads/9/8/8/6/98869954/views_of_the_70_weeks_of_daniel.pdf

MAART 2023

Dag Leprechaun,

Hij is partial preterist. En dat ben ik ook min of meer, hetgeen inhoudt dat er van de Openbaring, maar ook van de woorden van Jezus over Jeruzalem en haar vernietiging reeds vervuld zijn, terwijl er gedurende de krap 2000 jaar geschiedenis daarna ook zaken geheel of gedeeltelijk in vervulling zijn gegaan of nog bezig zijn in vervulling te gaan, en ook dat er nog zaken in de toekomst liggen die vervuld moeten worden zoals b.v. de tweede komst van Jezus met het oordeel van de opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, anders gezegd de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel op de jongste of laatste dag waarbij de rechtvaardigen het eeuwige koninkrijk van Mat. 25:34 ontvangen, dus de aarde beërven, en de onrechtvaardigen het oordeel tot de tweede dood.

Groetjes,
Elle

Dag Rhode,

Er zijn miljarden mensen die niet geloven in God omdat ze niet zien of merken dat God bestaat, want het lijden en de verschrikkingen, aardbevingen, oorlogen, enz. gebeuren alsof er geen God of schepper bestaat.... Jij ziet, als ik je goed begrijp, niet dat Jezus iets doet en een koningschap heeft, nu al en vanaf de 1e eeuw toen hij de autoriteit ontving in zowel hemel als op aarde. Hij heeft een begin gemaakt door zijn apostelen uit te zenden en ook Paulus als laatste op de weg naar Damascus. Met de ogen van het geloof en het geestelijk beoordelen en lezen van de Schrift, is de heerschappij van Jezus vanaf de rechterhand van zijn Vader, in mijn ogen wel degelijk zichtbaar.

Jezus heeft niet voor niets dan ook de 7 brieven in Openbaring 2 en 3 aan de 7 gemeenten gezonden door Johannes, naast ook de Openbaring meest in beeldtaal, voor de gelovigen in die tijd herkenbaar, voor ons is er verlichting door het werk van Gods geest en studie voor nodig van zowel het OT als NT om dingen te begrijpen, want er zijn zeer veel teksten vanuit het OT gebruikt in de Openbaring. Die zijn voor oppervlakkige lezers als zodanig niet zichtbaar en dus verstaat men ook niet wat er bedoeld kan worden.

Ik zie in Kol. 1:13-14 en context dat gelovigen worden verlost van de macht der duisternis en ons **overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde**. In Hand. 26:15-18 verteld Paulus dat hij door Jezus werd aangewezen als om als dienaar en getuige van Jezus om heidenen de ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door geloof in Jezus. De autoriteit van de satan wordt door Jezus onderuit gehaald. Er wordt het evangelie van het bestaande koninkrijk en het koningschap van Jezus gepredikt tot alle natiën voordat het einde komt met de oordeelsdag als besluit zoals 2 Petrus 3:7 zegt. Er staat nergens dat er bij Jezus' komst eerst nog een rijk van vrede komt voordat de oordeelsdag (de laatste of jongste dag uit Joh. hoofdstuk 6, 11 en 12 aanbreekt.

Jezus voert het werk uit wat God hem opgedragen had en heeft en gebruikt daarvoor mensen die zich aan zijn koningschap hebben onderworpen.

MAART 2023

Jezus zit niet al krap 2000 jaar lang naast de Vader duimen te draaien en voor zich uit te staren totdat als zijn vijanden één voor één onder zijn voeten zijn gesteld, de dood als laatste zegt Paulus. De laatste vijand, de dood, wordt bij de wederkomst overwonnen door Jezus zelf bij de opstanding en het oordeel. Bij de chiliasten (1000-jarige regering en vrede-rijke aanhangers) is de dood niet de laatste vijand, maar de duivel die op het eind van dat vermeende vrede-rijke van 1000 jaar zou worden vernietigd.

Dat komt omdat zij niet zien dat voordat de duivel wordt vernietigd, hij eerst moet worden losgelaten na gebonden te zijn voordien, om de bij zijn loslating voor een kort tijd de dan bestaande Gog van Magog te verleiden.

Bij de JG leerden we dat Gog en Magog tijdens het 1000-jarige rijk van Jezus wordt geformeerd terwijl Jezus het oordeel uitvoert over de opgestane gelovigen en ongelovigen. Zij die ongelovig blijven gedurende die oordeelsperiode van 1000 jaar zouden dan Gog en Magog zijn, dit terwijl het de volkeren zijn die zich aan de vier hoeken of windstreken der aarde bevinden vóórdat Jezus wederkomt. Die worden verleid om Gods volk wat op dat moment gewoon nog op aarde is vlak voordat Jezus komt, aan te vallen waarbij hij zelf in de 2e dood wordt geworpen.

Inderdaad, Jezus moet wachten totdat hij kan terugkeren om de laatste vijand, de dood die "in Adam" gestorven wordt, te vernietigen door alle doden te laten opstaan uit de Dood, De Hades en uit de zee. Hij roept hen allen zodat er geen doden meer zijn onder de macht van deze drie gepersonifieerde zaken.

Jezus bouwt zijn gemeente vanaf de 1e eeuw, die bestaat uit zowel het overblijfsel uit Israël (Rom. 11:1-10;9:30-33) als uit de overige volken. Zij zijn de geestelijke tempel waar God in woont en zijn tot een nieuwe "mens" gemaakt door Jezus (Efeze 2:11-22), en zijn tevens een koninkrijk en een priesterschap (Op. 1:6) en een heilige natie waarvan jij ook lid bent als koninklijke priester (1 Pet. 2:4-10).

Het woordje 'totdat' kan ook vertaald worden met 'terwijl'. Jezus heeft het koninkrijk in de 1e eeuw ontvangen toen hij naar de hemel ging (Dan. 7:13-14) en dat koninkrijk houdt hij ook, en hij geeft in opdracht van de Vader dat koninkrijk ook aan de gelovigen bij de wederkomst en het oordeel (Mat. 25:34, context 31-46). Er is geen periode waarbij iedereen het nog een keer mag proberen om te gaan geloven in God en in Jezus. Daarvan wordt getuigd in de Romeinenbrief waarbij door Paulus wordt gezegd dat ongelovigen in God niet te verontschuldigen zijn (Rom. 1:20). En ook de heidenen kunnen zich niet verontschuldigen bij het oordeel wat Paulus zegt in Rom. 2:14-16. Het geweten is hun tot wet gegeven. En ook de prediking van het evangelie is een voorziening voor zowel de Joden als de heidenen. Zij die het evangelie niet gehoord hebben gedurende hun leven, hadden het boek der natuur en hun geweten wat hun tot God moest brengen. Men wordt als ongelovige "heiden" niet geoordeeld op iets wat men **niet** heeft gehoord of gezien, maar op grond van de reactie op het scheppingswerk van God en het gebruik van hun geweten, zegt Paulus.

Dus men moest in de tijd die en waarin men leefde en leeft de keuze maken voor God voordat Jezus kwam, maar ook toen Jezus gekomen was terwijl het evangelie wordt gepredikt tot alle volken in de periode van de prediking. Degenen die het niet horen, worden teruggeworpen op de schepping en hun geweten en zijn niet onschuldig als ze Gods kracht en godheid of goddelijkheid niet wilden zien in de natuur en HEM niet verheerlijkt of gedankt hebben, zegt Paulus. Kennelijk heeft ieder mens dat geleefd heeft en leeft, zijn eigen criteria op grond waarvan hij wordt geoordeeld. Er is dus helemaal

MAART 2023

geen extra tijd nodig om ieder nog de gelegenheid te geven om alsnog in God of ook in Jezus te gaan geloven.

Daarom zien we dat ook nergens in het NT in de gelijkenissen. Slechts gedurende de tijd die men leeft, kan men zich tot God keren en krijgt de gelegenheid op z'n daden terug te keren. Kijk b.v. naar de gelijkenissen van Mat. 13 over het sleepnet en de tarwe en het onkruid. De slechte vissen en het onkruid wordt niet een nieuwe tijd gegeven om zich alsnog bij de wederkomst en de oogst uit het sleepnet aan vissen en van de oogst van het onkruid en de tarwe wat gezaaid werd en wordt in de wereld even een gedaante of gedachten en werken-wereld aan te meten.

Ook bij de wederkomst van de bruidegom mogen de dwaze maagden die hem niet tegemoet gingen omdat zij eerst nog naar de winkel moesten om olie te kopen, alsnog het huis binnengaan. De bruidegom kent hen niet.....

Dat jij over het één en ander anders denkt op dit moment, is duidelijk. Ik denk er op grond van wat ik in het NT lees anders over dan jij. Ik steun niet op die jonge broeder in de video, maar doe m'n eigen onderzoek al 40 jaar. En daarbij ontdek ik dat ik het soms eens ben met wat die jonge broeder Chris uitlegt, en soms niet.

Voor wat het waard is.....

Groetjes,
Elle