

WEDERKOMST OPSTANDING EINDE OVERGEVEN VAN KONINGSCHAP

Dag JOOP,

Ik weet dat jij de dingen leest en interessant vindt, maar dat het soms te ingewikkeld is of wordt gemaakt door mijn uitleg/visie.

Of het geestelijke luiheid is, moet je voor je zelf uitmaken (tongue).

Voor mij was en is ook niet altijd alles gelijk zo duidelijk als kristal en daarom gooi ik ook zaken "in de groep" (niet alleen hier :)) om antwoorden en redeneringen te krijgen waardoor mijn gedachten kunnen worden getriggerd en ik verder op zoek ga of kan gaan naar een meer duidelijker visie die niet van alle kanten piept en kraakt :).

Omdat ik iemand ben die "het naadje van de kous wil weten" voor zover dag mogelijk is, stel ik mezelf dan vragen en probeer dan de antwoorden in de Schrift te vinden.

Zo stel ik mezelf de vraag als ik 1 Kor. 15:20-28 lees waar over het einde wordt gesproken met het woordje 'telos': het einde van wat?

De Grieks-Nederlandse Lexicon die ik heb van "Importantia Studiebijbel" waarbij de woordnummering van Strong wordt gebezigd, zegt o.a. over het woordje 'telos': eindpunt, de grens waar iets ophoudt iets te zijn (altijd het einde van een daad of toestand, maar niet het einde van een tijdsperiode). Het kan ook 'einddoel' betekenen, zoals dat Christus het einddoel van de wet van Mozes was (Rom. 10:4).

Het 'einde' in 1 Kor. 15:24 heeft te maken met wat er in het verband van dat gedeelte wordt gezegd, dus met wanneer hij ALLE heerschappij (dus ook die van satan), alle macht en kracht onttroond zal hebben, d.w.z. wanneer God alle vijanden door zijn kracht onder Jezus' voeten heeft gelegd en dat Jezus dan het koningschap zoals hij dat had ontvangen volgens Ps. 110, nl. heersen te midden van zijn vijanden TOTDAT deze vijanden onder zijn voeten waren gelegd. Uit het verdere bijbelverslag weten we dat dit gebeurt bij de parousia (de terugkomst van Jezus zoals in 1 Kor. 15:20-28 en 42-58 wordt verwoord.

Vraag en antwoord:

Wanneer zijn alle vijanden, inclusief de satan dus en de dood echt als laatste vijand en niet de satan, onder Jezus' voeten gelegd?

Wanneer de laatste vijand is onttroond.

Wat is die laatste vijand?

Dat is de dood.

Wanneer wordt de dood onttroond?

Dat is bij de opstanding volgens het verslag in 1 Kor. 15, en dus is de satan dan al vóór de opstanding onttroond en is hij er niet meer en geeft Jezus zijn koningschap terug en onderwerpt zich weer aan

WEDERKOMST OPSTANDING EINDE OVERGEVEN VAN KONINGSCHAP

God de Vader opdat God zij alles in allen, net als dat de dood er dan niet meer is omdat de dood, het dodenrijk en de zee hun doden terug geven om geoordeeld te worden (Op. 20:11-15).

Wanneer is de dag van de opstanding?

Dat is bij de wederkomst.

Wanneer is de wederkomst?

Wanneer alle vijanden op één na er al niet meer zijn. Bij de wederkomst en de opstanding moet slechts de dood nog worden vernietigd, het koninkrijk worden gegeven aan de schapen in Mat. 25:34. Want bij de wederkomst en de opstanding die daarmee gepaard gaat, wordt de laatste vijand, de dood vernietigd, in de tweede dood geworpen.

Dus als de opstanding en het oordeel bij de wederkomst plaatsvindt, dan is de satan er niet meer, daar hij de voorlaatste vijand is die bij de aanval van de geliefde stad in de tweede dood wordt geworpen, waar het beest en de valse profeet al waren. Die zijn dus eerder, en ook nog LEVEND, terwijl ze dus in functie waren, pardoes in de tweede dood geworpen voordat de satan er in werd geworpen (Op. 19:19-21; 20:7-10). De dood wordt bij het oordeel in de tweede dood geworpen als laatste vijand dus, en de satan/duivel is daar dan al daarvoor ingeworpen (Op. 20:11-15).

Bij de parousia, de wederkomst dus, geeft Jezus zijn koningschap/koninkrijk weer terug aan God nadat de dood als laatste vijand is vernietigd. Jezus had autoriteit in zowel de hemel als op aarde ontvangen om zowel de hemelse als de aardse vijanden te kunnen overwinnen in de kracht van God en ook om gedurende de tijd tussen de 1e en de 2e komst het evangelie van het koninkrijk/koningschap van Jezus te laten prediken en mensen onder zijn koningschap onder te brengen in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Mat. 28:18-20; 24:14; Kol. 1:13-14).

Bij de wederkomst komt dus alles weer onder Gods autoriteit terug opdat God zij alles in allen. Alles is dan in de kracht van God onder één hoofd samengebracht, en het vernietigen van de vijanden is ter voorbereiding van de volheid der tijden (Efeze 1:10 en context).

Er waren kennelijk vastgestelde tijden (zoals b.v. de oordeelsdag, Hand. 17:30-31) waarop er bepaalde gebeurtenissen moesten plaats vinden. Er was b.v. ook een vastgestelde tijd waarop Jezus geboren en uitgezonden moest worden om hen die onder de wet van Mozes (de wet van de zonde en de straf daarop de dood), vrij te kopen door het verzoen offer te brengen (Gal. 4:4-5).

De volheid der tijden (meervoud) uit Efeze 1:10 is dan tevens de wederkomst (parousia) wanneer de laatste vijand de dood (niet de satan) te niet wordt gedaan door de opstanding der doden.

Het oordeel (o.a. beschreven in Mat. 25:31-46) is de tijd waarin ALLE vijanden van God en mensen zijn en worden teniet gedaan en is de volheid der tijden van Efeze 1:10.

Het is de tijd waarin Jezus zich openbaart en waarbij de zonen Gods worden geopenbaard en de schepping wordt bevrijd van de slavernij aan het verderf (1 Joh. 3:1-2; Rom. 8:18-24).

WEDERKOMST OPSTANDING EINDE OVERGEVEN VAN KONINGSCHAP

Het oordeel is op de laatste of verst verwijderde dag volgens Jezus, waarin zowel de gelovige als de ongelovige wordt opgewekt en geoordeeld (Joh. 6:40; 12:48) en dus de laatste dag van de volheid der tijden en er een nieuwe tijd aanbreekt waarin het eeuwige leven wordt geschonken, de toekomstige "eeuw" (Markus 10:30).

De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen staan dus op uit de dood, en wel op diezelfde laatste dag, om samen met de levende, door het geloof gerechtvaardigde mensen, de beloning of straf te ontvangen als schaap of als bok van de Zoon van God die ook zoon des mensen is (Joh. 5:25,27; Mat. 25:31).

En daarom is het imho nodig om de volgorde der dingen tot aan de volheid der tijden nog eens goed onder de loep te nemen, omdat dit ook consequenties heeft voor de uitleg dat het zogenoemde 1000-jarige rijk een vreedrijk is waarin volgens de JG zo ongeveer de gehele gestorven mensheid, op een paar na wordt opgewekt om opnieuw de JG in dat millennium opnieuw aan hun deur te krijgen met nieuwe regels uit de boekrollen van Op. 20:11-15, terwijl daarin de werken staan van mensen wiens werken NIET zijn verzoend door geloof zoals Abraham en alle overige gelovigen die in het boek des levens van het Lam staan wat bijgehouden is vanaf de grondlegging der wereld ...

Het is een heel verhaal geworden, en misschien is het niet geheel te volgen. Het is dan ook een verhaal waarop geschoten kan worden of waarin gaten ontdekt kunnen worden :).

Very veel groeten,

Vriend Elle.

Dag allemaal,

Sommigen van de gelovigen hier op het DB geloven min of meer in een letterlijk 1000-jarig koningschap van Christus welke begint (dus niet eindigt) bij de toekomstige wederkomst van Christus. Dit i.t.t. wat Paulus in 1 Kor. 15:23-28 zegt, nl. dat als de dood als laatste vijand is onttroond en vernietigd, en dat is bij de opstanding van degenen die onsterfelijkheid en onverderfelijkheid/onvergankelijkheid ontvangen, Christus zijn koningschap zal teruggeven wat hij dus bij zijn 1e komst ontving (Ps. 110).

De consequenties van dit gegeven is dat er geen 1000-jarige regering zal zijn. Jezus regeert vóór zijn wederkomst te midden van zijn vijanden, en niet ná zijn wederkomst, daar hij immers bij zijn wederkomst zijn koningschap teruggeeft en niet dan pas ontvangt! De schapen uit Mat. 25:31-46 ontvangen dan immers het koningschap!

Zit er een addertje onder het gras? Misschien zie ik het geheel wel verkeerd?

Graag zou ik van jullie willen weten hoe jullie deze tegenstelling met onderbouwing van jullie standpunt bezien en/of verwerpen of ondersteunen.

Groetjes,Elle

WEDERKOMST OPSTANDING EINDE OVERGEVEN VAN KONINGSCHAP

Dag Lambert,

Ik heb het naar mijn mening goed onder woorden gebracht in mijn bericht aan Sjuad wat ik hieronder ook voor jou plaats, waarbij ik het eeuwig doorgaande koningschap van Christus met het tijdelijke koningschap van Christus met elkaar harmoniseer.

Het tijdelijke koningschap was m.i. het koningschap/de autoriteit in zowel de HEMEL als op de AARDE, terwijl het doorgaande eeuwige koningschap slechts de aardse schepping betreft. Er treed dus een reductie op wat het koningschap betreft, en dat wordt duidelijk in zowel het OT als NT beschreven.

Hierbij de beredenering die ik in een bericht aan Sjuad schreef:

Door Jezus en zijn offer is de relatie tussen God en de in Jezus en zijn offer gelovende mens hersteld, wat het allerbelangrijkste feit is. De mens die gelooft in het offer van Jezus is met God verzoend, en God is met die mens verzoend en neemt hem aan als zoon/kind, dus "hemel en aarde" zijn met elkaar verzoend (Kol. 1:20).

Jezus is de eerste mens van de nieuwe schepping zoals Adam dat was van de 1e schepping. De 1e mens Adam was volgens Paulus het type van de komende onsterfelijke en onverderfelijke 2e Adam (Rom. 5:14; Hebr. 7:16).

Daarnaast heeft Paulus het in Rom. 8:18-24 over het feit dat de gehele aardse schepping zuchtend en in barensnood is, wachtende op de heerlijkheid die over de schepping zal komen wanneer Jezus en de ware gelovigen (de zonen en dochteren Gods) geopenbaard zullen worden (1 Joh. 3:1-3).

Het lichaam van de gelovigen die sterfelijk en vergankelijk zijn, zal veranderd worden doordat dat lichaam bevrijd wordt van de sterfelijkheid en de vergankelijkheid. Het wachten is op de wederkomst van Christus waarbij de laatste vijand, de dood, wordt vernietigd en waarbij Jezus het universele koningschap over hemel en aarde uit Ps. 110 en Mat. 28:18, wat hij ontving bij de opstanding en waarvan hij getuigde, nl. dat hem alle autoriteit in hemel en op aarde was gegeven, het koningschap wat Jezus vanuit de hemel uitoefende, terug geeft aan God de Vader en waarbij hij zichzelf onderwerpt aan God de Vader opdat God zij alles in allen (1 Kor. 15:20-28).

Jezus hoeft dan niet meer de kwade hemelse machten te onderwerpen door de kracht van God de Vader, en ook hoeft hij dan niet meer te oordelen over mensen en engelen, daar dat oordeel bij de wederkomst tot z'n doel komt en waarbij naast satan en zijn engelen ook de ongelovige mensheid in de tweede dood worden geworpen, de altijd durende totale vernietiging (Op. 20:7-10 en 11-15). Er blijft toch nog een mensheid over die gered is en die wat aantal betreft zo ontelbaar is als de sterren van de hemel en als de zandkorrels aan de zeeoever, anders gezegd een grote schare die dankbaar is voor de redding die hun door hun geloof in Jezus als zijnde de Christus, geschonken is, de mensen die naast Jezus Christus ook "het zaad van Abraham" worden genoemd (Gen. 15:5; Hebr. 11:12; Rom. 4:13; Op. 7:4-17; Gal. 3:26-29).

WEDERKOMST OPSTANDING EINDE OVERGEVEN VAN KONINGSCHAP

Jezus zal wel samen met degenen die in het gedeelte over de scheiding tussen de schapen en de bokken de schapen zijn (Mat. 25:34), de heerschappij over de aardse schepping uitoefenen en net als toen hij zijn bediening op aarde had, ook in de nieuwe schepping de Immanuel (God met ons) uit Op. 21:1-7 zijn. Dat is het koningschap onder God als koning samen met de andere zonen en dochters van God die het koningschap op aarde over de aardse schepping uitoefenen in/onder het koninkrijk/koningschap van God de Vader (1 Kor. 15:20-28; Mat. 13:43; 25:34; 26:29; Op. 1:6; 5:9-10; Mat. 5:5).

Althans zo begrijp ik het. Voor wat het waard is.

Groetjes en beterschap met de griepigheid!

Vriend Elle