

Ruiters Op Witte Paarden In Openbaring Dezelfde Ruiter?

Ik lees in de bijbel en in de betekenis van gebruikte woorden het volgende:

Zowel de parousia (de komst) als de eis apantesis (de ontmoeting) in 1 Thes. 4:13-18 zijn begrippen die genomen zijn uit de wijze waarop koninklijk of "hoog" bezoek aan een plaats of land in de oudheid in z'n werk ging. Men kreeg een teken dat de bezoeker in aantocht was, en dan ging een ontvangst comité de bezoeker tegemoet om hem te begroeten en om hem daarna te begeleiden naar de plaats waarnaar de koninklijke of "hoge" bezoeker op weg was.

Daar gaat het in 1 Thes. 4:13-18 over. Het gaat niet over een hemelvaart van alle gelovigen tot in de hemel en dan gelijk of na bepaalde tijd weer terug. Het woordje "lucht" (a'er) zegt het al. Dat was toen niet en ook nu niet de hemel van God, maar was ongeveer gelijk aan de hoogte van de hoogste bergtop. Het was vooral de lagere en zwaardere lucht ter onderscheiding van de hogere en ijlere lucht. De leerstelling van "opname van alle ware christenen tot in de hemel van God" is een opvatting die pas aan het begin van de 18e eeuw ontstond.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opname_van_de_gemeente

Zoals ik al vaker heb aangehaald, met de persoonlijke en zichtbare wederkomst van Christus is volgens de bijbel alles verweven, en alles staat of valt met deze zichtbare persoonlijke wederkomst, nl. de opstanding van alle doden, zowel de gelovigen als de ongelovigen, het oordeel over allen en de beloning en vergelding aan allen die het aangaat. En gelijk daarmee wordt de gehele schepping herschapen, het terugbrengen van alles onder één Hoofd en geeft Jezus zijn koningschap terug aan God, opdat God zij alles in allen. Alles wat Christus moest bewerkstelligen, is dan voltooid en vervuld.

In Vrede,

Voor wat mijn visie waard is

Groetjes,

Elle

Ik veranderde mijn opvatting langzamerhand naarmate ik meer de bijbel las en minder de uitleg door allerlei gelovigen die geloven dat ze naar de hemel gaan.

Filip. 3:14 (NBG-1951) heeft het over de roeping Gods die ván boven is. Een andere vertaling heeft het over "de hoge roeping" (woord voor woord-vertaling vanuit het Grieks). Omdat de roeping komt van de hoogste "baas" in het universum, is het een "hoge" roeping, net als dat men het heeft over "dat is een hoge ome", een hoog geplaatst persoon. Hebr. 3:1 heeft het dan ook over "de hemelse roeping", d.w.z. dat de roeping van de hemel, van God dus, afkomstig is.

Het is niet een roeping om naar de hemel te komen, maar de roeping is van hemelse "kom af", de roeping heeft een goddelijk, van de hemel afkomstig "karakter". Het is niet zo maar een roeping, maar een roeping of oproep, van God afkomstig, die ernstig genomen moet worden. Het heeft niets te maken met een plaats waar men naar toe wordt geroepen, maar het is een roeping om berouw te

Ruiters Op Witte Paarden In Openbaring Dezelfde Ruiter?

hebben en terug te keren van het verkeerde pad en het goede pad op te gaan, en om Gods Zoon te erkennen en om in hem te geloven zodat men redding kan ontvangen vanwege dat geloof. De prijs van de hemelse roeping is de redding van de eeuwige dood en het verkrijgen van het door God gegeven leven voor altijd.

Maar goed, ieder z'n mening en uitleg.

Liefs en groetjes,

Elle

Inderdaad heeft iedere christen een hemelse verwachting. Maar taalkundig is het woord "hemels" een bijvoeglijk naamwoord, waarbij het gaat over het gegeven dat de roeping VAN de hemel afkomstig is en een hemels karakter heeft. Het geeft aan WAT het is en WAAR het van afkomstig is.

Ik zeg vaak tot christenen die geloven dat ze bij hun dood of bij de wederkomst naar de hemel gaan voor altijd of voor tijdelijk: God heeft Abraham nooit de hemel beloofd, maar het land/de aarde waar hij als vreemdeling rondtrok. Ook Jezus is niet beloofd dat hij voor altijd in de hemel zou blijven.

Jezus is het Zaad van Abraham waardoor gelovigen gezegend worden en de vervulling van de belofte aan Abraham ontvangen doordat Christus dat voor hen in orde gemaakt heeft en de aarde aan hen geeft en ook zichzelf zal bij ons wonen. NU staan gelovigen ingeschreven in de hemel in het boek des levens, vandaar ook dat gelovigen "op de rol staan". Ze hebben "aangemonsterd" door hun geloof, en zijn nu al burgers in Jezus' van de hemel afkomstig koninkrijk (Kol. 1:13-14).

In Ps. 37:9-11 en in Mat. 5:5 wordt nogmaals de belofte aan Abraham benadrukt dat de zachtmoedigen het land/de aarde zullen beërven. Ze beërven ook het koninkrijk der hemelen, nl. het koninkrijk wat vanuit de hemel gegeven wordt aan de armen van geest, de treurende, zij die hongeren naar de gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vrede-stichters, de vervolgd en om der gerechtigheid wil, enz. (Mat. 5:1-12), anders gezegd, zij beërven het koninkrijk wat sedert de grondlegging der wereld voor hen is bereid, zegt Jezus bij het oordeel/de scheiding van de schapen en de bokken (Mat. 25:34).

Gelovigen krijgen bij de toekomstige wederkomst van Christus allen een lic haam aan dat van hem gelijk (Fil. 3:20-21). Dan pas wordt het lic haam verlost van de gevolgen van de zondeval en ontvangt ook de gehele schepping een verlossing en bevrijding van de slavernij aan het verderf (Rom. 8:18-24). In die hoop zijn wij behouden, nl. het ontvangen van het zoonschap en de verlossing van het lichaam aan de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, zoals Paulus ook zegt in Rom. 8:18-24, waarin ook gezegd wordt dat dit plaatsvindt bij het openbaar worden van wie de "zonen Gods" zijn, dus het openbaar of duidelijk worden wie in alle eeuwen echte gelovigen zijn geweest.

Bij de wederkomst wordt eerst Jezus "openbaar" en daarna de gelovigen en de mens der wetteloosheid (1 Joh. 3:1-3; 2 Kor. 5:10; Rom. 8:18-24; 2 Thes. 2:1-12). Duidelijker kan het niet gezegd worden naar mijn mening.

Maar goed, ieder z'n mening

Groetjes, ook aan Meiske.

Elle

Ruiters Op Witte Paarden In Openbaring Dezelfde Ruiter?

De tekst van 1 Thess. 4:13-18 was één van de teksten die ik vóór mijn uitsluiting nog besproken heb met het WTG in Emmen, en mede daardoor werd ik, omdat ik niet kon geloven wat zij daar van maakten, uitgesloten.

De tekst heeft het letterlijk over het feit dat alle gelovigen gelijktijdig, "te zelfder tijd samen" in de "*Kingdom Interlinear Translation of the Christian Scriptures*" van het WTG, de Heer tegemoet gaan, en niet slechts een gedeelte en daarna druppelsgewijs en op het eind de rest.

Groetjes en liefs,

Elle