

Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.  
Johannes 14:6

Ik zie de naam Dave van der Oest onderaan het plaatje staan. Ik ken hem persoonlijk 😊.

En ja, Amen, Jezus is de weg die God geeft om tot hem te komen, daar Jezus het antwoord is op het zondeprobleem en tevens de waarheid en de echtheid die God geeft aan de mensen naast het leven wat God in het vooruitzicht stelt voor degenen die Jezus niet uit de weg gaan, maar via hem tot God naderen in gebed, omdat hij naast de middelaar van het nieuwe verbond ook de middelaar is in het gebed tot de Vader.

Groetjes,  
Elle

---

Inderdaad zijn er genoeg mensen die niet tot geloof (kunnen) komen omdat hun eigen ego in de weg zit, maar niet omdat God het niet wil of niet wenst.

Uitverkiezing heeft inderdaad een doel en een functie (zie b.v. 1 Petr. 2:4-10) , maar is met "uitroeping" verbonden, daar als men reageert op de altijd aanwezige roeping, men een deel van het uitverkoren volk werd en wordt wat als doel had en heeft te roepen door een licht voor de wereld om hen en ons heen te zijn. Zowel de OT-ische gemeente Israël als de NT-ische gemeente die de voortzetting is van de gemeente Israël ("gemeente" is vertaald uit ekklesia en dat betekent "uitgeroepen"). Het volk Israël was volgens Hebr. 3:1-6 het huis Gods onder Mozes als knecht, en nu is datzelfde in Jezus gelovende deel van Israël samen met de gelovigen uit de volken nog steeds dat zelfde huis van God, maar sinds de 1e komst van Jezus als Zoon om nog steeds te getuigen van hetgeen gesproken is, en dezelfde hoop hebben op grond van het reageren op de roeping van God waardoor men in een uitverkoren positie komt, nl. samen met Jezus zonen Gods zijn met de verwachting van de vervulling van de beloften aan Abraham die voor elke gelovige gelden van alle tijden (Efeze 2:1-22; Gal. 3 en 4; Hebr. 8 tot 12).

Inderdaad, naast het terugkomen tot de Vader via Jezus door Israëlieten, is er ook tussen de 1e komst en de 2e komst ten oordeel, het verzameld worden van reageerders op Gods roeping tot de overige volken, iets wat in Rom. 11 ook staat, waar gelovigen uit Israël in Jezus terug geënt kunnen en zullen worden op de gekweekte olijfboom, het Abrahamitisch verbond, naast de gelovigen in Jezus van de wilde olijfboom die geënt worden op de gekweekte olijfboom.

Een lieve groet en Gods zegen in je leven toegewenst,  
Elle

---

Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.

Johannes 14:6

Nu je het toch over persoonlijke ideeën hebt, jij hebt die evenzo over allerlei zaken. We kunnen elkaar de hand geven wat dat betreft 😊. We zijn net mensen 😊

Alles is uiteindelijk een persoonlijk gebeuren bij iedereen, waarbij de één wél en de ander niet de absolute waarheid **meent** te hebben gevonden.

Ik geloof inderdaad hetgeen Jezus over zichzelf zegt, nl. dat hij

(1) De Weg (tot God de Vader) is,

(2) dat hij de (Enige) Waarheid is die God aan mensen heeft gegeven en die God de Vader heeft verklaard/uitgelegd en geopenbaard heeft, en

(3) dat hij het Leven is wat God ons gegeven heeft waardoor er voor ons als mensen het eeuwige leven mogelijk gemaakt is.

Het bovenstaande neem ik gevoeglijk aan 😊.

Ik geloof nou juist weer NIET dat het Thomas-evangelie duidelijk méér informatie over Jezus verschaft en ook geloof ik dat Jezus helemaal geen ZEN-meester was/is. Net zoals er mensen zijn die geloven dat Jezus een verzinsel is, geloven weer anderen dat Jezus dat niet is, en ook dat Jezus in andere buitenbijbelse geschriften beter uit de verf komt dan IN het NT wordt niet door iedereen als zoete koek geslikt, al naar gelang het persoonlijke idee over wat men gevoeglijk aanneemt, net als dat de andere andersgelovigen dat doen of juist niet doen.

Wél geloof ik dat het Thomas-evangelie als doel heeft om een andere Jezus te laten zien dan die in de bijbelse evangeliën geschilderd wordt, en dat de gnostische evangeliën een andere boodschap brengen dan de bijbelse evangeliën. Of dat allemaal waar is, is ook maar weer de vraag en wanneer en door wie en of het onder pseudoniem geschreven is.

Dat jij gelooft dat Thomas duidelijk meer informatie geeft over Jezus, neem jij gevoeglijk aan. Dat staat je vrij, zoals het mij vrijstaat om gevoeglijk aan te nemen dat dit nog maar de vraag is 😊.

Dat er allerlei geschriften zijn over Jezus en over anderen van anderen dan de apostelen en andere NT-ische schrijvers, is evident. Dat blijkt uit de diverse gnostische geschriften die ook in mijn bezit zijn en die ik ook indien nodig zo kan opslaan, ook van Jacob Slavenburg, Elaine Pagels, Bart Ehrman en b.v. "The Apocryphal New Testament", vertaald door M.R. James, "The Restored New Testament" en "The Other Bible - Ancient Alternative Scriptures - Gnostic Gospels, Dead Sea Scrolls, Visionary Wisdom Texts, Christian Apocrypha, Kabbalah", van Willis Barnstone, "The Pre-Nicene New Testament - Fifty-four Formative Texts" van Robert M. Price, "The Nag Hammadi Scriptures - The Revised and Updated Translation of Sacred Gnostic Texts", complete in one volume, Edited by Marvin Meyer, Introduced by Elaine Pagels, enz., dus

**Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.**

**Johannes 14:6**

materiaal genoeg om nog jarenlang op te sabbelen 😊. Alleen aan Bram Moerland en Quispel heb ik niet genoeg 😊.

Groetjes,  
Elle

---