

Iets wat we niet leerden als Jehovah's Getuigen is het wedergeboren zijn, wat is wedergeboren zijn?

De gemeente of ekklesia is het huis of het huisgezin van God (1 Tim. 3:15; Hebr. 3:1-6; 1 Petr, 2:5).

Wij worden niet pas "wedergeboren" of "van boven geboren" bij de wederkomst en de verandering van "het lichaam van vlees en bloed" in "een door de geest geregeerd lichaam", maar in het hier en nu.

Die wedergeboorte in het hier en nu is om zoals Jezus zegt "het koninkrijk Gods" te kunnen "Zien" of te "begrijpen", en tevens om dat "koninkrijk Gods in handen van Gods geliefde Zoon binnen te gaan in wie wij onze verlossing in het hier en nu al hebben (Joh. 3; Kol. 1:13-14).

Het is, zoals Jezus ook zegt in Joh. 5:24-25 te vergelijken met een overgaan van de geestelijke dood in het geestelijke leven in het hier en nu.

De "wedergeboorte" in Joh. 3 is echter niet hetzelfde als "de eerste opstanding" uit Openb. 20:4-6, daar die 0.a. gaat over martelaren die opstaan uit het graf. Om martelaar te kunnen worden moet men alreeds voor het martelaarschap geloven in Christus, en op grond daarvan gedood worden om een martelaar te zijn. De "eerste opstanding" is "de opstanding der rechtvaardigen", ook wel de "opstanding tot leven" en de "uit-opstanding" of "de opstanding van tussen de doden uit", genoemd door Paulus in Filip. 3:11, precies zo'n opstanding als Jezus ook ontving van z'n Vader, nl. "een opstanding van tussen de doden uit", een opstanding waarbij anderen nog in het graf achterblijven, een opstanding "UIT de dodén (meervoud)" dus (1 Kor. 15:20).

Er is dus een opstanding van alle doden, maar sommigen staan eerder op dan anderen, zoals uit de uitdrukking "opstaan uit de doden" in zich heeft. De gelovigen staan wel op de laatste dag op, maar ze staan wat eerder op dan de ongelovigen, hetgeen ook blijkt uit wat Paulus zegt in 1 Kor. 15:23 waar hij het heeft over "ieder in zijn eigen rangorde": Christus als eersteling (in 33 GT), vervolgens die van Christus zijn, of die bij Christus horen, bij zijn parousia/komst, en dan het einde waarbij alle ongelovigen worden opgewekt, echter wel ook binnen "de laatste dag" zoals blijkt uit Joh. 12:48.

Vandaar dat de gelovigen ook "de eerste opstanding" wat tijd betreft ondergaan, en deze opstanding is gelijk aan de opstanding van Jezus wat karakter betreft.

Voor wat het waard is . . .

Deze uitleg kan wel weer op veel bezwaar stuiten, maar het Zij ZO.

Groet,

Elle