

## **WIE ZOUDEN MENSEN KUNNEN DOPEN?**

Posted by Elle in reply to "[WIE ZOUDEN MENSEN KUNNEN DOPEN?](#)"

Dag Levi,

Dopen mag, zoals Egbert ook al opmerkte, iedere wedergeboren christen.

Ik kreeg eens, nog niet zo heel lang geleden, het verzoek iemand te dopen. Ik heb dat gedaan door onderdompeling in een badkuip, want deze man had slokdarm kanker en had niet meer lang te leven.

We hebben gezamenlijk gesproken over de inhoud van de doop en hij ging daarmee akkoord. We hebben gezamenlijk gebeden.

Ik vertelde daarbij ook dat iemand die bijbels gedoopt wordt, daarmee geen lid wordt van een kerkgenootschap of organisatie, maar slechts lid wordt van de bijbelse gemeente van Christus of gemeente van God zoals het ook wel genoemd wordt in het NT.

Vanwege Mat. 28:18-20 en Hand. 2:38 doopte ik hem in/op de naam van van Jezus Christus (dit betekent m.i. de autoriteit die Jezus Christus geeft om te dopen) in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest. Paulus zegt in Rom. 6 ook dat we in Jezus' dood worden gedoopt, en in Gal. 3:26-29 dat als men in Christus is gedoopt, of in hem is overgezet of in hem geplaatst, men tevens mede zaad van Abraham is en erfgenaam is van de belofte aan Abraham.

Het is niet zo dat men eerst zo ongeveer alles moet weten over wat het NT zegt. Men moet zelf de wil hebben om gedoopt te worden en daarmee een volgeling, een leerling en een vertrouweling van Jezus te willen zijn. Daarna leert men door Bijbellezen/bijbelstudie onder gebed en meditatie en omgang met medechristenen langzamerhand over alles wat er zoal in het NT wordt besproken en geleerd. Men moet tevens oppassen om niet in een bepaalde richting te worden geduwd door medechristenen wat geloofsrichting betreft. Door dialoog zonder dwang kan men veel van elkaar leren. Zo zie ik het en zo doe ik het met andere christenen als we een samenkomst hebben als een kleine huisgemeente of als ik gesprekken heb met andere christenen of mensen die geïnteresseerd zijn in Jezus Christus en wat hij kwam doen hier op aarde.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Groet,  
Elle

## **Re: WIE ZOUDEN MENSEN KUNNEN DOPEN?**

Posted by Elle in reply to "[Re: WIE ZOUDEN MENSEN KUNNEN DOPEN?](#)"

Dag LEVI,

Er zijn gelovigen die 1 Kor. 1:17 en ook Rom. 10:9-11 en Efeze 1:13-14 aanhalen als ondersteuning van hun mening dat men niet/nooit gedoopt hoeft te worden en dat geloof voldoende is.

Maar aan de andere kant is het wel Jezus die de apostelen zegt dat zij leerlingen moeten dopen, en ook Paulus heeft zelf mensen gedoopt. In 1 Kor. 1:17 gaat het in het verband om het feit dat men favorieten heeft en zegt: "Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Cefas (Petrus), ik van Christus". En dat wijst Paulus af, en hij is blij dat hij in Korinthe niet veel mensen heeft gedoopt, zodat men zich niet kan beroepen op een doop in de naam van Paulus, althans zo begrijp ik het.

In 1 Pet. 3:21-22 staat ook iets over de doop, net als in Rom. 6. Als er niet gedoopt hoeft te worden, dan kan men zich afvragen waarom deze teksten dan worden genoemd.

De doop bij de JG van na 1985 is min of meer een lidmaatschapsdoop geworden, terwijl er m.i. bijbels gezien slechts de doop is die Jezus zelf bespreekt in zijn zendingsbevel aan de 12 apostelen in Mat. 28:18-20. Daar zit in opgesloten dat men "op rekening" van Jezus komt.

Maar doordat er bij de JG een twee-bestemmingen leer is, denkt men dat alleen degenen van de gezalfde klasse de doop "in Christus' dood" uit Rom. 6, en ook de doop die in Gal. 3:26-29 wordt besproken, ondergaan, terwijl de grote schare andere schapen afhankelijk is van "de door de geest geleide organisatie", en dat is volgens de JG leer dát deel van de gezalfden wat zich nog op aarde bevindt.

Alleen de gezalfden ontvangen volgens de JG leer de doop met de heilige geest/de doop in de dood. Zonder hen sta je volgens hen met lege handen, want zij zorgen er immers volgens hun leer voor dat de overigen voedsel ter rechter tijd ontvangen.....

Nu is sinds een paar jaar de leer dat slechts het Besturende Lichaam voedsel ter rechter tijd uitdeelt, en is men van hén afhankelijk volgens de JG leer.

Het zal mij benieuwen of men de twee doopvragen die gesteld worden vlak voor de doop, dus bij de dooplezing (maar vooral de 2e vraag waar er over "de verbondenheid met de door de geest van God geleide organisatie" wordt gesproken), binnenkort zal veranderen, want nu leert men dat de overige gezalfden óók van de 7 mannen van het Besturend Lichaam afhankelijk zijn!

Samenvattend denk ik dus dat de doop in water wél degelijk nodig is, niet als een soort ritueel, maar als een zichtbare verkondiging aan God en Jezus en aan de overige omstanders en gelovigen dat men voor God en Jezus heeft gekozen. Het is m.i. een soort zichtbare begrafenissen van het vorige leven en een herrijzing uit het watergraf met als doel voortaan een nieuw leven te leven (Rom. 6:1-14). Men wordt als het ware een nieuwe schepping zoals Paulus het in 2 Kor. 5:17 uitdrukt.

Groet, Elle