

# Open vraag over Armageddon

Dag Beele,

Ik vind het een moeilijk onderwerp, waarvan ik verlang het te kunnen doorvorsen en te kennen.

Ik probeer de tekstgegevens, de ingrediënten, een beetje op een rijtje te krijgen, en niet de bekende uitleg gelijk over te nemen.

In Op. 19:17-21 wordt gesproken over zowel het beest als over de valse profeet die overwonnen zijn door Hem die op het paard zat, door Jezus dus (Op. 19:11-16).

In Op. 19:19 wordt over de koningen der aarde gesproken en hun legerscharen.

In Op. 16:13-14 en 16 gaat het over het feit dat uit de bekken van de draak, het beest en de valse profeet demonen komen die de koningen der wereld proberen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van God de Almachtige. Zij worden verzameld op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon wordt genoemd.

In Op. 19:20 worden het beest en de valse profeet gegrepen, en levend worden ze in de poel van vuur, de tweede dood, geworpen. De overigen worden gedood. Opmerkelijk is dat de draak, de satan, daar niet in wordt geworpen op dat moment.

In Op. 13 wordt ook over het beest en de valse profeet gesproken. Kennelijk is het beest uit de aarde hetzelfde als de valse profeet die mensen probeert te verleiden om een beeld te maken voor het beest uit de zee, en dat ze het beest uit de zee moeten aanbidden.

Op een bepaald moment nadat het beest en de valse profeet zijn overwonnen en levend in de poel van vuur zijn geworpen, wordt/werd de satan gebonden voor een langere tijd (een symbolische duizend jaar, Op. 20:1-3) zodat hij óók niet meer de volkeren kan/kon verleiden. De volkeren konden dus niet meer verleid worden door het beest en de valse profeet, en ook niet meer door de satan.

En dan ineens wordt de satan weer voor een korte tijd losgelaten, en hij gaat gelijk dan de volkeren die er op dat moment zijn (Gog en Magog) proberen te verleiden tot een nieuwe oorlog tegen Gods volk, de geliefde stad, het Nieuwe Jeruzalem.

Als dat plaatsvindt worden deze volkeren door vuur uit de hemel verslonden, en de duivel wordt in de poel van vuur geworpen, waar het beest en de valse profeet al waren.

Als we in gedachten houden dat NIET de duivel volgens Paulus (1 Kor. 15:20-28) de laatste vijand is, maar DE DOOD, en dat deze dood verslonden wordt bij de 1e opstanding (1 Kor. 15:54 !! en ook Op. 20:13-14 !!), en dat deze opstanding NIET plaatsvindt gedurende de gebondenheid van de satan, maar nadat satan is losgelaten en nadat satan de geliefde stad heeft aangevallen en nadat zowel satan als de verleide volken van Gog en Magog zijn vernietigd, dan is het blijkbaar zo dat het oordeel over degenen die voor de grote witte troon staan (Op. 20:11-15)gedurende het oordeel van de ongelovigen door Jezus en de gelovigen (o.a. Mat. 19:28; Luk. 21:28-30; 1 Kor. 6:2-3) pas plaatsvindt na de vernietiging van satan.

Satan is immers slechts de vóór laatste vijand, en de dood de láátste vijand. En het oordeel, of de oordeelsdag, of de laatste dag, is nadat de satan in de poel van vuur is geworpen.

Zoals ik al zei in het begin, ik probeer het allemaal op een rijtje te krijgen waardoor het overzichtelijker wordt om een conclusie te trekken over wat zowel Harmagedon is, als wanneer het beest en de valse profeet levend in de poel van vuur worden geworpen, als over het binden en loslaten van de satan en over zijn aanval op de geliefde stad en op zijn vernietiging en de

## Open vraag over Armageddon

daarop volgende opstanding van zowel de rechtvaardigen tot eeuwig leven, als wel de opstanding der onrechtvaardigen tot het oordeel gedurende de tijdsperiode waarin het oordeel plaats vindt, kennelijk ook een langere periode, aangeduid door een symbolisch getal van duizend jaar.

De vraag is wie het beest vormen en wie de valse profeet en wanneer ze, terwijl ze levend zijn, dus terwijl ze bestaan, in de poel van vuur worden geworpen. Is dat voor onze tijd, ja, wanneer eigenlijk ??

Van de satan wordt slechts gezegd dat hij gebonden wordt zodat hij niet de ongelovige? volken meer zou kunnen misleiden. Wat moeten we daaronder verstaan? Misschien dat zijn manier van misleiden en zijn werken zo bekend zijn dat men niet meer van misleiding kan spreken, maar van het doelbewust gaan volgen van satan ondanks dat men gewaarschuwd is en wordt om de satan niet te volgen??

Zoals ook in de bijbel gezegd wordt zijn we niet onkundig van wat satan doet en probeert te doen. Naast het christendom wordt nl. ook in vele niet-christelijke religies de satan als een bedrieger en verleider gezien, en is hij niet onbekend.

Moeilijk hoor!!

Groetjes,

Elle