

Ongezuurd Brood

Bij sommige uitleggers wordt de gedachte geopperd dat de echte viering van Jezus' dood gekoppeld was aan de liefdemaaltijd waarover in het NT ook wordt gesproken.

Dat was niet een jaarlijkse maaltijd, maar eerder wekelijks. Bij Paulus in 1 Kor. 11:17-34 komt dat kennelijk ook naar voren.

Er wordt daar over dronkenschap en honger gepraat, de reden waarom Paulus min of meer zijn veroordeling uitspreekt over hoe het in Korinthe toegaat op het liefdemaal en de daarbij behorende verkondiging van het geloof in Jezus' dood door het gebruik maken van het brood en de wijn.

Het kan niet anders dan dat het daar gaat over een maaltijd, en niet over zoiets als wat er in de meeste kerken aan traditie is, nl. dat men aan de beker nipt en van de ouwel of van het ongezuurde of gezuurde brood een stukje mag opeten uit de hand van de celebrant.

In 1 Kor. 10:14-22 gaat het over de inhoud van het feest, en dat het een gemeenschapsfeest is, net als bepaalde offers gemeenschapsoffers waren, die met meerderen werd gegeten.

Paulus hint in 1 Kor. 5:6-8 over de gedachte dat zuurdeeg een beeld van zonde is en dat christenen het oude zuurdeeg, de oude of de zonde van het verleden, moeten wegdoen en weghouden in hun leven opdat zij ongezuurd zijn, zonder zonde zijn. Bij het vieren van het feest waar de dood van Christus wordt herdacht en beleden, moet men zelf als ongezuurd brood zijn, brood wat reinheid en waarheid/echtheid bevat. Paulus grijpt bij zijn redentie kennelijk terug op Ex. 13:7 en op Deut. 16:3 waar over feest met ongezuurd brood wordt gesproken.

Aan de andere kant wijst Jezus in Joh. 6:48-58 naar het feit dat Hij het brood des levens representeert wat uit de hemel is nedergedaald, het manna dus. En dat manna was iets totaal anders dan het ongezuurde brood wat bij het Pascha werd genuttigd.

Al met al kunnen we zeggen dat de inhoud die de leer van de getuigen er aan geeft, een feest wat een van de andere gelovige verschillende bestemming aangeeft, de beruchte twee bestemmingen-leer waarbij slechts één bijzondere groep Gods inwonende geest ontvangt, en de andere groep moet het zonder doen en slechts verbonden blijven met de geest-gevulde groep om toch nog gered te kunnen worden, daar die geest-gevulde groep, en daarvan ook nog weer een paar mannen, slechts de bijbel kunnen en mogen uitleggen.

Groet,

Elle