

# Hoeveel bestemmingen en hoeveel kansen?

Dag J.J,

Het verschil tussen mij en jou is dat ik in het OT zowel als in het NT meen te zien dat Israël nooit als gehele volk of natie de vervulling van de beloften aan Abraham en aan hen ontvangt, maar slechts het ECHT gelovige deel (Rom. 11).

Echter bij dat gelovige deel van Israël zouden ook gelovigen uit de volken gevoegd worden, en zij zouden ook delen in de beloften aan Abraham en Israël (Efeze 2:11-22).

Omdat alle gelovigen dus hetzelfde aan beloften ontvangen, is er dus in werkelijkheid geen twee bestemmingen leer, al zijn er vele gelovigen die dat juist wél geloven. M.i. beseffen zij de consequenties niet van wat er gezegd wordt. Als er gezegd wordt dat ieder hetzelfde ontvangt, hoe kunnen er dan twee verschillende bestemmingen zijn!?

Omdat bij de wederkomst iedere dode en iedere levende wordt beoordeeld en geoordeeld, is er dus voor de ongelovige volken én de ongelovige Israëlieten geen kans meer om zich te bekeren.

Wat ik al eerder heb aangehaald, Paulus laat zien dat niemand te verontschuldigen is wat betreft het niet hebben van geloof, omdat zowel de scheppingswerken als het geweten als de prediking van het evangelie de drie getuigen zijn van God die tegen hen getuigen.

Mij maakt het niet uit. Voor mij mag iedereen nog 10 kansen hebben om het bij en na de wederkomst nog eens te proberen. Maar dat staat gewoonweg nergens in de bijbel, althans ik heb het nog nooit kunnen vinden! Dat vele ex-JG dat nog steeds geloven, komt m.i. omdat zij zijn geïndoctrineerd dat zij niet kunnen begrijpen dat het anders zou zijn.

Ieder moet het doen met zijn geloof en zijn werken die hij gedurende zijn leven heeft gehad en gedaan. God blijft niet aan de gang! Zo ja, dan zou ieder die ooit neen tegen God heeft gezegd, in de opstanding en in het oordeel net zo lang mogen doorgaan tot hij ja heeft gezegd. Waar vind ik dat in de bijbel? Dan zullen er geen goddelozen verdeld worden zoals wél in 2 Pet. 3:7 staat! Ook die zouden dan opnieuw een kans moeten hebben. Maar dat gebeurt niet, want zij gaan ten onder! Bij de oogst is er een scheiding, waarbij de één eeuwig leven ontvangt en de ander de eeuwige dood, zie de gelijkenis van Mat. 13:24-30 en 36-43 over de oogst van de tarwe en het onkruid; zie ook Mat. 25:31-46 bij de scheiding van de schapen en de bokken. Nergens in de bijbel staat dat het onkruid en de bokken het nog weer opnieuw mogen proberen.

Volgens zoals ik het begrijp is er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen en het oordeel over iedereen tegelijkertijd, en niet dat daar duizend jaar of nog veel meer tussen zitten.

Alle ware gelovigen vormen een nieuw Israël en ontvangen de vervulling van alle beloften aan Abraham en aan Israël. IN Christus worden alle beloften vervuld, omdat hij het Zaad van Abraham is, en de koning-hogepriester, en HIJ is de erfgenaam, en alle ware gelovigen zijn mede-erfgenamen van en met Christus vanwege het geloof in Christus en vanwege de geloofswerken die er werden en worden verricht. Waar in de Hebreeën- brief of waar anders nog meer vinden we de twee bestemmingenleer? Ik vind wel dat er wordt gezegd in

# Hoeveel bestemmingen en hoeveel kansen?

Heb. 11:39-40 dat: Ook al dezen (de geloofsgetuigen van voor Christus), hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid zouden komen.

Zie ook Mat. 8:11-12, waar staat: "Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geweest zijn en het tandengeknars". Er staat niet dat de buitengeworpen kinderen van het koninkrijk het nog weer eens opnieuw mogen proberen. Dus ik snap niet waar al die uitleggers en leraren het vandaan halen dat er twee bestemmingen zijn en ook nog nieuwe kansen .....

Het kan natuurlijk zijn, niet onmogelijk zelfs, dat ik er gedeeltelijk of volkomen naast zit. Maar waar zijn de teksten die mij tot een beter en ander inzicht kunnen brengen?

Voor wat het waard is .....

Groetjes, Elle