

Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf?

Mattheüs 24:45

De Heer geeft aan een ieder van z'n dienaren/slaven z'n werk en vertrekt voor onbepaalde tijd en zegt dat zijn dienaren/slaven goed hun werk moeten doen en waakzaam moeten zijn.

Bij de plotselinge, maar niet onverwachte terugkomst van de Heer, bekijkt de Heer hoe het gegaan is in z'n huis en geeft iedere dienaar/slaaf z'n loon naar werken.

Het gaat dus niet slechts om "voedsel geven", maar om wat ieder te doen is gegeven door de Heer gedurende zijn afwezigheid. Er is een verscheidenheid van werk te doen, waaronder het te rechtertijd voedsel verschaffen, maar het voedsel verschaffen is dus niet het enige werk (iets wat de zeven leden van het Besturende Lichaam van de JG volkomen uit het oog verliezen!) Niemand van de slaven is méér of hoger of heeft meer autoriteit dan de andere slaaf. Gezamenlijk en persoonlijk heeft ieder z'n werk te doen, iedere volgeling van de Heer.

Dat iedere dienaar in het huis van de Heer werk te doen heeft gekregen, lezen we in Markus 13:33-37 en dit tekstgedeelte is verwant met Mat. 24:43-51 en Lukas 12:35-48. Zoals je weet geven de verschillende evangeliën de eigen visie van wat Jezus gezegd en gedaan heeft, vandaar dat het soms wel verschilt. Maar samen geven ze een boeiend beeld en verslag van het geheel.

Dat iedere dienaar wordt beoordeeld door de Heer bij z'n wederkomst, is bijvoorbeeld te lezen in Rom. 14:10b + context, 1 Kor. 3:10-15 en 2 Kor. 5:10 en Pred. 12:14.

Op een andere manier (in Mat. 13:24-30 + uitleg in vers 36-43) spreekt de Heer over goed zaad wat hij zaait in de akker en dat een vijand er onkruid tussen zaait. De Heer laat het geheel der dingen gezamenlijk opgroeien tot aan de oogst, waarna hij zijn engelen uitzendt om het onkruid te verzamelen en daarna zal het goede zaad stralen als de zon in het koninkrijk/koningschap wat ze van hun Vader ontvangen (Mat. 25:34; maar eigenlijk vertelt Mat. 25:31-46 met andere woorden en in een andere setting hetzelfde als wat gaat over de dienaren/slaven die ALLEN werk te doen hebben gekregen gedurende de afwezigheid van de Heer).

Groet, Elle