

Sommigen zouden Jezus zien "in zijn koninklijke waardigheid"

Dag allemaal,

Er wordt wel gespot door mensen die niet kunnen geloven in hetgeen in Mat.16:28; Marcus 19:1 en Lukas 9:27 staat, nl. dat er sommigen onder de discipelen waren die voordat ze zouden sterven, Jezus "in" zijn koningschap/koninkrijk/koninklijke waardigheid zouden zien, want, zeggen zij, het koninkrijk van Jezus is er nog helemaal niet en nog nooit geweest ook.

Men vergeet echter te beseffen dat het woordje "basileia" wat in verschillende tekstverbanden wordt gebruikt, in de 1e plaats "koninklijke waardigheid" betekent en niet slechts een zichtbaar land met een zichtbare koning en een grens erom toe.

Als men het tekstgedeelte nl. overdenkt en verder leest, dan ziet men dat Jezus het over "sommigen heeft" van die hier staan. De vraag is dan: Wie stonden bij Jezus toen hij dat zei?

Dat waren zijn discipelen. En wat blijkt nou als men verder leest? Dat het gaat over de transfiguratie van Jezus waarbij zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Daarbij verschenen in dat visioen ook nog Mozes en Elia.

Wie van de discipelen waren bij dit voorval van het tonen van de koninklijke waardigheid van Jezus door deze verschijning en transfiguratie?

Dat waren slechts Petrus, Jacobus, en zijn broer Johannes. Slechts deze 3 discipelen zagen de heerlijkheid van de koninklijke waardigheid van Jezus, zelfs zo echt dat Petrus 3 tenten wou opzetten.

Jezus zegt dan dat zij met niemand over dat gezicht of visioen mogen spreken dan pas na dat Jezus uit de doden was opgewekt.

Dit gelezen hebbende kan ik beter begrijpen wat Jezus bedoelde. Hij had het niet over het oprichten van het koninkrijk in Israël of over de komst om te oordelen (waar hij het even tevoren over had), maar hij liet gewoon iets zien waardoor drie van zijn discipelen zeker konden weten dat Jezus de zoon van God was, daar er ook een stem uit een wolk kwam die dat zei en dat ze naar hem moesten luisteren. Door dit voorval werden de aanwezige discipelen zeer bevreesd, maar Jezus zei dat ze dat niet hoefden te zijn, en toen ze hun ogen opendeden was slechts Jezus nog te zien.

Dit gelezen hebbend, besef ik dat wat beter het verband waarin iets staat, moet lezen, want de combinatie van het één en ander was mij ontgaan, en nu weet ik beter van de hoed en

de rand ☺ Kennelijk wordt ik wat vergeetachtig ☺

Voor wat het waard is

Groetjes,

Elle