

Bijbel

Als de Openbaring niet definitief in de Canon was opgenomen, dan was dat ook geen ramp geweest naar mijn mening, want in het overige van het NT komt min of meer hetzelfde naar voren, maar dan zonder symbolisme en tekentaal.

Ik geloof dat er zeker wel woorden van/over God en Jezus zijn geweest in de geest en in de gedachtengang van het NT na 70 AD. Die zijn volgens mij niet opgenomen in de Canon omdat hetgeen er aan boodschap van God via Jezus en de bijbelschrijvers was, reeds in het NT vrijwel alle belangrijke onderdelen ervan besloeg.

Dus dan zou het steeds een herhaling van hetzelfde hebben betekend. Dat er vier evangeliën zijn opgenomen, waarvan twee niet door apostelen geschreven zijn, maar wel als bron o.a. wél apostelen hebben, is meegenomen en voegt details en nuance verschillen toe.

Hiermee bedoel ik niet de gnostische en daaraan gelinkte geschriften, daar die een heel andere boodschap tonen dan het huidige NT volgens wat kenners daarvan/daarover zeggen.

Men vermoedt dat er één of een paar personen zijn geweest die het geheel van het NT hebben verzameld en gebundeld, aldus William Barclay, een prominente en eminente bijbelvertaler waarvan ik ook verschillende boeken in het Engels en Duits heb met daarbij zijn vertaling van het NT met daarbij ook de studiebijbel van hem in 18 deeltjes.

Voor wat het waard is.

Groetjes,
Elle

Ik heb tientallen boeken van diverse pluimage over de Openbaring, b.v. ook van Emil Bock, een antroposoof en één van de stichters van de "Christengemeenschap" met de titel "De Apocalypse - De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes". Hij heeft ook een vertaling in het Duits van het NT, en ook Ogilvie, een geestelijke van diezelfde Christengemeenschap, heeft in het Nederlands een Bijbelvertaling van het NT gemaakt. Lukas Ypey gebruikte die geregeld

Beide vertalingen zijn trouwens in mijn verzameling Bijbelvertalingen.

Ik weet niet wie de schrijver en wat de titel van het boek is wat jij leest, dus weet ik ook niet of ik dat heb 😊.

Bijbel

Groetjes,
Elle

Wij hebben als kleine huisgemeente van Christus het boekje "De Didache", ook wel "De onderwijzing van de 12 apostelen aan de volken" genoemd, wat ook niet in de bijbelcanon is opgenomen, gezamenlijk gelezen en een aantal maanden achter elkaar grondig bestudeerd ook vanuit de Griekse tekst en de vijf verschillende vertalingen van diverse pluimage die ik heb van dat boekje. En dat was heel interessant. Soms deden we slechts 2 of 3 verzen per keer op zondagmorgen. Voor ons was het heel interessant.

Er zijn heel wat geschriften, ook gnostische, en b.v. "de boeken van Henoch" om gewoon eens te lezen om ook het "geluid", de boodschap van deze andersgelovigen te leren kennen en te vergelijken met wat er in het NT staat. De "Apostolische Vaders" is ook heel interessant omdat daarin het verdere verloop van de geschiedenis van de christelijke gemeente beschreven wordt en ook staan er brieven in van leiders van gemeenten in Rome, Klein-Azië en verdere gebieden waarin vele interessante zaken staan die ook in het heden soms nog spelen in diverse christelijke gemeenschappen. En de Kerkgeschiedenis van Eusebius is ook heel interessant. De meeste ervan heb ik in de boekenkast staan en sla ik bij tijd en wijle open om wat op te zoeken.

Ook heb ik het boek van Mormon in het Engels en Nederlands en de Parel van grote waarde in het Engels, naast boeken van de Adventisten en van andere denominaties en hun inzichten.

Ik aanvaard niet klakkeloos de gedachten van bijbel-exegeten (uitleggers) maar vergelijk hun soms diverse uitleg met wat ik zelf denk en heb gelezen in de Schrift. Ook heb ik een Joodse studiebijbel van het OT en van Messias belijdende Joden, dus ook de joodse manier van uitleg kan ik nagaan zonder het internet te raadplegen.

Ook heb ik de Schriftstudiën van Russell in het Engels, gekregen van een evangelist uit Amerika, op één na in boekvorm, ook nr. 7, The Finished Mystery eerste uitgave 1917.

Men kan wel denken door wat ik schrijf op het DB dat ik eenzijdig bezig ben, maar ik raadpleeg veel waar anderen weer niet aan toe komen, dus zo eenzijdig ben ik nou ook weer niet, met al de verschillende studiebijbels en Bijbelvertalingen in drie talen hoofdzakelijk, zelfs twee van de volgelingen van A.E. Knoch, de stichter van de "God alles in allen" beweging, ook wel de Alverzoeners genoemd, dus van diverse pluimage 😊.

Als ik "uit de tijd" raak, dan zou ik niet weten waar m'n verzameling boeken heen zou moeten, net als bij Vorser het geval was. Ik moet alvast maar gaan

Bijbel

rondvragen zo hier en daar zodat niet alles bij het oud papier te lande komt want dat zou wel heel jammer zijn 😞.

Groetjes,
Elle