

De "eerste opstanding" in de leer van de JG

Dag allemaal,

Ineens dacht ik, hé, het is honderd jaar geleden dat in de leer van de JG de "eerste opstanding" begon. Die begon nl. volgens de JG leer in 1918 als ik het me goed herinner, na de 3 1/2 jarige oorlog in de hemel die rond 1 okt. 1914 begon ...

Tja, wat behelst hun "eerste opstanding" eigenlijk? Het behelst dat het grootste deel van de zogenoemde 144.000 gezalfden toen in de lente van 1918 naar de hemel verhuisde vanuit hun graf, en dat deze opstanding in de vorm van een offerandelijke dood van gezalfden tussen 1918 en nu nog steeds doorgaat totdat "Armageddon" uitbreekt, waarbij de laatste gezalfde dan ook linea recta naar de hemel verdwijnt (of men moet ondertussen alweer nieuw licht hebben ontvangen sinds het laatste licht.

Honderd jaar duurt het nu al. Iets om over na te denken.

Dit terwijl zoals ik het begrijp vanuit b.v. 1 Kor. 15: 20-28 en 42-58 en Op. 20:4 en 6 dat pas gebeurt bij de wederkomst en dat men gezamenlijk de Heer tegemoet gaat, niet eerst een grote groep en daarna druppelsgewijs bij de dood, maar als één volk van gelovigen als het ware in "wolken gelovigen", waarna ze als ze de komende Heer in de lucht ontmoeten en hem verwelkomen in de lucht, dan hem in zijn terugreis naar de aarde vergezellen om o.a. hun erfenis in ontvangst te nemen, de nieuwe schepping.

Daar dacht ik aan toen het mij aanschoot dat men bij de leer der JG nu al 100 jaar over de eerste opstanding doet, en nog is men niet klaar.

Groetjes,
Elle

Posted by Aardbewoner in reply to "[De "eerste opstanding" in de leer van de JG.](#)"

1 Thess 4; 15-17

Dit heeft de Heer Jezus verteld. Voordat hij komt, zal er een teken gegeven worden. De belangrijkste engel zal roepen Gods trompet zal klinken. Op dat moment komt de Heer Jezus uit de hemel. Dan staan eerst de gestorven Christenen op uit de dood. En daarna mogen wij die nog leven, ook komen. Dan gaan we samen op de wolken naar de Heer toe. In de lucht zullen we hem ontmoeten, en vanaf dan zullen we altijd bij hem zijn.

Hieruit kun je opmaken dat de doden eerst opstaan uit de dood. Vervolgens worden de levenden die bij Christus horen, die zijn gemeente vormen, tezamen met de uit de dood opgewekte personen bij de Heer toegevoegd. De doden en de levenden ontmoeten de Heer op het zelfde moment. Dus de leer van het W.T genootschap gaat mank aan zijn eigen uitleg als zij de bijbel heel nauwkeurig willen volgen.

De "eerste opstanding" in de leer van de JG

Ik ben ooit een ouderling op straat tegen gekomen. Deze wilde best met mij praten over verschil van mening die ik had waarom ik er uit gegaan ben. Ik heb het hem van uit de bijbel laten zien dat het W.T genootschap het hier verkeerd in heeft. Hij zei toen mij dat hij dit stukje uit de bijbel kent. En eerlijk moest toe geven dat hij het hier niet een pasklaar antwoord voor had. Dus deze ouderling was blijbaar hier van op de hoogte.

Dag Aardbewoner,

Inderdaad, velen weten dat de uitleg die het Besturende Lichaam over de opstanding van 1 Thess. 4:13-18 niet klopt. In de grote roodbruine NW-vertaling met studieverwijzingen zie je ook in de voetnoot van vers 17 dat daar staat: Of "tegelijk", terwijl in de tekst van de vertaling "te zamen" staat.

Hama sun (vers 17) in de woord-voor-woord-vertaling in de KIT vertaling en ook in de Emphatic Diaglott zeggen "at the same time together". Dus niet eerst een groot gedeelte en daarna druppelsgewijs gedurende meer dan 100 jaar, en dat deze opstanding gebeurt wanneer Jezus wederkomt voor het oordeel zoals in 1 Kor. 15 ook staat, bij de parousia. Het is dan dat de dood als laatste vijand wordt ontdaan van haar doden die eeuwig, onsterfelijk en onvergankelijk leven ontvangen en een lichaam zoals Jezus (Filip. 3:20-21).

Dit is één van de leerstellingen die mij tot omdenken brachten, na er over geschreven te hebben met het bijkantoor.

Groetjes,
Elle
