

Posted by Elle in reply to "[HANDELINGEN 3:13](#)"

Dag LEVI,

Ik denk dat het verschil Kind/Knecht misschien te maken heeft met de manuscripten waaruit men heeft vertaald. De Statenvertaling is vertaald uit manuscripten die door Erasmus waren bijeengebracht, de z.g. "Algemeen aanvaarde tekst" (Textus Receptus)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Textus_receptus

De NBG-1951 en de NBV-2004 zijn vertaald uit oudere manuscripten, en er is ook nog de tekst van Westcott and Hort waaruit o.a. de NW-vertaling is vertaald (alleen het NT). Trouwens de moderne vertalingen zijn meestal op de Westcott and Hort tekst gebaseerd, met daarbij het raadplegen van de Textus Receptus.

In de leer van de drie-eenheid wordt niet geleerd dat Jezus God de Vader is, maar dat Jezus godheid/goddelijkheid heeft, hetgeen wil zeggen dat hun manier van bestaan dezelfde of hetzelfde is.

Er zijn verschillende uitleggingen over de z.g. die-eenheid of iets wat daarop lijkt. Zo is er ook een uitleg dat God zich op drie verschillende manieren openbaart, eerst als God de Vader, dan als Zoon, en tenslotte als heilige geest. Dat wordt het "modalisme" of het "Sabellianisme" genoemd.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Sabellianisme>

Ik ben zelf monotheïst, wat voor mij de betekenis heeft dat slechts God de Vader wiens naam JHWH is, de enige God in absolute zin is.

Dat Jezus alle macht/autoriteit/gezagsbevoegdheid in zowel de hemel als op de aarde heeft, maakt hem ook tot God, maar het verschil met God de Vader JHWH is, dat Jezus deze bevoegdheid van God de Vader heeft ontvangen, en dus is Jezus niet in absolute zin God, maar in betrekkelijke zin, daar het hem gegeven is door een hogere macht dan hemzelf.

Groet,
Elle