

VERZOENING

Door de zonde is niet alleen de band tussen God en mensen verbroken, maar ook de harmonie in de schepping. Daarvoor in de plaats is wanorde en vijandschap gekomen (zie de verwijzing naar de macht van de duisternis in Kol. 1:13 en Rom. 8:18-24).

Door Christus' kruisdood kan de mensheid weer met God verzoend worden en kan de harmonie tussen de Schepper en de schepping hersteld worden.

De verzoening wordt in Kol. 1:20 gekoppeld aan het begrip "orde" waardoor God de vrede herstelt (1 Kor. 14:33). Bij het oordeel zal die orde hersteld worden doordat God via Christus als Rechter zijn recht zal laten gelden tegenover de mensen die onafhankelijk van hem willen leven.

Als laatste etappe in dit vredesproces waarbij de hele schepping tot vrede zal komen, zal God de dood, de laatste vijand, overwinnen via Christus door de dood te beroven van zijn doden door de opstanding der doden (1 Kor. 15:26 en 54-55; Joh. 5:28-29), en dan zal Gods koninkrijk definitief gekomen zijn, waarbij de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader (Mat. 13:43; 26:29) wanneer Jezus ook zijn autoriteit als rechter teruggeeft omdat er niets meer te berechten is ten leven of ten oordeel, daar ieder zijn loon en erfenis heeft ontvangen op dat moment (Mat. 25: 34, eigenlijk van 31-46 waar het gehele oordeel wordt beschreven als een scheiding tussen schapen en bokjes, waarbij de "schapen" die aan de rechterkant van de rechter Jezus staan, het koningschap ontvangen wat sinds de grondlegging der mensenwereld voor hen was bereid zoals vers 34 zegt.

Dit koningschap wordt gegeven aan degenen die naast het aanvaarden van het middel tot verzoening, Jezus, zich inzetten voor de geringste/minste medemens van Jezus en die in deze geringste/minste medemens in feite Jezus "ontmoet", omdat wanneer zo'n persoon het goede jegens zijn naaste doet, hij dat in feite doet aan Jezus zelf die ook mens was en nog is.

Dan is de verzoening compleet tussen de Schepper en degenen die zich hebben willen laten verzoenen met God (2 Kor. 5:16 - 6:2).

Heel wat anders dus dan de leer dat slechts de 144.000 JG-gezalften mogen regeren en mensen berechten gedurende 1000 letterlijke jaren volgens de JG uitleg. Niet deze JG-144.000 speciaal dus, maar de mens die in Jezus gelooft en dat laat zien door zijn medemens, zijn naaste, lief te hebben zoals Jezus dat ook opnieuw beval.

Voor wat het waard is ...

Groetjes, Elle