

EZECHIËL 38: EINDTIJD PROFETIE

Je hebt wel een bijzonder moeilijk onderwerp op de agenda gezet 😊. Maar misschien lijkt het slechts op het 1e gezicht moeilijk en heb jij het al geheel uitgewerkt in één of ander schema?

Ik heb wel eens ergens gelezen dat er méér joden in de Verenigde Staten wonen dan in het in 1948 door oorlog en geweld verkregen en door ongelovigen in Jezus als de Messias geproclameerde staat Israël als de home-state voor alle Joden.

Let wel, ik ben niet tegen Messias-belijdende, noch tegen welke andere hedendaagse Joodse geloofsstroming, noch tegen seculiere Joden.

Een vraag: Ezech. 30:8 zegt "8 Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. **Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.**"

Moeten alle nog in de V.S. levende Joden niet eerst terugkeren naar Israël vóórdat Gog en Magog Israël zou aanvallen omdat God dat wil? *God trekt immers Gog en Magog volgens Ezech. 30:4-6 naar Israël en slaat haken in z'n kaken om ze te trekken en gedwongen door God dus te laten aanvallen*, waar staat: "**4 Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. 5 Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, 6 Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.**"

Hoe zie jij dat in jou interpretatie? Heb je daar een mening over?

En hoe zie jij dan hetgeen wat in Op. 20:7-10 staat waar gezegd wordt dat het NIET GOD is die Gog en Magog naar de geliefde stad en de legerplaats der heiligen brengt, maar de satan en dat door verleiding van de volken?

En wat is dan die geliefde stad? Is dat het Jeruzalem van het hier en nu wat nog steeds niet in de Messias gelooft, of is het een Israël wat nog bekeerd moet worden, of, ja, wat eigenlijk?

En wie zijn dan de heiligen die daar gelegerd zijn? Zijn dat de ongelovige Joden, de inwoners van het Jeruzalem van het hier en nu, die dus NIET in de Messias geloven of van een toekomstig Jeruzalem van na een volgens de chiliastische uitleg komend vreedrijk?

OF gaat het om het Nieuwe Jeruzalem wat gevormd is vanaf de 1e eeuw, bestaande uit gelovigen van alle tijden wiens namen vanaf de grondlegging der mensenwereld in het boek van het leven staan en die daardoor het doel zijn van de aanval door satan met Gog en Magog en de demonen in zijn kielzog?

EZECHIËL 38: EINDTIJD PROFETIE

Ik vind het nog niet zo eenvoudig als dat het door diverse van elkaar verschillende uitleggers wordt gebracht als boodschap voor ??? Ja, voor wie eigenlijk? Het staat in een joods-christelijk boek waarin Jeruzalem in Op. 11 nog een tempel heeft en nog een priesterschap wat "gemeten", anders gezegd "geoordeeld" moet worden en juist wordt vertreden gedurende 42 maanden.

Zo maar wat vragen waar ik mee zit als ik het letterlijk moet zien, naast vragen als ik het geestelijk en/of symbolisch moet zien volgens de uitleg van Jezus aan Johannes op Patmos, of toch ook zowel een uitleg door symbolen omgeven maar met een min of meer letterlijke inhoud?

Lieve groet, Elle

Ik lees gewoon wat er in de hoofdstukken staat en vraag me af of dit iets is van de nabije toekomst of van de verre toekomst. Of is het iets van een ver verleden wat al lang vervuld is, doch niet als zodanig gezien wordt of niet gebruikt kan worden in een these voor het heden of nog toekomstig?

Helemaal geen overgenomen these van wie dan ook 😊. Wat ik wel kan zeggen: Toen ik in 1957 in Vlissingen op de WT-studie van deze stukken uit Ezechiël hoorde en bestudeerde volgens de gedachten van Fred Franz en Nathan Knorr, wist ik nog niet wat ik nu weet, maar nog niet geheel kan duiden.

Wat Ezech. 37 betreft, er zijn allerlei thesen over, van heel vroeger tot heden tot toekomst, zeg maar vóór en tegenbeeld theorieën die gemakkelijk in het gehoor liggen van mensen die graag allerlei thesen beluisteren of zelf uitvinden. Ga er maar aanstaan. Ieder vindt er met enige constructies wel z'n gelijk in terug, zoals meestal.

Ieder, ik ook, mag van mij blij zijn met z'n vondst, toch? We komen meestal toch geen stap verder, want het echte is meestal pas duidelijk op het moment dat het in vervulling ging of zal gaan of gegaan is, zoals gebruikelijk. En vaak is het na verloop van tijd duidelijker te meer als we er neutraal mee omgaan en er over nadenken. We kunnen ons blij maken met allerlei "dooie mussen", gezien wat we al hebben ervaren met de JG beweging, toch?

Groetjes,
Elle

IN HET ALGEMEEN GESPROKEN!

De beloften voor een herstel van Israël in zowel Jesaja, Jeremia en Ezechiël zijn

EZECHIËL 38: EINDTIJD PROFETIE

voorwaardelijke beloften, zoals altijd al, ook al vóór die tijd dat Israël in Babylon in ballingschap was, het geval was.

Dat wordt meestal door allerlei uitleggers jammer genoeg stelselmatig per ongeluk óf met opzet vergeten of onder het kleed geveegd, waarmee ze al bij voorbaat de gedachten van mensen die hier en daar een klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, op een dwaalspoor brengen, doch zelf geld als water verdienen aan allerlei uitlegboeken met kolderieke inhoud!

Zelf was ik ooit na mijn vertrek bij de JG voor een tijd ook zo'n slachtoffer van die kolderieke uitleg. Er blijft tot aan de verwezenlijking van Gods plan een levensgrote markt over voor dat soort denkers en schrijvers, en er wordt grof aan verdiend tot ze hun goud op straat gooien omdat het nog minder waard geworden is dan poep.

Zou men zich afvragen wat en wie er écht een Israëliet is, dan komt men dichterbij een minder kolderieke uitleg, want in zowel het OT als het NT komen de criteria daarvan/daarvoor na enig zoeken, enige inspanning en overdenking langzamerhand wel tevoorschijn. En voor Israëlieten die zich conformeren aan die voorwaarden en daaraan blijven voldoen, komt het uiteindelijk goed, maar niet voor de verstokten.

Ik bemoei me op dit bord niet meer met de "Israël-kwestie". Laat ieder maar denken wat men wil. Ieder blijft toch het liefs bij de eigen overtuiging, en dat is prima voor zo'n persoon, tot men zelf tenslotte tot omdenken komt en inziet hoe het ook anders kan worden benaderd en men dáár weer blij mee is totdat er wéér een andere mening opduikt en men opnieuw kan gaan beginnen. Het is vaak slingerwerk waarbij men, als de slinger is uitgeslingerd, men meestal in het midden uitkomt (these/antithese/synthese) 🤔🤔🤔🤔. Ook dat is eigen ervaring.

Voor wat het waard is

Vriendelijke groet,

Elle
