

# WAT IS HET WARE GELOOF?

Het spijt me, maar ik ben een andere mening toegedaan 😊. Ik weet zeker dat het ware geloof er wél is, en altijd is geweest vanaf dat er schepselen met intelligentie waren geschapen.

Het ligt het er maar net aan wat men onder "het ware geloof" verstaat! De één verward geloof met de juiste interpretatie van de bijbel, en de ander omschrijft het met de belijdenis van Petrus, waarbij hij zegt dat Jezus de gezalfde is en de zoon van God.

Als men het geloof verward met het evangelie (goed nieuws), dan moet men zich afvragen wat het evangelie is. Is dat heel het NT, of is dat slechts een klein deel van het NT en gaat de rest over de intentie en de uitwerking van het evangelie.

De kern van de boodschap van God dat God de mensenwereld en de gehele aardse schepping zo zeer lief had dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in hem en in zijn "naam" gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, is aanwezig in de wereld en wordt door miljoenen mensen geloofd.

Men kan dan wel zeggen: Ja, maar men leeft er niet naar! Dat kan ook niet volmaakt, zie degenen die in het NT worden vermeld en die ondanks de werking van de geest in hen, ook niet volmaakt geloofden, maar ze geloofden wel. Inderdaad is geloof zonder geloofswerken die uit het geloof voortspruiten, dood. Het wil er bij mij niet in dat er gedurende krap 2000 jaar geen "kleingelovigen" zijn geweest zonder geloofswerken.

Ook Hebr. 11 spreekt over geloofsgetuigen, die zeker niet volmaakt waren maar ook zonden begingen, maar toch waren ze "geloofsgetuigen ondanks hun zonden. En zo zie ik het ook tussen 70 AD en het hier en nu. Nogmaals, het gaat het er dus maar net om wat men onder "waar geloof" verstaat.

Het geloof is nooit weggeweest tussen 70 AD en het hier en nu. Alleen het was geen volmaakt geloof, geen volmaakte interpretatie. Maar het was wel geloof of geloofsvertrouwen wat bepaalde mensen hadden en nog hebben.

Redding wordt niet verkregen doordat men de juiste bijbeluitleg heeft, of volmaakt probeert te leven, of de wet van Mozes of de wet van Christus probeert na te volgen op eigen kracht.

Redding wordt verkregen door geloof in Jezus Christus en zijn offer, zonder werken der wet omdat de wet juist vervuld is, volmaakt gehouden is, door Jezus. En door op het geloof in het verzoenende werk van Jezus aan het kruis te pleiten, ontvangt men redding van de eeuwige dood.

Voor wat het waard is 😊

Groetjes,  
Elle