

# DE GEMEENTE IN DE HEMEL?

Uit o.a. Gal. 3:26-29 blijkt mijns inziens dat de gemeente nooit de hemel is beloofd. Slechts Jezus als koning-hogepriester naar de wijze van Melchisedek is de hemel (het allerheiligste deel van de tempel) binnengegaan op de grote verzoendag en komt straks weer terug en geeft dan aan de schapen de vervulling van de uit de hemel van God komende belofte aan Abraham nl. de landbelofte, de nieuwe schepping op aarde bij de bevrijding aan de slavernij aan het verderf (Rom. 8:18-24; Hebr. 11:8-16; 2 Petr. 3:13). Abraham en zijn zaad Jezus en die van Jezus zijn die hij met zijn bloed heeft gekocht vanaf de grondlegging der mensenwereld, is nooit de hemel beloofd imho, dus ook geen opname, maar wel een "de Heer tegemoet gaan" om dan met de Heer terug te gaan naar de plaats waarnaar de Heer op weg was, nl. de aarde, voor het oordeel over alle natiën en engelen (o.a. Mat. 25: 31-46; 1 Kor. 6:2-3; 1 Thess. 4:13-18) 😊.

Wat de verdrukking betreft, Paulus zegt dat gelovigen door veel verdrukking heen het koninkrijk Gods moeten binnengaan (Hand. 14:22). Voor mij houdt dat in dat er tussen de 1e en 2e komst een grote, in de zin van langdurige verdrukking zal zijn voor gelovigen, net als een soort golfbeweging, nu hier en dan daar en weer opnieuw, en uit deze verdrukking komt de ontelbare grote schare gelovigen uit Op. 7:1-17 waarvan ook het joodse deel der gelovigen in Christus deel uitmaken als vervulling van de belofte aan Abraham dat zijn zaad zou zijn als het zand aan de zeeoever en als de sterren des hemels, bestaande uit gelovigen van alle tijden, ook van de vóór-christelijke tijden en bestaande uit gelovigen van uit alle volken, stammen, natiën en talen.

Ik weet dat jij, zoals opnieuw blijkt uit je stuk wat je schrijft, heel anders daarover denkt en dat is prima 😊.

Groetjes,  
Elle