

## **"Vlees en bloed" kunnen Gods koninkrijk niet beërven 1 Korintiërs 15:50**

**EEN "GEESTELIJK LICHAAM"  
IS HEEL IETS ANDERS  
DAN EEN "GEESTENLICHAAM"**

Dag allemaal,

Als we de tekst 1 Kor. 15:50 (trouwens het geheel wat gaat over hoe het lichaam zal worden in de opstanding zoals in de verzen 42-57 en ook in Filip. 3:21) in z'n verband lezen dan wordt het naar mijn mening duidelijker. Bij de JG leerden we dat deze tekst slechts voor de zogenoemde 144.000 was en dat dit voor hen betekende dat zij hun lichaam zoals zij dat hadden in hun leven op aarde, moesten afleggen, opofferen als het ware, want zij zouden nl. geesten worden met een bestaan zoals de engelen.

Als we echter Rom. 8:18-24 lezen dan wordt daar gezegd dat bij het bevrijden van de gehele op aarde bestaande schepping in de 1e plaats het lichaam van gelovigen die door God via Christus zijn vrijgekocht van de gevolgen van de zonde (de doodstraf en dus het sterfelijke), wordt verlost.

Het lichaam waarmee men hier op aarde wordt geboren wordt verlost van de gevolgen van de zonde, het lichaam wat door de zondeval sterfelijk is geworden. Dat sterfelijke en vergankelijke lichaam zal worden bevrijd van die sterfelijke en zal onsterfelijk en onvergankelijk worden en niet meer verouderen/verwelken.

Zoals de "bijbel in gewone taal" het uitdrukt, komt dat ook naar voren in 1 Kor. 15:50, nl. "Vrienden, ik bedoel dat: Ons aardse lichaam is zwak en sterfelijk. Daarmee kunnen we niet in Gods nieuwe wereld leven". Pas als het veranderd is van sterfelijk naar onsterfelijk, en van vergankelijk tot onvergankelijk, kan men het eeuwige koninkrijk van God beërven en binnengaan. In Mat. 25:34 en het verband staat ook dat men pas bij het oordeel over alle natiën, en wanneer men aan de rechterzijde van Christus wordt geplaatst, dat koninkrijk zal beërven.

"Vlees en bloed" is een uitdrukking die aanduidt hoe we nu zijn wat bestaanswijze betreft, nl. dat we op dit moment onderhevig zijn aan sterfelijke en vergankelijkheid, maar dat we veranderd worden van sterfelijke en vergankelijke mensen in onsterfelijke en onvergankelijke mensen met aionisch/eeuwig leven.

Men wordt niet bevrijd van het menselijke lichaam, maar het lichaam van de mens wordt bevrijd van de gevolgen van de zonde, nl. dat het sterfelijk en vergankelijk is en veranderd wordt in een onsterfelijk en onvergankelijk lichaam, en niet dat men een geest of een engel wordt.

## **"Vlees en bloed" kunnen Gods koninkrijk niet beërven 1 Korintiërs 15:50**

Groet,  
Elle

---

Jij gelooft dus dat er in de nieuwe schepping nog wéér een onderverdeling is tussen de gelovigen, zoals de tekst uitleggers van de JG ons ooit leerden. Ik geloof op dit moment dat alle gelovigen vanaf Abel tot aan de laatste mens die zich nog vlak voor de wederkomst ten oordeel bekeert tot God en Jezus, allen dezelfde status hebben en dezelfde vervulling van alle ooit gegeven beloften ervaren en ontvangen.

Ik heb over jou gedachte die je hier aanhaalt vaak nagedacht en ze proberen te vinden in het OT of NT, maar heb deze gedachte tot nu toe nooit kunnen vinden, maar misschien kan je mij daarover wat Schriftgedeelten tonen zodat ik eventueel tot een andere gedachte kom.

In 1 Kor. 15:23 staat dat "allen" die van Christus zijn, bij zijn komst zullen opstaan. In wat er verder wordt vermeld in 1 Kor. 15 over de opstanding, komt naar mijn mening niet naar voren dat er in die opstanding een verschil of onderverdeling van bestaanswijze is, noch wat beloften betreft (b.v. Gal. 3:26-29) of dat degenen die onder het wetsverbond of onder het nieuwe verbond stonden, een andere bestemming, bestaanswijze en/of beloning ontvangen.

Ieder krijgt een "geestelijk lichaam" bij de opstanding, of z'n bestaand sterfelijk en vergankelijk lichaam wordt "veranderd" in een oogwenk. Een "geestelijk lichaam" is heel iets anders dan een "geestenlichaam". Een "geestelijk lichaam" is een lichaam wat door de werking van Gods geest niet meer sterfelijk en vergankelijk is.

"Die van Christus zijn" zijn naar mijn mening alle mensen die door geloof in het offer van Jezus "van Jezus" zijn, dus allen die opgeschreven staan in het boek des levens sedert de grondlegging der wereld (Mat. 25:34 en context; Hebr. 12:28 en context), ook zij die geen verbond met God hadden zoals b.v. Abel. Het offer van Jezus is niet alleen voor degenen die onder het nieuwe verbond staan, maar ook voor hen die in het beroemde hoofdstuk 11 van de Hebreeën-brief staan, zie b.v. Hebr. 11:39-40.

Een "geestenlichaam" hebben slechts de engelen. Zij zijn geesten met een persoonlijkheid.

"Geestelijk lichaam" en "geestenlichaam" wordt nogal eens als hetzelfde iets begrepen, maar is heel iets anders volgens de bijbel en van groot verschil.

Groet,  
Elle

**"Vlees en bloed" kunnen Gods koninkrijk  
niet beërven 1 Korintiërs 15:50**

---