

VAN DE HEMEL AFKOMSTIGE OPSTANDINGSHOOP

De **van de hemel afkomstige opstandingshoop**, tot stand gebracht door Jezus in zijn sterven en opstaan, is inderdaad verduidelijkt in de boodschap in het NT. Maar het was nog steeds dezelfde hoop op de opstanding, zonder een verschillende bestemming tussen de gelovigen.

De bestemming is voor de goeden ten leven, en voor de kwaden ten oordeel volgens Jezus in Joh. 5:28-29, maar niet een van elkaar verschillende opstanding voor de rechtvaardigen, met twee bestemmingen, de ene voor de hemel en de andere voor de aarde.

Ook Mat. 25:31-46 laat voor de rechtvaardigen slechts één bestemming zien bij de wederkomst en het oordeel, voor de schapen één bestemming (vers 34) en één voor de bokken en satan en zijn demonen een andere bestemming.

Wat jij gelooft en hier plaatst is min of meer ook de leer van de JG, met dit verschil dat er bij de JG slechts 144.000 naar de hemel gaan, en bij de evangelische kijk op de dingen de ganse christelijke gemeente, mede veroorzaakt door de gedachtengang van John Nelson Darby (de stichter van de "Vergadering van Gelovigen" en zijn "leer der bedelingen").

Ik heb echter geen tekstbewijs daarvoor kunnen vinden. Je gelooft in feite nog steeds in een twee klassenleer of twee bestemmingenleer. Niet dat dit nou zo ongewoon is, daar zo ongeveer de gehele evangelische vleugel van de gemeente zoiets gelooft, nl. dat de gemeente iets anders is dan de rest van de voorchristelijke gelovigen en een andere hoop en/of bestemming heeft, iets wat de Hebreeën-brief juist bestrijdt ((Heb. 11:39-40 en context heel Hebr. 11).

Iedere gelovige van alle tijden heeft dezelfde hoop en beloften, nl. die aan "de vaders", de beloften die aan Abraham. Isaak en Jacob en aan Israël zijn gegeven. De gelovigen uit de volken delen in het burgerschap van Israël en in de beloften aan Israël. Het Israël wat eerst onder de knecht/dienaar Mozes stond, kwam bij de komst van Jezus en het nieuwe verbond, onder Jezus Christus te staan (Efeze 2 geheel; Hebr. 3:1-6).

Er is maar één gemeente, één huis van God (opnieuw Hebr. 3:1-6). Deze ene gemeente had eerst het wetsverbond en daarna het nieuwe verbond (Hebr. 12:18-29). Twee verbonden dus waarvan de tweede, het nieuwe verbond, geldt voor allen, ook voor de gelovigen uit de volken. Samen ontvangen zij de vervulling van alle beloften, ook die aan Abraham (Gal. 3:26-29). Zie ook Op. 7 waar de twee groepen gelovigen worden genoemd, nl. die uit Israël (144.000) en die uit de volken. Ze zijn tezamen wat aantal betreft gelijk aan de ontelbare sterren des hemels en als de zandkorrels aan de zeeoever, een grote schare die niemand tellen kan, uit zowel voor-christelijke als uit christelijke tijden.

VAN DE HEMEL AFKOMSTIGE OPSTANDINGSHOOP

We hebben het er nog wel eens over wanneer ik je weer eens ontmoet 😊.

Natuurlijk voor wat mijn gekrabbel en beweringen waard zijn, toch? 😊.

Groetjes,
Elle