

DE OPSTANDING OP DE LAATSTE DAG (DE OORDEELSDAG)

Joh. 5:24 wordt door sommigen gebruikt om aan te tonen dat men door het horen/gehoorzamen van Jezus' woord en door het geloof in degene die Jezus gezonden heeft, overgegaan is vanuit de dood tot het leven.

Echter, om te kunnen horen/gehoorzamen moet men wel letterlijk leven. Het blijkt dus dat het daar over een geestelijke doodstoestand gaat (vers 25) van waaruit men tot geestelijk leven komt, en wel door het geloven in God en in Jezus' woord.

Op grond van het geloof komt men niet in het **veroordelende oordeel**, terwijl men nog wel letterlijk sterft om de één of andere reden (de dood die alle mensen sterven "in Adam", vanwege Adams overtreding, maar tevens het vooruitzicht heeft op eeuwig leven wat in de toekomstige eeuw wordt gegeven volgens Jezus in Marcus 10:30).

Gelovigen komen voor de rechterstoel van Christus maar dat is **geen** oordeel ten dode maar daar wordt duidelijk wat en wie en hoe men tijdens het leven heeft geleefd. Men kan geblakerd, als door vuur heen (2 Kor. 5:10; Rom. 2:12-16; 8:1-2; 14:10; Pred. 12:13-14; 1 Kor. 3:10-15).

Er staat tevens dat ook al is iemand letterlijk gestorven maar in Jezus gelooft, dat hij tot leven zal komen in de opstanding op de laatste dag (de oordeelsdag) en in eeuwigheid niet [de tweede dood = is de eeuwige vernietiging/dood, Openb. 20:11-15] zal sterven (Joh. 11:23-26).

Zelfs als iemand **niet gelooft** in God en Jezus, staat hij op uit de dood op de oordeelsdag, daar **ALLE doden** opstaan op de oordeelsdag (Joh. 5:28-29).

Bij de letterlijke dood houdt men tijdelijk op te bestaan, maar wordt terug in het leven gebracht op de oordeelsdag, en op de oordeelsdag wordt pas besloten, na onderzoek van de boeken, of men eeuwig leven ontvangt of de tweede dood sterft (Op. 20:11-15). Althans zo begrijp ik het.

Maar ieder z'n opvatting natuurlijk in deze zaken 😊.

Groet,
Elle