

OP EEN DAG BESLOOT IK ER MEE TE STOPPEN

Dag allemaal,

Voor wat het voor deze en gene waard is

Ik ben geabonneerd op een dagelijkse aanmoediging of bespreking van het één of ander punt in het leven en kreeg vanmorgen het onderstaande toegestuurd:

OP EEN DAG BESLOOT IK ER MEE TE STOPPEN.

IK GAF ALLES OP, MIJN WERK, MIJN RELATIE, MIJN GEESTELIJKE LEVEN.

IK WILDE STOPPEN MET LEVEN.

IK GING NAAR HET BOS OM NOG EEN LAATSTE GESPREK MET GOD TE HEBBEN.

'GOD,' ZEI IK, 'KUNT U ME EEN GOEDE REDEN GEVEN WAAROM IK ER NIET MEE ZOU STOPPEN?'

ZIJN ANTWOORD VERRASTE ME. KIJK EENS OM JE HEEN, ANTWOORDDE HIJ.

ZIE JE DE VAREN EN DE BAMBOE?' JA, ANTWOORDDE IK.

TOEN IK DE ZADEN VAN DE VAREN EN DE BAMBOE PLANTTE, ZORGDE IK HEEL GOED VOOR HEN. IK GAF HEN LICHT. IK GAF HEN WATER.

DE VAREN KWAM SNEL UIT DE AARDE OP. ZIJN PRACHTIG GROEN BEDEKTE DE HELE GROND.

TOCH KWAM ER NIETS UIT HET BAMBOE ZAAD. MAAR IK GAF DE BAMBOE NIET OP.

IN HET TWEEDE JAAR WERD DE VAREN NOG HELDERDER EN OVERVLOEDIGER.

EN WEER KWAM ER NIETS UIT HET BAMBOEZAAD.

MAAR IK GAF DE BAMBOE NIET OP.

HIJ ZEI: IN HET DERDE JAAR KWAM ER NOG STEEDS NIETS UIT DE BAMBOE.

MAAR IK GAF HET NIET OP.

OOK IN HET VIERDE JAAR, WAS ER NOG NIETS UIT HET BAMBOEZAAD VOORTGEKOMEN.

MAAR IK GAF HET NIET OP.

HIJ SPRAK: DOCH IN HET VIJFDE JAAR KWAM ER EEN HEEL KLEINE SCHEUT UIT DE AARDE.

VERGELEKEN MET DE VAREN LEEK HET ZEER KLEIN EN VAN GEEN BETEKENIS.

MAAR NA SLECHTS 6 MAANDEN WAS DE BAMBOE TOT WEL 3 METER HOOG GEGROEID.

HIJ HAD AL DIE VIJF JAREN NODIG OM TE WORTELEN.

DEZE WORTELS MAAKTE HEM STERK EN GAF HEM WAT HIJ NODIG HAD OM TE OVERLEVEN.

IK ZOU NOOIT IETS OF IEMAND VAN MIJN SCHEPPING VRAGEN OM IETS TE DOEN WAT HIJ/ZIJ NIET AAN KAN.

HIJ SPRAK TEGEN MIJ. WEET JE MIJN KIND, AL DIE TIJD DAT JE HEBT

OP EEN DAG BESLOOT IK ER MEE TE STOPPEN

GEWORSTELD, HEB JE IN FEITE STERKE WORTELS GEKREGEN. ZOALS IK DE BAMBOE NIET OPGEEF ZO ZAL IK JOU NIET OPGEVEN.
VERGELIJK JEZELF NIET MET EEN ANDER

HIJ SPRAK: DE BAMBOE HAD EEN HEEL ANDERE BEDOELING DAN DE VAREN EN TOCH MAKEN ZE BEIDEN HET BOS PRACHTIG! JOUW TIJD ZAL KOMEN, SPRAK GOD TEGEN ME. JE ZULT HOGER GROEIEN.
HOE HOOG ZAL IK GROEIEN? VROEG IK. HOE HOOG DENK JE DAT DE BAMBOE WORDT? VROEG HIJ TERUG.
ZO HOOG ALS MAAR MOGELIJK IS? VROEG IK. JA ANTWOORDDE HIJ.
GEEF MIJ DE EER DAT JE ZO HOOG ZULT GROEIEN ALS MOGELIJK IS.

BETREUR GEEN ENKELE DAG VAN JE LEVEN.
GOEDE DAGEN GEVEN JE GELUK,
SLECHTE DAGEN GEVEN JE ERVARINGEN,
BEIDEN ZIJN ESSENTIEEL VOOR JE LEVEN.
GA GEWOON DOOR.

GELUK HOUDT JE LIEFLIJK,
BEPROEVINGEN HOUDEN JE STERK,
VERDRIET HOUDT JE MENSELIJK,
MISLUKKINGEN HOUDEN JE NEDERIG,
SUCCES HOUDT JE BRANDEND.
MAAR ALLEEN GOD HOUDT JE GAANDE!

GOD IS TE WIJS OM ZICH TE VERGISSEN.
GOD IS TE GOED OM ONAARDIG TE ZIJN.

DUS WANNEER JE HET NIET MEER BEGRIJPT.
WANNEER JE ZIJN PLAN NIET ZIET.
WANNEER JE ZIJN HAND NIET KUNT ONTDEKKEN.

HEB DAN GELOOF EN VERTROUW ZIJN HART.....1 COR. 10: 13

In de bijbel wordt er over groei van een gelovige gesproken, en wordt er zowel over zuigelingen als over "nog vleeselijk" zijn als over rijpheid en volwassenheid gesproken. De oorzaken en gevolgen daarvan worden ook aangeduid.

Ik heb wel wat aan dat stuk, hoewel ik niet in de situatie zit van de mens die in het stukje wordt opgevoerd, althans dat denk ik.

Daarnaast geloof ik dat ieder, mijzelf inbegrepen, op dit bord groeistuipe heeft in het geloofsleven en/of in het leven van alle dag van mensen die niets met geloof (meer) hebben.

OP EEN DAG BESLOOT IK ER MEE TE STOPPEN

Het groeien naar Gods beeld en gelijkenis is ook een proces waarin men naast groeien ook af en toe terugslag in die groei kan hebben, en dat is niet omdat God zich terugtrekt doch omdat een gelovige zich op andere paden begeeft.

Wat oordelen betreft (ik heb het dus niet over VERoordelen, want dat is het werk wat aan Jezus is gegeven), wat in feite hetzelfde is als kritiek uiten/leveren, het zou goed zijn te beseffen dat er gewoon zaken zijn die kritiek behoeven, niet om daarmee te VERoordelen, maar om wakker te schudden en te laten zien waar de schoen wringt.

God vergist zich naar mijn mening niet, en doet alles met een goede intentie, terwijl er tijd aan ieder wordt gegeven om tot zichzelf te komen in de meeste gevallen. Maar ik geloof ook dat God het recht heeft om na verloop van tijd in te grijpen en een keer te brengen in situaties wanneer dat nodig wordt.

Ik weet wel dat dit door niet- en/of niet meer gelovigen danig wordt betwist. Daar God naar mijn mening echter soeverein is en aangezien het om zijn schepping gaat, geloof ik dat hij het recht heeft om te oordelen (kritiek te leveren tot correctie) en zijn gegeven levenskracht in te trekken na tijd tot bezinning te hebben gegeven.

Ieder predikt hier zijn of haar opvatting van/over vrijheid en waarheid, en het staat een ieder vrij dat te prediken, al raakt dat in de opvatting van bepaalde anderen weer kant noch wal, en visa versa.

Men bekritiseert God op dit bord vanwege opvattingen die door bepaalde gelovigen wordt geschreven op dit bord op grond van wat die gelovige meent te lezen in de bijbel of anderszins, en opnieuw visa versa doordat men zich aangesproken voelt of zelfs aangevallen voelt door het geschrevene van een mede boarder of zelfs door de inhoud van de bijbel zelf waarin die gelovige gelooft.

Daarover kan hier en overal elders tot aan St. Juttemis gepraat en gekissebist worden zowel als een manier om de tijd door te komen, zelfs tot vermaak en directe beledigingen en het neerhalen van de intentie van mensen, tot aan karaktermoord aan toe, alsook tot nadenken stemmende woorden voor deze en gene, met het doel om door dialoog tot bepaalde conclusies te komen, niet dat het altijd tot een evenwichtig oordeel/inzicht leidt.

Veel niet-gelovigen geloven zelfs niet in een Schepper omdat het zo'n zootje is in de wereld/schepping. Als er een God bestaat, zo zeggen zij, dan zou het anders zijn, beter en rechtvaardiger. Maar ALS God in het verleden soms ingrijpt, dan hebben ze weer commentaar op de wijze waarop God dat dan volgens de bijbel heeft of zou hebben gedaan. En bovendien is het vaak ook nog zo dat slechts bij een ander moet worden ingegrepen en niet bij een commentaar leverende persoon zelf, want dan is God weer verkeerd bezig naar zijn mening. M.a.w. God doet het nooit goed.

OP EEN DAG BESLOOT IK ER MEE TE STOPPEN

Als hij niet ingrijpt is het niet goed en als hij wel ingrijpt is het ook weer niet goed en daarnaast wil iedere niet gelovige (en zelfs ook gelovigen hebben soms/vaak zo'n gedachte of houding) z'n eigen vrijheid en maatstaven kunnen beleven zonder rekening te hoeven te houden met de vrijheid en de maatstaven van de ander (generaliserend gesproken).

Zo maar wat door elkaar geschreven, en misschien wel onsamenhangende of niet doordachte gedachten die bij me opkwamen bij het lezen van jou bericht, gedachten die ook weer door sommigen kunnen worden geridiculiseerd 😊 😊.

Groet,
Elle
