

IN HET VLEES DENKEN OF IN DE GEEST

Dag Aardbewoner,

De JG hebben het steeds over de vrucht van de geest "aankweken". De vrucht, anders gezegd het product of de uitwerking die het werk van Gods geest heeft op een christen, kan volgens mij niet "aangekweekt" worden door eigen inspanning. Of heb ik dat mis?

Is dat "aankweken" niet eerder een eigen werk bij de JG, terwijl God het product van de geest, b.v. o.a. liefde, "uitstort" in iemands hart omdat iemand die tot geloof komt ook de geest ontvangt (Efeze 1:13-14), iets wat de JG slechts voor de "gezalfde klasse" hebben voorbehouden (Rom. 5:5)?

Zo maar een vraagje 😊.

Hoewel, het is ook zo volgens Paulus in Gal. 5:16 dat "als je door de geest wandelt, je dan niet voldoet aan het begeren van het vlees" (Telosvertaling). Ook moet men zich "door de geest laten leiden", anders gezegd "de geesteswerking toelaten in het leven" (Gal. 5:18). "Vlees" is hierbij niet specifiek slechts het seksgebeuren (zoiets kan gedacht worden), maar de werken van het vlees, wat meer omvat, nl. naast hoererij, onreinheid, losbandigheid ook afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke (Gal. 5:19-21). Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen en dus ook niet de vrucht van de geest "aankweken" (Rom. 8:6-8).

Het is ook mogelijk "de geest te bedroeven" of tegen te staan in de werking van de kracht van de geest, waarbij men als gelovend mens en de geest ontvangen hebbende, tegen de werking van de geest ingaat in woord of in daad.

Mijn 2 centen 😊.

Groetjes,
Elle

Dag Aardbewoner,

Is het ontvangen van Gods geest op het moment dat een mens berouw heeft van zijn leven zonder God en tot geloof komt en als gevolg daarvan zich aan God overgeeft via Christus, en zich laat dopen een verdienste?

IN HET VLEES DENKEN OF IN DE GEEST

Of ben ik nu aan het muggenziften 😊 ? Dat kan ook 😬 😊.

Groetjes,
Elle

Dag Aardbewoner,

Geloof je dan dat God de ene mens maakt tot een vijand van hem en een ander mens tot een vriend van hem? Of beslist God via Jezus pas bij het oordeel wie bij hem hoort en wie niet?

Hoe bakt God het ene vat tot een eervol doel en het andere vat tot een oneervol doel? Is dat dan al bij de geboorte of bij de conceptie? Kan een mens dan niets veranderen aan zijn "lot" als God beschikt dat men een vat tot oneer is?

Dan zou er namelijk een voorbeschikking of predestinatie bestaan ten aanzien van ieder mens en is er GEEN vrije wil. Dan is het zoals sommigen uitleggen dat je door God bestemd wordt tot een gelovige of tot een ongelovige al bij de geboorte.

Óf is het zo dat God door zijn liefde **iedereen** probeert te trekken maar dat niet iedereen die liefde wil en daarmee dan op het eind van z'n leven een oneervol vat blijkt te zijn?

Groetjes,
Elle

Het is mij bekend dat het heel eenvoudig is, althans voor degenen die er voor open staan. Maar toen Jezus dat zei was de Geest nog niet uitgestort. Dat zou pas met Pinksteren gebeuren als vervulling van de profetie van Joël 2:28-29, in het laatst der dagen van de Joodse natie in de 1e eeuw, voordat de stad en tempel zouden worden verwoest en de joden óf gedood, óf als slaaf werden weggevoerd, maar nadat Jezus was gestorven, opgewekt en ten hemel was gevaren.

Maar inderdaad, bij sommigen van de Joden was er al de werking van de Geest, b.v. bij Simeon die profeteerde over Jezus bij zijn besnijdenis (Lucas 2:25-35).

Later, met Pinksteren zou Gods Geest op alle gelovigen worden "uitgestort" of gegeven, en dat staat in Hand. 2:14-40 waarin Petrus tot het volk predikt vanwege het ontvangen van de Geest en dat deze Geest is voor ieder die de naam des Heren aanroept. Maar dát is jou ook allemaal al lang bekend 😊.

IN HET VLEES DENKEN OF IN DE GEEST

Wilm, ik geloof ook niet in een drie-eenheid, maar dat er kracht uitgaat van de Geest van God (o.a. Rom. 15:13, 18-19, dus niet dat de Geest van God Gods werkzame kracht is zoals de JG o.a. verklaren).

De werking van de Geest van God en de werking van de geest van mensen wordt met elkaar vergeleken door Paulus in 1 Kor. 2:10-13. Er gaat veel van Gods geest uit.

En ook de geest van een mens kan veel veroorzaken ten goede of ten kwade, al naar gelang of de geest van een mens ten goede of ten kwade werkt in de omgang met anderen.

Vriendelijke groet,
Elle

Ik maak verschil tussen het "met de geest vervuld zijn op een bepaald moment" terwijl de geest nog niet aan alle gelovigen was gegeven (Joh. 7:37-39), en "de geest permanent ontvangen", de "inwonende geest" dus met Pinksteren.

Voorbeelden van "met de geest vervuld zijn" vóór de uitstorting van de heilige geest aan alle gelovigen zien we o.a. bij Elizabeth, Zacharias en Simeon.

Daar gaan we verder maar niet over delibereren 😊.

Vriendelijke groet,
Elle

In 1 Kor. 15 spreekt Paulus over twee lichamen van een mens, de 1e is het lichaam wat men nu heeft, een lichaam geregeerd door het leven wat in stand wordt gehouden door bloed waarin de ziel of het leven zich bevindt.

Het 2e lichaam waar Paulus het over heeft is hetzelfde lichaam, maar met een andere krachtbron dan het bloed wat door de aderen in het vlees stroomt en zuurstof overal heenvoert waardoor het lichaam in leven blijft.

Het 2e lichaam is daarvan niet meer afhankelijk daar het door geesteskracht van God wordt beheerst. Paulus zegt ook dat "vlees en bloed", met andere woorden zoals we nu leven met een natuurlijke bron als krachtbron, het koningschap wat God hen geeft, niet kunnen beërven, niet kunnen behappen. Daar is nl. meer voor nodig, nl. de kracht van Gods geest die het lichaam een onvernietigbaar

IN HET VLEES DENKEN OF IN DE GEEST

leven geeft, net als wat Hebr. 7:16 zegt over het leven wat Jezus heeft ontvangen. Jezus leeft vanuit de kracht van een onvernietigbaar leven wat God hem heeft gegeven bij zijn opstanding. Dat betekent onsterfelijkheid en onvergankelijkheid en een leven/levenskracht en een lichaam wat niet verwelkt zoals bloemen verwelken. Het is niet een geestenlichaam zoals de engelen hebben. In Jezus woont permanent de volheid van de godheid in lichamelijke vorm, wat wil zeggen de goddelijke hoedanigheden, abstracte dingen die van goddelijke oorsprong zijn, door God gegeven zijn. God heeft in absolute zin onsterfelijkheid, maar hij kan het geven en geeft het ook aan de rechtvaardigen volgens de bijbel.

Althans zo begrijp ik het uit de bijbel 😊.

Groetjes,
Elle