

ELKE OCHTEND ALS IK DAG DIENST HEB

Goedemorgen Elle,

Ik werk om de week in de nacht.

Ik praat dan vaak met een chauffeur die tussen Utrecht en Groningen rijdt. Vlak voor hij terug gaat naar Groningen dan drink ik een bakkie met hem. En dan moet ik altijd aan je denken 😊

In de vroege ochtend als ik dag dienst heb (oneven weken) lees ik tegenwoordig wat ik van jou op mijn website heb staan.

Ik houd ervan als dingen logisch klinken en kwartjes vallen.

Ik weet niet wie die site bezoeken.

Maar zelf heb ik er veel aan.

Ik mis niks en houd je berichten in de gaten.

Meestal laat ik een topic met rust net zolang tot jij niet meer reageert en dan maak ik een pdf bestand.

Je broeder in Christus Rijk

Dag Rijk,



Ouwe nachtbraker . Dank voor je mailtje.
Kennelijk leeft hetgeen ik soms schrijf, dus toch wel bij bepaalde christenen.
Iemand stuurde mij een link naar de Institutie van Calvijn. Hieronder mijn antwoord:

=====

Dank voor de linken. De Institutie van Calvijn is wat inhoud betreft min of meer aan mij bekend. De door jou gegeven link met als inhoud de drie-eenheid heb ik in het verleden overdacht, niet zozeer via de Institutie, maar uit bijbel-naslag werken die over de drie-eenheid gaan.

Het wordt alles zo ingewikkeld gemaakt, terwijl Paulus en ook Jezus zeggen dat de ene en enige God, de monotheos, niemand anders dan God de Vader is. De monotheos bestaat niet uit drie personen die één van wezen zijn, doch wordt aangeduid als zijnde de Vader van Jezus. Maar ik denk dat men liever de weg van de concilies en de geloofsbelijdenissen

ELKE OCHTEND ALS IK DAG DIENST HEB

neemt, samen met alle rituelen en "heilige" plaatsen dan gewoon de eenvoudige uitspraken in de bijbel, waarbij Jezus zegt dat men slechts God in geest en in waarheid moet aanbidden, en niet op joodse wijze zoals dat in Jeruzalem gebeurde met de tempelrituelen en speciale kleding en wierrook en offers, enz. Ook moest men niet op Samaritaanse wijze op een berg God aanbidden.

Als men zou erkennen dat slechts de Vader in absolute en unieke zin God is zoals Paulus en Jezus zeggen, dan valt het fundament weg onder hun kerken en instituties die verlangen dat men slechts op de manier van de geloofsbelijdenissen en voorschriften van de kerk God mag aanbidden. Ik las gisteren zelfs ergens dat de RKK nu (maar vroeger ook al) zegt BOVEN de bijbel te staan met hun tradities met al de manieren en aanwijzingen waarop men God of de heiligen moet vereren/aanbidden/kussen.

Een voorbeeld van het geschrevene dat "het manna uit de hemel kwam", en dat vergelijken met "dat Jezus uit de hemel kwam" laat zien dat het dezelfde uitdrukking is. Kwam het manna echter letterlijk bij God in de hemel vandaan, óf werd het door God verschaft, een overdrachtelijk "uit de hemel komen" dus, is dan de vraag. Zo geloof ik dat Jezus ook "uit de hemel bij God vandaan kwam", maar niet letterlijk, doch dat God de veroorzaker was van de bevruchting van Maria, en dat hij pas door God bij zijn doop en zalving werd gezonden en niet eerder. Jezus wordt ook "apostel" oftewel "uitgezondene" genoemd in Hebr. 3.

Zo veroorzaakte God ook dat het manna ontstond op een bepaalde manier. Het werd in de woestijn aan de joden verschaft door God, en dus kwam het "overdrachtelijk" uit de hemel waar God was, en niet letterlijk. Zo ook met Jezus' conceptie in Maria. Heilige geest en kracht van de Allerhoogste "kwam over" Maria. Het was een goddelijk ingrijpen, en in die zin "kwam" Jezus uit de hemel naar mijn mening. Jezus wordt de tweede en laatste Adam genoemd. Hoe kan een mens nou samen met God en met de geest van God (de intelligentie of persoonlijkheid van God de Vader waaruit kracht voortkomt als God dat wil) een drie-eenheid van "personen" in de godheid (ook nog eens een woord met een abstracte betekenis) vormen?

Bij drie personen horen drie geesten, d.w.z. drie intelligenties of persoonlijkheden, net als drie mensen dat elk afzonderlijk hebben. Men heeft er van alles aan gedaan om toch maar een drie-eenheid te maken van drie personen die "van hetzelfde of van gelijke wezen" (homo-ousius of homoi-ousius) zijn en alle drie van eeuwigheid tot eeuwigheid zouden moeten hebben bestaan. Dit terwijl alles volgens Paulus "uit" God de Vader komt.

Mijn gedachten voor wat ze waard zijn natuurlijk

=====

ELKE OCHTEND ALS IK DAG DIENST HEB

Dank je dat je alles opslaat voor nader gebruik wanneer dat nodig mocht zijn.

Hierbij ook nog een video van Eric Wilson, een ex-ouderling, die spreekt over bepaalde tegenwerpingen die de JG maken als ze met andere gedachten worden geconfronteerd.

Misschien ken je deze video wel.

Deze is Nederlands ondertiteld. Ik vind het een goede uiteenzetting met antwoorden.

Een broederlijke groet, Elle

Identificeren van de ware aanbidding, deel 1: Wat is afval ?

<https://youtu.be/Hkytr-iGL1w>

Identificeren van de ware aanbidding, deel 1: Heeft Jehovah altijd een organisatie gehad?

<https://youtu.be/r3kLWgYC-X0>

The Nature of God's Son: Is Jesus the Archangel Michael?

<https://youtu.be/gVvdZdPeyRU>