

DE 144:000 EN DE ANDERE SCHAPEN

Dag Faith,

Hartelijk welkom op dit DB!

Ik geloof dat de 144.000 een symbolisch getal is waarmee alle in Jezus gelovende Israëlieten worden aangeduid, anders gezegd een bepaald getal om een onbepaalde hoeveelheid aan te duiden. In het visioen van Openb. 14:1-5 wordt dat o.a. gezegd, nl. dat deze 144.000 het Lam volgen. Vergeleken met Openb. 7:1-8 komt dat aardig in de buurt 😊.

Groetjes,
Elle

Met de doop en de uitstorting van de geest op Jezus en daarbij de verklaring van God dat Jezus zijn geliefde Zoon was, naast het sluiten van het Nieuwe Verbond op de avond van het Pascha-feest en tevens de uitstorting van heilige geest met Pinksteren kwam het in Jezus gelovende deel van de 12 stammen in een nieuwe verhouding met God via Jezus te staan. Jezus werd hun koning (Joh. 1:50) en zij werden onderdanen (Hebr. 3:1-6) zowel als een nieuwe heilige (afgezonderde) natie met een geestelijke tempel waar allen koninklijke priesters werden vanwege de belofte aan Israël in Exod. 19:5-6, aangehaald in 1 Petr. 2:4-10 die ook gericht was aan gelovigen in Christus uit de volkeren, zie ook Efeze 2:11-22 en Rom. 2:25-29. Alle gelovigen in Jezus vormen een koninklijk priesterschap en hebben als doel de deugden van God te vertellen die hen uit de duisternis tot het licht heeft getrokken. Door de besnijding van het hart door geest (Kol. 2:11-15) werden beide groepen pas ware Israëlieten en gelovigen uit de volken in Jezus deelden in de beloften aan het in Christus gelovende overblijfsel van Israël (Rom. 11:1-7).

Groetjes,
Elle
