

*HET SYMBOOL VAN HET LEVEN  
VERSUS  
HET LEVEN ZELF*

PERSOONLIJK ZOU IK NIET OM ALLE  
AKKEFIETJES BLOED NEMEN,  
MAAR ALS PUNTJE BIJ PAALTJE KOMT IS HET  
LEVEN HEILIGER DAN BLOED.

VOORBEELD:

DE TOONBRODEN IN HET HEILIGE DEEL VAN  
DE TABERNAKEL WAREN NIET OM TE ETEN  
VOOR IEDEREEN.

BIJ HONGER GING DAVID ECHTER DE  
TABERNAKEL IN EN AT MET ZIJN MANNEN  
VAN DE TOONBRODEN VANWEGE DE  
HONGER EN DE HEILIGHEID VAN HET LEVEN  
BÓVEN HET GEBOD OM ER NIET VAN TE  
ETEN.

BIJ DE GETUIGEN IS HET BLOED HEILIGER  
DAN EEN MENSENLEVEN,  
MET ANDERE WOORDEN,  
HET SYMBOOL VAN HET LEVEN  
IS BIJ DE GETUIGEN BELANGRIJKER  
DAN HET LEVEN ZELF.

ELLE WILTJER