

ALVERZOENING

Dag Pucka,

Kol. 1:20 gaat over het feit dat de aarde met de hemel, en de hemel met de aarde wordt verzoend door de dood van Jezus, anders gezegd, de mensen zijn met God verzoend en God met de mensen door het offer van Jezus. In vers 23 staat echter al voor de gelovigen daarin al de voorwaarde dat men wél gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat ook de mensen in Kolosse hadden gehoord en dat verder nog verkondigd werd in de ganse schepping onder de hemel en waarvan Paulus een dienaar was geworden.

Dus zijn er voorwaarden verbonden aan die verzoening, en gaat het slechts over het feit dat mensen "in principe" allemaal verzoend zijn, doch men moet verklaren het eens te zijn met die verzoening door het offer wat die verzoening bracht, te aanvaarden en erin te geloven en dat geloof ook steeds te blijven tonen door geloofswerken die dus uit het geloof voortspruiten (Efeze 2:10 en Jacobus 2:14-26).

"De ganse schepping" is in dit verband een algemeen bekend stijlfiguur die veel vaker, ook in onze tijd, wordt gebruikt, b.v. "de gehele stad liep uit om de koning te kunnen zien", terwijl dat in feite niet zo is en dat er slechts een bepaalde groep mensen in persoon naar de intocht van de koning is gaan kijken.

Het was in Paulus' tijd slechts de toenmalig bekende wereld en dan was het ook nog zo dat lang niet iedereen in persoon het evangelie hoorde uitspreken door Paulus in persoon. Waarom is Jezus nog niet gekomen voor de wereld? Omdat God wil dat er overal wordt gepredikt, geproclameerd, voordat het zover is dat de wederkomst plaatsvindt (2 Petr. 3:9).

Wat mij betreft mag ieder mens verzoend en gered worden. Maar waarom moet iemand verzoend en op grond daarvan gered worden? Wat zegt 2 Kor. 3:1-18 en 5:11-21 daarover? Degene die niet verzoend wil worden en die verzoening afwijst door er niet in te geloven, wordt in feite dan ook niet verzoend en blijft sterfelijk en gaat uiteindelijk dood voor altijd omdat hij niet is verzoend.

Als in Hebr. 1:1 tot 2:18 staat dat echt alles aan de mens Jezus onderworpen (onderworpen worden is wat anders dan verzoend worden!) zal worden, dan betekent dat volgens wat ik daar lees niet dat daarbij ook de verzoening voor iedereen geldt, of men nou wel of niet wil. Jezus regeert tussen de 1e komst en de 2e komst te midden van zijn vijanden.

De laatste vijand, de dood, zou dan ook verzoend moeten worden door het offer van Jezus en zich weer kunnen laten gelden na zijn verzoening?

Wie en wat wordt in de "2e dood" geworpen, en is daar ontsnapping uit mogelijk

ALVERZOENING

en wordt men in de "2e dood" verzoend? Waardoor dan? Zie Op. 20:7-15.

Jezus staat slechts "Abrahams zaad" bij of ontfermt zich slechts over Abrahams zaad (Hebr. 2:16), maar degenen die NIET Abrahams zaad zijn, b.v. de engelen die zich van God hebben afgekeerd, daarover ontfermt hij zich niet. Jezus is slechts ten behoeve van de mensheid gestorven, niet ook nog ten behoeve van alle engelen (2 Petr. 2:4, 9).

Welke persoon of welke God staat dan volgens jou WEL degenen bij die NIET Abrahams zaad zijn? Wie is Abrahams zaad en hoe wordt men Abrahams zaad (Gal. 3:1 - 4:7)?

Voor wat het waard is.... 😊

Groetjes,
Elle