

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Dag allemaal,

Hoe zien de leden van het "Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen", anders gezegd "De Slaaf", bestaande uit 8 mannen tegenwoordig de al aanwezig zijnde toekomst?

Met het verbieden van de JG in Rusland zijn Gog en Magog in de persoon van Rusland het "Sieraadland" al binnengevallen en is er dus een begin gemaakt met het binnengevallen van de geliefde stad en de legerplaats der heiligen. De aanval van Gog en Magog zou dus al zijn begonnen...

Een video laat dat zien, jammer genoeg in het Engels.

Het is een video van iemand die de leer van de JG onderzoekt, van febr. 2019.



<https://youtu.be/b1YclGNe4Hk>

P.S. De "Slaaf" gelooft echter in twee aanvallen van Gog en Magog, eentje vóór en eentje ná het zogenoemde "duizend jarige rijk".

Groetjes,
Elle

Dag Lambert,

Bij de aanval van Gog en Magog wordt de satan/tegenstrever vernietigd in de 2e

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

dood volgens Op. 20:7-10 en volgt daarna het oordeel in de verzen 11-15. Dat oordeel is naar mijn mening hetzelfde oordeel als dat wat o.a. in Mat. 25:31-46 en in 1 Kor. 15:23-28 staat. Alle volken en ook de gelovigen staan voor de troon (2 Kor. 5:10).

Satan moet dan lang voor die tijd gebonden zijn EN na de tijd van gebondenheid weer losgelaten zijn om Gog en Magog te verleiden om het volk van God aan te vallen vóór het zogenoemde duizendjarige rijk waarbij hij vernietigd wordt en niet opnieuw gebonden om na de 1000 jaar zich weer te manifesteren zoals de tekstuitleggers van de JG beweren door te zeggen dat Gog en Magog TWEE KEER zal aanvallen, de ene keer vóór de 1000 jaar en de tweede keer er na....

Hoe kan satan dan na de 1000 jaar zich opnieuw manifesteren met een Gog van Magog wat samen met de satan vernietigd wordt vóór het oordeel wat in Op. 20:11-15 staat?....

In de sovjetunie en de vazallen waren de JG al eerder lange tijd verboden en zaten in gevangenissen en werkkampen zoals de Goelag en anderen. Dus hoe komen ze nu dan ineens weer op het idee dat de koning van het noorden (toen de sovjetunie en nu Rusland met bepaalde vazallen), nu weer opnieuw de koning van het Noorden zou zijn

Ik geloof dat die hele koning van het noorden en zuiden toestanden, met alle beesten en het metalen beeld uit Daniël 2 en 7 slechts te maken had met het Israël wat als volk en land onder de wet van Mozes stond.

Noorden en zuiden had te maken met of een koning of rijk zich ten noorden of ten zuiden van het land en volk Israël bevond. Het was een geografisch gegeven. Sinds Israël niet meer als geheel het volk van God is, maar slechts dat gedeelte van het volk wat Jezus aannam en aanneemt als koning-hogepriester en als Heer, kan men niet meer spreken over noord en zuid koningen. De volken aan de vier hoeken der aarde worden verleid en vormen Gog en Magog, en niet slechts Rusland als koning van het Noorden. Maar ja, de JG hebben daar wat op gevonden en zien daarin o.a. de Verenigde Naties met het hoofdkwartier in de stad New York.

Het Godsvolk bevindt zich overal ter wereld en niet slechts in het tegenwoordige land Israël, hoewel er zich daar ook leden van "de heilige nieuwe natie" bevinden in de joodse gelovigen in Christus (Gal. 3:26-29; Efeze 2:11-22; Rom. 11:1-10).

"De tegenwoordige tijd" in Rom. 11:5 is in de 1e eeuw, in de tijd dat Paulus Romeinen schrijft en BIJ dat gelovige joodse overblijfsel in de 1e eeuw worden in de loop der tijden tot aan de toekomstige wederkomst de gelovigen uit de overige volken gevoegd zoals Efeze 2:11-22 dan ook zegt.

Voor wat het waard is....

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Groetjes,
Elle

Dag RAM,

Jezus regeert te midden van zijn vijanden en heeft naar mijn mening de hemel al lang gezuiverd van satan en zijn demonen. Ze zijn naar mijn mening na de hemelvaart en troonsbestijging van Jezus door Michaël de aartsengel naar de aarde en omgeving daarvan geworpen (Openb. 12:7-12).

In het universum zijn naar mijn mening geen andere planeten dan de aarde door God gereed gemaakt ter bewoning van mensen.

Op en in de omgeving van de aarde wordt naar mijn mening de strijd tussen Jezus en zijn engelen en satan en zijn engelen beslecht. Een gedeelte van satans engelen zijn al in gevangenschap gebracht volgens 2 Petr. 2:4 en Judas vers 6.

Vervolgens moet ergens kort na de ineenstorting van het Romeinse rijk (het beest en de valse profeet) satan gebonden zijn zodat de mensen aan zichzelf werden overgelaten en konden tonen wat en hoe zij waren en handelden, om na een bepaalde tijd (Openb. 20:1-3) weer door de losgelaten satan vlak voor de toekomstige wederkomst de volken der aarde, Gog en Magog, te misleiden de gelovigen aan te vallen, waarbij Gog en Magog worden vernietigd en satan in de tweede dood wordt geworpen volgens Op. 20:7-10 waarna het oordeel in al z'n hevigheid een aanvang neemt naar mijn mening.

Voor wat het waard is...

Groetjes,
Elle

Dag RAM,

Ik wil eerst even één punt benadrukken, nl. dat het naar mijn mening geen "wee" was zoals de weeën nr. 1-7 in Openbaring, doch dat satan zelf die wee was voor de aardbewoners. Dat hij wist dat hij nog maar een korte tijd had (Op. 12:12), daarvan geloof ik dat dit niet de korte tijd was die in Op. 20:3 staat, waarbij hij na zijn binding wordt losgelaten voor een korte tijd.

Hij beseftte dat hij, na uit de hemel geworpen te zijn, slechts een korte tijd had totdat hij gebonden zou worden voor een symbolische periode van 1000 jaar.

Die binding kan kennelijk pas na de vernietiging van de Romeinse wereldmacht zijn gebeurd, daar satan nog macht had in het Romeinse rijk en in de wereld

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

totdat dat rijk verwerd vernietigd door weer andere volken, zie mijn bericht aan Lambert.

<https://members.boardhost.com/getuigen/msg/1574470673.html>

Ik geloof dat satan is gebonden om de volken een bepaalde tijd lang niet zo kunnen misleiden (Op. 20:1-3) en dat de volken dus aan hun lot werden overgelaten en konden (laten) zien wat zij waren zónder door satan te worden misleidt gedurende de tijd van de binding van de satan. Een andere reden zou ik op dit moment niet aan kunnen dragen.

Zoals je misschien weet geloof ik dat Armageddon en de verwoesting van Babylon de Grote in de verwoesting van Jeruzalem in 70 GT hun vervulling hadden. Slechts de aanval van Gog en Magog onder leiding van satan die in Op. 20:7-10 staat, is blijkbaar nog toekomst.

Lees Op. 20:1-3 en daarna 7-10.

En dan pas Op. 20:4 en 6 en gelijk daarop Op. 20:11-15, dan merk je dat deze twee gedeelten NA elkaar komen, nl. eerst de binding en na een tijd de loslating van de duivel waarbij hij samen met Gog en Magog wordt vernietigd bij de aanval op de geliefde stad, het nieuwe Jeruzalem.

Daarop komt Jezus terug voor het oordeel, gezien Op. 20:4 spreekt over de oordeelstronen met degenen die daarop plaats nemen. De personen die het oordeel uitspreken zijn de gelovigen volgens b.v. Paulus in 1 Kor. 6:2-3 en andere teksten.

Vandaar dat de gelovigen iets eerder opstaan (de 1e opstanding in Op. 20:6) dan de ongelovigen, maar wel binnen de laatste dag, ook oordeelsdag genoemd.

Op. 20:5 is een tussenvoegsel en in strijd met wat Jezus zegt in het evangelie van Johannes over de laatste dag waarin zowel de gelovigen als de ongelovigen opgewekt en geoordeeld worden, kennelijk de oordeelsdag die een bepaalde tijd duurt om het oordeel aan alle volken, de levenden en de doden, uit te spreken. De onrechtvaardigen worden niet NA de oordeelsdag (de symbolische 1000 jaar van Op. 20:4 en 6), maar OP de oordeelsdag geoordeeld volgens Jezus in het evangelie van Johannes, nl. op de laatste dag, de dag van de opstanding (Joh. 12:48).

De beantwoording van de rest van je bericht volgt later 😊.

Voor wat het waard is....

Hartelijke groet,
Elle

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Dag Lambert,

Ik zie dat toch anders 😊. God heeft geregeld andere machten gebruikt om zijn wil ten uitvoer te brengen. Hij is zelf nooit naar beneden gekomen om persoonlijk b.v. de Israëlieten te straffen, maar deed dat door de macht Babylon.

Zo geloof ik ook dat Jezus niet persoonlijk naar beneden kwam om persoonlijk Jeruzalem te verwoesten in 70 GT, maar hij gebruikte daarvoor de Romeinen. En wat de Romeinse wereldmacht betreft, die ging o.a. ten onder door de voortdurende aanvallen door de barbaren. Jij kunt dat anders zien, maar zo zie ik het. Ja, ik ben nu eenmaal een wat eigenwijs manneke 😊.



Wat betreft de 1000 jaren van satan dat hij gebonden is en daarna weer losgelaten wordt, ik geloof dat de 1000 jaren van hem, en ook van het oordeel in Op. 20:4 en 6, volledig uiteengezet in Op. 20:11-15, symbolische tijden zijn, net als dat de 144.000 voor mij ook een symbolisch getal is. Ze duiden een volheid aan naar mijn mening, ook gezien dat Op. 1:1 het in de grondtekst heeft over "in tekenen", zie de Naardense bijbel en de grondtekst.

Met de toekomstige wederkomst is het definitieve laatste oordeel naar mijn mening, waarbij de laatste vijand de dood wordt geworpen in de tweede dood (Op. 20:11-15; 1 Kor. 15:23-28). De satan is NIET de laatste vijand en moet dus als voorlaatste vijand al vóór die tijd in de tweede dood geworpen zijn (ze gaan niet tegelijk) en kan niet na het definitieve oordeel nog eens opnieuw terug

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

komen uit de tweede dood om 1000 jaar na het definitieve oordeel bij de wederkomst de dan reeds lang vernietigde Gog en Magog nog eens op te laten komen uit de vernietiging. De aanval van Gog en Magog met de satan als aanvoerder is vóór de toekomstige wederkomst en niet 1000 jaar er na, in mijn visie.

Daarom ook dat ik zie dat de symbolische 1000 jaar van gebondenheid van satan VOOR de wederkomst moet zijn waarbij de LAATSTE vijand, de dood, wordt vernietigt in de tweede dood. Bij de wederkomst wordt satan niet vernietigt, maar de dood als LAATSTE vijand en is er slechts het definitieve oordeel waarbij ieder zijn beloning en straf ontvangt. Als het anders is, dan is Mat. 25:31-46 en vele andere Schriftplaatsen niet waar naar mijn mening. Maar goed, ieder z'n mening, toch? 😊.

BTW, 1000 jaar is in Gods ogen volgens Ps. 90:4 slechts als een dag die voorbij gaat, ja als een wake in de nacht, wat slechts 3-4 uur was in die tijd. Zie ook Naardense bijbel. We hebben het er al zo vaak over gehad, maar blijven op ons eigen standpunt staan. Het zij zo 😞.

In Vrede,
Hartelijke groet, Elle

Dag Luis,

Bijbels gezien zijn Gog en Magog volgens Op. 20:7-10 "de volken aan de vier hoeken der aarde" (vers 8) i.t.t. wat in Gen. 10:2 en Ezech. 38:2 staat. Men is in de loop der eeuwen ontegenzeggelijk over de lengte en breedte der aarde verspreid en niet op één plaats gebleven, zo ook blijkt uit de gevolgen van de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel en de latere volksverhuizingen in de daarop volgende eeuwen.

Groet,
Elle

SciFi heeft ook lange tijd mijn interesse gehad, m.n. films zoals "The Planet of the Apes" en de vervolgfilms daarop, en "2001 A Space Odyssey" en het vervolg daarop 2010.

Mijn bijbelvertalingenverzameling is naast hobbymatig ook verhelderend, vooral de studiebijbels van diverse pluimage. En zo heeft iedereen zaken die voor een ander onbegrijpelijk en onverteerbaar zijn 😊.

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Doordat ik ook van talen houd, iets waarvoor ik mijn leraren Engels nog steeds dankbaar ben, en dus deze studiebijbels in minstens drie talen heb, is het ook zo dat ik mijn talen steeds heb geprobeerd bij te houden, wat ook tot voordeel voor mijzelf en anderen is geweest en waardoor ik met allerlei mensen uit verschillende landen en werelddelen gewoon contact kan hebben en houden, ondanks dat ik slechts de openbare lagere school, de VGLO en de LTS heb doorlopen en bij de laatste "met lof" werd bevorderd. Doorleren was er niet bij, arbeiderskind en ook nog JG, dus doorleren was niet nodig, ook omdat het einde zo dichtbij was en nu ben ik 75 jaar.....

Groet,
Elle

Dag Luis,

Ik schreef aan Mitch:

Dag Mitch,

Als antwoord kan ik alleen maar zeggen dat geloven mij niet slechter maakt en heeft gemaakt, al is geloven voor jou en vele anderen ook bogus. Geloven heeft voor mij en vele anderen wél waarde.

Een muur optrekken hoeft voor mij niet, maar ik blijf wel binnen een bepaald kader en denk aan de andere kant ook voor wat betreft interpretatie "buiten de box". Dat recht heb ik en neem ik. Waar ik tenslotte uitkom dat merk ik vanzelf .

Groet,
Elle

=====

Ik mag toch, zonder daarbij anderen te vernederen, vinden dat geloven in God, Jezus en de bijbel mij niet slechter heeft gemaakt? Ik meet dat nergens aan af, doch zeg slechts dat het mij niet slechter heeft gemaakt.

Kennelijk is het zo dat voor jou het geloof in God, Jezus en de bijbel iemand berooft van z'n objectiviteit = onbevooroordeeldheid. Dat is **in bepaald opzicht** bij mij inderdaad het geval. Dat heeft te maken met mijn overtuiging dat als ik God, Jezus en de bijbel bij het grof vuil gooi, ik nog wél een mens ben, maar dan een mens zonder toekomst.

Jij kunt met al je al je wetenschappelijke en theologische beweringen en inzichten en bewijzen, mij niet de toekomst geven die God mij belooft in de

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

bijbel. Dat zal in jou ogen nogal naïef klinken, maar zo sta ik in het leven.

Daarom zeg ik ook dat het geloof mij niet slechter heeft gemaakt, in tegendeel, het heeft mij hoop gegeven. En die hoop laat ik mij door niemand met wat voor wetenschappelijke en theologische bewijzen ook, ontnemen.

Zoals ik je al vaker heb duidelijk gemaakt, ik heb ook mijn vragen over de bijbel, maar daarom gooi ik de bijbel nog niet bij het grof vuil!!

Ik onderbouw mijn geloof (ik heb het niet over het geloof van een ander) doordat ik voor mijzelf heb ontdekt dat ondanks de vragen die ik heb, ik toch zie dat de bijbel van kaft tot kaft een boodschap brengt die voor mij zo belangrijk is dat ik de bijbel niet bij het grof vuil wil gooien. Ik zie voor mijzelf een heldere boodschap en een heldere hoop die mij troost, vreugde en vrede geeft.

Die vrede heb ik ook met mijn naaste, al denkt en gelooft deze naaste anders dan ik, of zelfs als deze helemaal niet gelooft of niet meer wil of kan geloven op grond van de wetenschap of theologische inzichten.

Ik hoef volgens mijn geloof niemand te haten, daar de ander niet anders is dan ik, hoewel hij dingen doet en (niet) gelooft die ik niet zou doen of geloven of omgekeerd. Daarbij ben ik me echter zeer wel bewust van m'n eigen zonden, fouten en tekortkomingen.

Jezus zegt in een andere vertaling dan de gewoonlijke: "Heb u naaste lief want hij is als u". Volgens de bijbel is het goed ook jezelf ook lief te hebben, en daardoor kan een mens ook een ander liefhebben.

Ik kijk naar de bijbel in z'n geheel, doch nuanceer de tijden waarin het geschreven is. God gaat in verschillende tijden anders met mensen om, maar blijft ze liefhebben en geeft hun tijd om zich te bekeren totdat mensen de maat vol maken ten goede of ten kwade. En ik geloof dat God als Schepper van de mens het soevereine recht heeft om te doen en te laten zoals hij doet en laat.

Een boek legt me niks op, ik geloof uit vrije wil, ook zonder boek. Uit de schepping is op te maken dat er een Schepper bestaat, en het boek geeft de redenen waarom de schepping er is, waardoor het een aanvulling voor mij is in mijn geloof. Ook geeft de bijbel aan dat het goed doen aan mensen ooit beloond zal worden, en het kwade wat aan mensen is gedaan, ooit bestraft zal worden, en dat is rechtvaardig en iets wat Jezus zegt in zijn verhaal over de scheiding van de schapen en de bokken, zie Mat. 25:31-46.

De schapen deden het niet vanuit de bijbelse opdracht, maar vanuit hun mens zijn. Zij verwonderden zich er zelfs over dat zij, wanneer zij goed voor mensen waren, dat ook aan Jezus als mens deden, daar Jezus ook mens is. Het was het goede doen vanuit het hart dat hen aandreef. Soms echter is het ook zo dat een mens een zetje moet krijgen om iets te beseffen.

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Dat iemand anders in evolutie of in schepping door middel van evolutie gelooft of is gaan geloven, is voor mij geen reden om dat door de argumentatie van deze mensen dan ook maar te gaan geloven. Het geeft mij geen hoop doch boort de hoop juist de bodem in. Dan is er slechts het huidige leven, voor velen niets anders dan een aards tranendal.

Luis, jij bent kennelijk pas tevreden als ik jou in alles gelijk geef op grond van jou en **voor jou** niet te ontkennen wetenschappelijke en theologische bewijzen. Zover zal het wat mij betreft echter nooit komen. Ik wacht af en zie ooit wel of niet of je werkelijk gelijk hebt met alles wat je hier aandraagt en hebt aangedragen.

Ik hoef niet alles te ontzenuwen wat jij aandraagt om dan pas verder te kunnen geloven of juist God, Jezus en de bijbel bij het grof vuil te gooien. Jij kunt dat van mij onverteerbaar vinden, maar ik zit er niet mee.

Ik kan niet alles bewijzen hoe iets ooit geweest is, doch weet wel dat de wetenschap ook niet statisch is, maar zichzelf steeds opnieuw moet hergroeperen vanwege dat er nieuwe zaken opduiken die het vorige bewijs óf verduidelijken óf tegenspreken. De wetenschap weet ook niet alles. Dat is voor jou misschien een dwaze aanname, en tevens een foute aanname. Het zij zo.

Ik wens je een mooi en gezegend weekend.
Een hartelijke groet,
Elle

Dag RAM,

Waarom wordt er gezegd: "Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft? (Op. 12:12)."

Daarvoor kan ik op het moment geen andere verklaring vinden dan dat hij weet dat hij na korte tijd van zich nog op het Romeinse rijk te kunnen richten via de beïnvloeding van de keizers en de keizercultus ingegeven door "de valse profeet", een heidens-religieuze macht die de verering van de keizer heeft ingevoerd, gebonden zal worden in de zin dat hij niet meer de volkeren zou kunnen misleiden (Op. 20:3). Misschien is het zo dat de engelen van de satan dingen doen en dat de mensen aan zichzelf worden overgelaten om te tonen wie zij willen dienen, zo maar een gedachte.

De valse profeet wordt beschreven in Op. 13:11-18 en is een macht die zichtbaar is in de verleiding van de volken die zich onder de heerschappij van het

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

Romeinse rijk bevinden. Deze valse profeet is het beest wat opkwam uit de aarde en wat twee horens had als van het Lam, maar sprak als een draak (Op. 13:11), en komt naar mijn mening uit de mensen die zich onder de macht van het eerste beest bevinden (Op. 13:1-10) wat Rome met zijn keizers voorstelt die samen een beest vormen en waaruit eentje wordt gepikt die het naamgetal 666 of 616 heeft, Nero.

Deze heidens vals religieuze macht wil dat er een beeld wordt gemaakt voor het eerste beest, althans voor eentje van de keizers die samen ook het eerste beest vormen.

Toch moet de duivel/satan weer worden losgelaten na een behoorlijk lange tijd. Over de engelen van de duivel wordt slechts gezegd dat ze met hem naar de aarde werden geworpen. Er wordt NIET gezegd dat ze na die korte tijd van nog even misleiden, samen met de satan worden gebonden. Slechts de satan wordt gebonden voor een bij God bekende bepaalde tijd, uitgedrukt in "1000 jaren", anders gezegd een behoorlijke lange tijd (Op. 20:1-3) waarna hij weer voor een korte tijd wordt losgelaten waarin hij God en Magog, de volken aan "de vier hoeken der aarde", gaat misleiden om "de geliefde stad en de legerplaats der heiligen" aan te vallen.

Op. 20:1-3 sluit aan op Op. 20:7-10). Satan wordt niet gedurende het oordeel gebonden wat in Op. 20:4 en 6 en 11-15 staat. Hij wordt vóór de oordeelsdag losgelaten om de volken te misleiden.

Bij het oordeel worden de volken, de levenden en de doden, geoordeeld door Jezus als schapen en bokken en is er geen mogelijkheid meer om de volken te misleiden want de bokken worden veroordeeld tot de vernietiging in de tweede dood waar de duivel bij zijn aanval van de stad der heiligen al is, en waar het beest Rome met de valse profeet al waren (levend werden ze in de tweede dood geworpen, dus terwijl ze min of meer nog in functie waren, zie Op. 19:20).

Dus van een aanval gedurende of NA "de 1000 jaren" van oordeel door Jezus samen met de koninklijke priesterschap, de gelovigen van de 1e opstanding (Op. 20:4 en 6, oordeelstronen met degenen die er op zitten), kan geen sprake zijn. Het oordeel wordt uitvoerig beschreven in Op. 20:11-15.

- 1) Eerst is er dus na de oorlog in de hemel bij de troonsbestijging van Jezus het uit de hemel werpen van satan en zijn engelen;
- 2) dan na korte tijd de binding van satan voor een lange tijd;
- 3) dan het loslaten van satan voor een korte tijd waarin hij met God en Magog aanvalt en in de tweede dood wordt geworpen en Gog en Magog door vuur vernietigd;
- 4) dan de wederkomst en het geruime tijd durende oordeel ("duizend jaren")

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN EN VAN HET ZUIDEN

over alle volken, zowel de levenden als de doden;

5) daarna geeft Jezus blijkbaar een deel van zijn koningschap terug, nl. het rechterschap wat een onderdeel van zijn koningschap is (Joh. 5:27; 1 Kor. 15:23-28), terug en ontvangen de schapen het eeuwige onsterfelijke leven in het koninkrijk wat voor hen bereid is sinds de grondlegging van de mensenwereld (Mat. 25:34; 1 Kor. 15:42-58).

Jezus en ook de schapen blijven voor eeuwig onderworpen aan God de Vader die weer alles in alles is na de tijd dat hij aan Jezus alle autoriteit over hemel en aarde een tijdlang had gegeven. Dat is de tijd tussen 1e en 2e komst die gelijk is aan de tijd van Jezus' regering te midden van zijn vijanden en tevens de tijd dat Jezus in de hemel op de troon zit en tevens het hogepriesterlijke verzoeningswerk doet voor het aangezicht van God in de hemel, het Allerheiligste deel van de tempel in de hemel.

Het tafereel in zowel de Hebreeënbrief als in de Openbaring is in sommige gedeelten er eentje over "de grote verzoendag". Er komt na de grote verzoendag niet nog eens een tweede waarin Jezus opnieuw naar de hemel moet om opnieuw voor God te verschijnen. Er staat duidelijk "eens voor altijd", niet twee of nog meer keren dat hij het Allerheiligste binnen moet gaan om opnieuw zonde te bewerken. Dat zou betekenen dat Jezus opnieuw aan het kruis zou moeten. Het is voor de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel, en wel op de oordeelsdag, de laatste dag, niet een aantal oordelen op elkaar volgend na de tweede komst van Jezus (Hebr. 9:24-28).

Jezus komt aan het einde van de grote verzoendag (de tijd dat de hogepriester zich in het Allerheiligste vóór de troon van God bevond om verzoening te doen) terug uit het Allerheiligste, de hemel, en geeft het gevolg van zijn verzoeningswerk aan degenen die in het verzoeningswerk geloven, nl. het onsterfelijke eeuwige leven. De anderen blijven met lege handen staan en ontvangen niets.

Zo stel ik me het voor, niet dat ik de juiste uitleg in pacht heb, maar ik zie op het moment geen andere uitleg die overeen komt met hetgeen in de bijbel wordt verklaard. Ik zou graag andere uitleg lezen die echt gefundeerd is met ter zake doende tekstgedeelten.

Voor wat het waard is,
Groetjes,
Elle

GOG MAGOG KONING VAN HET NOORDEN
EN VAN HET ZUIDEN