

DONDERDAG, 16 MEI 1985.
AHOY-HALLEN te Rotterdam
Lezing Zonne-opziener : DANIEL SYDLIK

Daniel Sydlik, geboren februari 1919 Belleville, Michigan, V.S.; moeder Poolse afkomst; vader stierf toen hij ongeveer 3 jaar was; gezin van 6 kinderen; vader was actief verbonden met de Internationale Bijbel onderzoekers, thans bekend als Jehovah's getuigen; werd opgeroepen voor militaire dienst; vroeg vrijstelling aan als bedienaar van het evangelie met gewetensbezwaar tegen de oorlog; werd op 17 juli 1944 gearresteerd en veroordeeld tot drie jaar dwangarbeid in de federale gevangenis op McNeil Island in de staat Washington; in de gevangenis leerde hij dat Jehovah's vriendschap eeuwig duurt; werd in 1946 na afloop van de oorlog vrijgelaten; toewijzing als pionier in Hollywood; op 20 augustus 1946 begon hij zijn dienst op Bethel, het hoofdbureau van Jehovah's Getuigen in Brooklyn; in november 1974 werd hij uitgenodigd om te dienen als lid van het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen; heeft de organisatie zien groeien van 50.000 Koninkrijksverkondigers in de hele wereld tot bijna 3 miljoen; beheerd door 95 bijkantoren in 203 landen;

Psalm 33:12 "Gelukkig is de natie die Jehovah als haar God heeft, het volk dat hij als zijn erfdeel heeft gekozen.

Psalm 33:20,21 "Ja, onze ziel heeft verwachtend naar Jehovah uitgezien. Onze hulp en ons schild is hij. Want in hem verheugt zich ons hart; Want in zijn heilige naam hebben wij vertrouwen gesteld".

Totaal aanwezig in de Ahoy-hallen :	9.000	(+20 personen)
Heerenveen :	880	
Bennekom :	980	
Emmen :	391	

Totaal 12.271 personen

loflied voor Jehovah lied nr.: 57 "Laat ons onbevreesd Gods lof bezingen!"

1. Jehovah dienen betekent zelfopoffering - wij dienen eerst het Koninkrijk te zoeken en alles zal worden toegevoegd.
2. Natiën zullen zich opstellen tegen ons - wij moeten moed, kracht, actie tonen - deze kunnen wij van Jehovah God krijgen; zie Deut.31:6

"Weest moedig en sterk. Weest niet bevreesd en krimpt niet van angst ineen voor hen, want Jehovah, uw God, zelf trekt met u mee. Hij zal u niet in de steek laten, noch u geheel en al verlaten".

3. Vertrouw op Jehovah - zie Spreuk. 3:5,6

"Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand. Sla in al uw wegen acht op hem en hij zal uw paden recht maken".

4. Wij dienen moed, sterke aan de dag te leggen vóór Armageddon.
Jehovah trekt met ons mee.

Zie Joz.1:6,7 en 9 "Wees moedig en sterk, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun voorvaders onder ede beloofd heb hun te geven.

"Wees slechts moedig en zeer sterk om zorgvuldig te handelen overeenkomstig heel de wet die mijn knecht Mozes u heeft geboden. Wijk er niet van af, noch naar rechts, noch naar links, opdat gij overal waar gij gaat, wijs moogt handelen.

"Heb ik het u niet geboden? Wees moedig en sterk. Krimp niet van angst ineen en wees niet verschrikt, want Jehovah, uw God is met u, overal waar gij gaat."

5. Wij moeten vandaag leren ons voor te bereiden - dit is noodzakelijk voor onze overlevering.
6. Wij moeten niet handelen op onze eigen kracht - maar Jehovah's geest.
7. Wij moeten niet twijfelen - daar is geen ruimte voor
8. Moed vormt een deel van het leven

Ter illustratie: Profeet Elia. -Elia was een mens zoals wij - had grote fouten, maar hij toonde moed.

Zie Jak. 5:17

"Elia was een mens met dezelfde gevoelens als wij, en toch bad hij er in gebed om dat het niet zou regenen en drie jaar en zes maanden lang regende het niet op het land."

Moed - is de sleutelfactor voor het voortgaan

Moed - is een kwaliteit dat op waarheid is gebaseerd

Moed - is een christelijke deugd

Jehovah's geest brengt moed

Eigenschap van moed is - dat een dienstknecht staande blijft voor koningen

Voorbeeld: Jezus bleef staande voor Herodes - de martelpaal

Moed - is tweevoudig van aard:

Moed - betekent lijden, omdat men rechtvaardig handelt

Voorbeeld Jezus Christus.

Eerste test van moed is het studeren uit het Woord van God.

Moed - betekent het Woord van God accepteren - niet afschrikken

Lezen uit de Bijbel - betekent oorlog in je zelf - staat dan voor een beslissing - beslissing nemen eist moed

Moed - wordt gevoed door de Waarheid

Zie 1Kon. 19:2

"Daarop zond Izébel een bode naar Elia en liet zeggen:

Zo mogen de goden doen, en zo mogen zij daaraan toevoegen, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van elk van hen".

Izébel was een ambtieuze vrouw - Elia was bang voor haar - bang voor zijn leven - hij wilde zijn leven behouden.

Elia was sterk, maar bezat geen moed. Hij vluchtte - woestijn tocht van noord naar zuid.

Moed - heeft voeding nodig - God's geest.

Jehovah haalde de geest weg - en de Elia werd een gewoon man

Toen hij het nieuws van Izébel vernam, was hij van de kaart - vrees ging in hem wortelen - hij voelde zich waardeloos.

Zie Psalm 27:14

"Hoop op Jehovah; wees moedig en laat uw hart sterk zijn.
Ja, hoop op Jehovah."

Zie Matth. 10:28

"En wordt niet bevreesd voor hen die het lichaam doden
maar de ziel niet kunnen doden; doch vreest veelmeer hem die én
ziel én lichaam kan vernietigen in Gehenna".

Deze laatste bijbelvers is een vers die wij voor ons gehele leven moeten
onthouden - moet een deel van ons leven zijn, daar wij niet weten wat
er gaat komen.

Woorden zijn alleen woorden - wij dienen ook naar de woorden de leven

Moed - is meer dan alleen een vertrouwen - wij moeten geloven dat
Jehovah ons zal helpen

Vertrouw op Jehovah met geheel uw hart; heb vrees voor hem

Zie Spreuk. 3:5,6

"Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen
verstand. Sla in al uw wegen acht op hem, en hij zal uw paden
recht maken".

Steun dus niet op uw eigen verstand
Wordt niet wijs in uw eigen ogen

Zie Psalm 21: 6,7

"Want gij maakt hem rijk gezegend voor eeuwig;
Gij verblijdt hem met de verheuging bij uw aangezicht.
Want de koning vertrouwt op Jehovah. Ja, op de liefderijke
goedheid van de Allerhoogste. Hij zal niet aan het wankelen
worden gebracht."

Basis voor moed ligt in ons onderbewustzijn
Jehovah's geest - neemt elke twijfel weg

Zie Spreuk. 29:25

"Het beven voor mensen, dat spant een strik, maar hij die op
Jehovah vertrouwt, zal beschermd worden".

In Jehovah's organisatie - is Jehovah "altijd" bij ons - positief blijven
denken - omdat wij weten dat Jehovah bij ons is

Zie Jak. 1:5,6

"Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid, dan moet
hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig en
zonder verwijt; en ze zal hem gegeven worden.
Maar hij moet in geloof blijven vragen, in het geheel niet
twijfelend, want wie twijfelt, is gelijk een golf van de zee,
die door de wind gedreven en heen en weer geslingerd wordt".

Zie 1 Kon 19:10

"Hierop zei hij (Elia): Ik ben absoluut jaloers geweest ten
opzichte van Jehovah, de God der legerscharen; want de zonen van
Israël hebben uw verbond verlaten, uw altaren hebben zij onver-
gehaald en uw profeten hebben zij met het zwaard gedood, zodat
ik alleen ben overgebleven; en nu zoeken zij mijn ziel, om die
weg te nemen".

Waar gebeurd verhaal:

In Amerika worden er om de zoveel tijd "garage-sales" gehouden, waarbij iemand zijn hebben en houden kan verkopen (samen in de auto).
vertelt dan wat de mensen allemaal verkopen.

Ter illustratie:

Stel dat Satan, de Duivel ook z'ou garage heeft - waar hij al zijn "werktuigen" heel goedkoop probeert te verkopen

Werktuigen zoals: - Jaloezie
- Ambitie
- Werken van het vlees etc.....

Neem nu aan dat Satan iets heel bijzonder heeft, wat hij alleen heel duur wil verkopen - eigenlijk zou hij het helemaal niet willen verkopen - hierdoor krijg je juist het effect dat de mensen nieuwsgierig worden en misschien wel kopen.

Stel dat Satan zegt dat dit speciale "werktuig" zo bijzonder is omdat het beter is dan alle dingen tezamen wat hij verkoopt.

De mensen zouden dan vragen waarom het zo speciaal is.

De Duivel zou dan zeggen: "Met dit "werktuig" kan ik in het hoofd van de mens dringen en in elke richting wringen; ik kan in de geest van de mens binnendringen;

De klant zou dan vragen hoe hij dit "werktuig" noemt.

De Duivel zou dan antwoorden: "Ik noem het ontmoediging
Met dit ene werktuig heb ik de mensheid helemaal in mijn macht.

Om weer terug te gaan naar de profeeft Elia - die was op de vlucht voor Izébel, maar Jehovah liet hem niet in de steek
Elia bad tot God - neem mijn leven weg - hij voelde zich miserabel

Heeft u zich ooit zo gevoeld?

Zo niet, dan kunt u nog een bezoek van de Duivel verwachten.

Hij zal u stellig bezoeken.

Waarom dring ik zo aan zult u denken.

Eens zal er een tijd komen dan zult u zich afvragen: "Wat is er met mij aan de hand?"

Soms mentaal uitgeput - soms geestelijk uitgeput - dit komt ook door het feit dat men teveel in 1 leven wil doen
uitgeput - kan betekenen dat men zich gaat afkeren van geestelijke dingen

Wij allemaal hebben goed voedsel en rust nodig

Wij moeten alert zijn - waakzaam zijn

Ander factor : Elia had niet begrepen hoe Jehovah met de mensheid handelt
Hij vergat de Duivel - vergat dat de Duivel bestond en zijn Demonen

Wij moeten waakzaam zijn

Vele broeders én zusters vragen wanneer "Armageddon" komt

Armageddon komt - dit zal alleen tewerkstelligen dat Satan's organisatie zal worden weggedaan - daarna - moeten wij hard werken

Wij moeten geduld met Jehovah hebben

Zie Psalm 42:5 "Waarom zijt gij wanhopig, o mijn ziel,
Eh waarom zijt gij onstuimig in mij?
Wacht op God, want eens zal ik hem toch prijzen als de grootse
redding van mijn persoon".

Zie Psalm 33:18,19 "Zie! Het oog van Jehovah is gekeerd naar hen die hem vrezen.
Near hen die op zijn liefderijke goedheid wachten,
Om hun ziel van de dood zelf te bevrijden,
Eh hen tijdens hongersnood in het leven te houden,"

Zie Klaagl.3:21 "Dit zal ik mijn hart te binnen brengen. Daarom zal ik van
een wachtende houding blijk geven".

Zie Klaagl.3:24 "Jehovah is mijn deel, heeft mijn ziel gezegd, daarom zal
ik van een wachtende houding jegens hem blijk geven".

Zie Klaagl.3:26 "Goed is het dat men wachte, ja, in stilheid op de redding
van Jehovah".

Elia schoot "daarin" tekort - Jehovah nam zijn geest weg - met als gevolg
dat Elia zwak werd - hij stond alleen - kon niet tegen de druk van Satan's
organisatie - Elia had daarna medelijden met zichzelf

Zie 1Kon. 19:9 " Daar ging hij ten slotte een grot binnen, om er te overmachten;
en zie! daar was Jehovah's woord voor hem en het zei vervolgens
tot hem: Wat zoekt gij hier, Elia?"

Soms lopen wij weg van een opdracht die wij hebben gekregen
Bijvoorbeeld - niet in de dienst, maar wel ergens anders
Dan zegt Jehovah: Wat doe je daar?
En dan hebben wij net als de profeet Elia altijd een antwoord klaar
(zie 1Kon 19:10)

De stem van Jehovah - was een rustige, zachte stem
Zie 1Kon. 19:12 "Eh na de aardbeving was er een vuur. Jehovah was niet in het
vuur. Eh na het vuur was er een rustige, zachte stem".

Die stem - gaf Elia de kracht die hij nodig had

Zie Rom.1:15 "Vandaar dat ik popel van verlangen om ook aan u, die in Rome zijt,
het goede nieuws bekend te maken".

Moed - doorgeven aan elkaar - van elkaar kracht ontvangen om door te gaan

Jezus Christus - haalde zelf aan "in de gevangenis hebben jullie mijn bezocht"
Jullie hebben mij moed gegeven.

Jezus geeft aan - absolute vertrouwen, geloof
Jezus zal ons in opstanding gedenken
Jezus zei: "Hij die geloof heeft, die heeft eeuwig leven."

Elia was een gevangene van zijn eigen geestesgesteldheid
De Heilige Geest moet ruimte hebben - vol vertrouwen en open
De Geest moet gevoed worden - moed in pompen
In de storm zien wij de kracht van Jehovah

Waarom bang zijn voor Izébel - maar een mens
God kan veel meer - denk aan de stem van God - het was een rustige en zachte
stem - geen machtige, krachtige stem als in de film van Charlton Heston
"De Tien Geboden" - Née, het was de rustige en zachtige stem die Elia
weer moed en kracht gaf

16 mei 1985

Wij hebben meer dan Elia die dagen had - ons geloof moet ook sterk zijn
Wij hebben Jezus als levende persoon achter ons staan

Ouderlingen roepen wel eens: "Heer het is genoeg"
Wij moeten niet alleen de "zwarte" kant van de mens bekijken - maar in
gedachten houden dat er altijd een morgen is - een doel om te leven -
Jehovah's organisatie

Natuurlijk gaan er mensen dood, maar er worden ook weer mensen geboren
Natuurlijk zijn er harde tijden, maar er zijn ook mensen gelukkig - mensen
met een glimlach

M o e d - helpt om de dingen te accepteren

Jehovah's woord is de moeite waard om aan iedereen te onderrichten

Zie Openb.21:8 "Maar wat de lafhartigen betreft en zij die geen geloof hebben
en zij die walgelijk zijn in hun vulligheid en moordenaars en
hoereerders en zij die spiritisme beoefenen en afgodendienaars
en alle leugenaars, hun deel zal zijn in het meer dat met vuur
en zwavel brandt. Dit betekent de tweede dood".
Gehenna

Jehovah zal zijn werk tot voltooiing brengen

Wij mensen - moeten in onze geest "getrouw tot einde zijn"

Loflied voor Jehovah lied nr.: 33 " Moedig vooruit!
